



# Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVIWEB.ORG](http://WWW.VOVIWEB.ORG)

Số 436

ngày 16 tháng 11 năm 2003

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

## Sống động

Tình Trời sáng ban cùng tiến hóa  
Hành thông tự hiểu tự nhiên hòa  
Cảm thức đời nay chẳng có xa  
Duyên đời tình đẹp tự phân hòa

Kính bái,

**Vĩ Kiên**

## **Mục Bé Tám từ 07/09/03 đến 13/09/03**

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

## **Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Làm người cần sự buông bỏ sự động loạn hay không?
- 2) Ổn định quân bình là gì?
- 3) Điển là gì?
- 4) Trung tín có hữu ích gì không?
- 5) Thật thà xây dựng có hữu ích gì không?
- 6) Tại sao không bỏ sự ác độc?
- 7) Khó khổ loạn tâm tự hại mình tại sao?

<p><b>1) Atlantic city, 07-09-03 8: 30 AM</b>  <i>Hỏi: Làm người cần sự buông bỏ sự động loạn hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa làm người rất cần buông bỏ sự động loạn không cần thiết</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thực hiện sự cần thiết nối liền  Minh tâm kiến tánh được an yên  Góp phần xây dựng trong giờ tiến  Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền</i></p>	<p><b>2) Montréal, 08-09-2003 7: 25 AM</b>  <i>Hỏi: Ổn định quân bình là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa ổn định quân bình là điển tâm khai thông</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Ổn định quân bình điển triển khai  Tiến hành rõ rệt minh tâm đạo  Qui y Phật Pháp chuyển cang cao  Qui hội tình người trong sống động</i></p>
<p><b>3) Montréal, 09-09-2003 2; 35 aM</b>  <i>Hỏi: Điển là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa điển là từ trung tim bộ đầu hút sáng lên gọi là điển tâm</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Duyên Trời tận độ chuyển từ hồi  Phân minh đời đạo tiến thông ngôi  Đức độ chính mình minh đạo pháp  Thực hành chơn pháp chẳng cần thôi</i></p>	<p><b>4) Montréal, 10-09-2003 4: 15AM</b>  <i>Hỏi: Trung tín có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự trung tín rất hữu ích cho người tu</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Trung tín hàng đầu tự tiến tu  Chung lo xây dựng theo đường tốt  Quý thương tâm đạo chẳng mê mù  Tiến hóa thâm sâu rất nhiệm mầu</i></p>
<p><b>5) Montréal, 11-09-2003 5: 35 AM</b>  <i>Hỏi: Thật thà xây dựng có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa thật thà xây dựng rất hữu ích</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thật tình xây dựng quý hơn vàng  Thiên hạ qui không lý trí an  Xây dựng cho chung qui hội bàn  Thành tâm xây dựng hợp thông hành</i></p>	<p><b>6) Montréal, 12-09-2003 3: 55 AM</b>  <i>Hỏi: Tại sao không bỏ sự ác độc?</i></p> <p>Đáp: Thưa tại vì nội tâm mất sự quân bình</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Nội tâm bất ổn và không yên  Tạo loạn bất phân rõ tiến trình  Khó khổ loạn dâm tự hại mình  Tâm từ không có không mình tiến</i></p>
<p><b>7) Montréal, 13-09-2003 3: 15 aM</b>  <i>Hỏi: Khó khổ loạn dâm tự hại mình tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa khó khổ loạn dâm là tự hại</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thật thà chất pháp tạo duyên lành  Thanh minh đời đạo tự phân ranh  Duyên đời tạm bợ không thành đạo  Chuyển hóa tâm tu tự bước vào</i></p>	

## THƯ TỪ LAI VẮNG

---

TPHCM, ngày 11/10/2001

Kính thưa Ông Tám kính thương,

Con còn nhớ hồi ở Việt Nam, Ông Tám đã nói với con. Hôm nay con nhắc lại cũng là cơ may con cúng Phật.

*Ngày mai Thầy ra đi  
Không bao giờ trở lại  
Ngày mai còn công phu  
Là con đường gặp lại  
Xin giữ lòng tu, xinh giữ tình tu  
Sẽ có ngày gặp lại  
Ước gì cho ngày mai  
Ngày nay xin hãy gắng  
Bền lòng đạo Vô Vi  
Nam Mô A Di Đà Phật  
Quyết một đường thẳng đi  
Sẽ có ngày gặp lại  
Hôm mai sắp chia tay  
Thầy ra đi, trò ở lại  
Biết nói làm sao, lòng luyến lưu vô tận  
Ước gì sống gần nhau, đời đời bất diệt*

*Ước gì trả ơn sâu, cho đời đời không ân hận  
Thôi, Thầy cứ ra đi  
Con vịn thề ở lại  
Giữ một lòng sắc son  
Con đường mòn lưu lại  
Vĩ Kiên ơi Vĩ Kiên  
Ôi tâm hồn con mong đợi  
Quyết một ngày tương lai  
Niết bàn sẽ tao ngộ  
Dù đường dài chông gai  
Hai chữ Vĩ Kiên sẽ chiếu rọi  
Thay lời mai chia tay  
Bằng vần thơ mong đợi  
Ngày sau pháp lý như cồn  
Khuyên bạn gắng giữ lòng son  
Công phu cố gắng Phật nào không thương.*

Kính thư,

TQM

-----  
A C, ngày 29/11/2001

Q M,

*Thầy vui nhận được lời thơ tiên đoán của con và với lòng thành tu tiến của chính con, với ý chí dũng hành và cương quyết của con sẽ tạo được hạnh đức tốt.*

*Chúc con và gia đình vui tiến.*

*Quý thương,*

*Lương Sĩ Hằng*

*Vĩ Kiên*

---

### Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại Nam California:

Như Thông lệ hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu Liễu Đạo, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California thân ái kính mời Quý Bạn Đạo đến chung thiển và sinh hoạt tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày Chủ Nhật 23 tháng 11 năm 2003.

Kính chúc Quý Bạn Đạo Thân Tâm An Lạc.

Trân trọng kính chào

T/M BCH Nam California:

Quách Thanh Minh.

Nguyen Văn Minh.

---

## Mừng Lễ Giáng Sinh bên Đức Thầy

---

Chúng tôi xin thông báo cùng các bạn đạo là Đức Thầy đã đồng ý cho chúng ta có một buổi tiệc chung vui với Đức Thầy nhân dịp lễ Giáng Sinh.

**Ngày:** Thứ Tư đêm 24 tháng 12 năm 2003  
**Giờ:** 6:00 pm to 11:00 pm  
**Địa Điểm:** Altantic City Hilton Casino Resort - Grand Ballroom Lầu Hai.  
**Thực Đơn:** Buffet Dinner Đồ Chay và Đồ Biển  
**Chương Trình:** Dinner - Bạn Đạo chào Đức Thầy theo mỗi vùng - Xem hình Đại Hội Đại Đồng Tu Tiến 2003 - Trao Đổi Quà - Văn Nghệ  
**Y Phục:** Xin Ăn Mặc Trang Trọng (Formal)  
**Lệ Phí:** Người Lớn \$50.00  
Trẻ Em (dưới 12 tuổi) \$25.00  
**Đóng Lệ Phí:** Hạn chót Ghi Danh ngày 18 tháng 12 năm 2003  
Check xin đề tên: Hoa Tran  
Gởi về địa chỉ: Hoa Tran  
94 Voyagers Lane  
Ashland, MA. 01721  
508-881-5259 (home)  
978-440-3151 (work)  
617-803-2967 (cell)  
[hoatran74@hotmail.com](mailto:hoatran74@hotmail.com) (email)

**Liên Lạc:** Phan Cao Thăng: 514-367-3961  
Email: [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
Ann Vinh: 609-345-6523  
Email: [be8@mac.com](mailto:be8@mac.com)  
Loan Vo: 732-683-0588  
Email: [voila88@voila88.wso.net](mailto:voila88@voila88.wso.net)

**Hotel Đề Nghị:** Atlantic City Tropicana Casino  
1-800-843-8767  
Đêm 23, 24 tháng 12 : \$49.00 + Tax  
Đêm 25 tháng 12 : \$59.00 + Tax

**Trao Đổi Quà:** Khoản \$10.00

Xin trân trọng kính mời quý bạn đạo đến tham dự đông đủ.

Thành thật cảm ơn.

Các bạn đạo vùng Đông Bắc Mỹ

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Tan Kim Lieng, thân phụ của bạn đạo Tan Sieu Leng, đã từ trần vào ngày 12 tháng 11 năm 2003 tại bệnh viện Mills Peninsula Medical Center, California, hưởng thọ 79 tuổi, được sớm siêu thăng tịnh độ.

Toàn thể bạn đạo vùng Bắc California và bạn đạo Pháp quốc thành thật chia buồn cùng gia đình chị Tan Sieu Leng.

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc

2) Kính xin quý Đạo Hữu hưởng tâm cầu nguyện cho con gái Đạo hữu Hoàng V Hoa là: HOÀNG NGÂN HÀ sinh năm 1967 (36 tuổi). Mất ngày 10 Nov. 03 lúc 1:30 PM tại nhà thương UCLA Los Angeles. Kính cầu nguyện ƠN TRÊN điều độ hưởng hồn cháu được siêu thăng thanh nhẹ.

Cháu bị ung thư gan và được Đức Thầy và Tròi Phật cứu giúp gần bình thường. Như tôi đã viết trong bài ( Một sự cứu độ kỳ diệu). Vì còn sót lại tế bào ung thư và cơ thể đang yếu, không đủ sức kháng sinh. Cuối tháng 8 /03 thấy đau lưng xương sống khúc cuối, rồi từ từ lan khắp nơi trong cơ thể . Bác Sĩ tìm mọi cách cũng không chữa được. Cầu cứu Đức Thầy thì Thầy cho biết : Ung thư đã lan ra khắp cơ thể thì khó lắm).

Nay kính xin thông báo các bạn Đạo khắp nơi.

Thành thật cảm ơn.

Hoàng V Hoa và Gia Đình

Orange City ngày 12 Nov. 2003

### LỄ THƯỢNG-THỌ 81 TUỔI CỦA ĐỨC THẦY LƯƠNG-SĨ-HÀNG VĨ-KIÊN

Kính thưa Đức Thầy, kính thưa Đấng Cha Hiền,

Trong dịp lễ mừng Thượng-Thọ ngày 27-10-2003 vừa qua ở hội-trường của khách-sạn Marriott, tại San Francisco, con cùng quý bạn đạo thuộc ba quốc-gia Pháp, Anh và Gia-Nạ-Đại, đã được diễm-phúc kính dâng lên một món quà sinh-nhật qua sự trình-diễn vịnh-khúc « Phật Pháp Tăng Hòa-Minh » của ban « Vô-Vi Highlanders ».

Vì lý-do kỹ-thuật, chúng con đã không thể giới-thiệu và phân-giải vịnh-khúc này trước khi trình-diễn. Chúng con cúi xin Đức Thầy, Đấng Cha Hiền, niệm tình thứ lỗi cho chúng con. Chúng con kính xin được bù-đắp sự thiếu-sót đó trên Tuần-Báo Phát-Triển Điện-Năng này để không phụ sự quang-chiếu trong ngày lễ mừng Thượng-Thọ vừa qua.

Chúng con đã soạn vịnh-khúc này theo lối « Chanson de Geste » thời Trung-Cổ của Âu-Châu dùng để ngâm-vịnh công-trạng.

Vịnh-khúc « Phật Pháp Tăng Hòa-Minh » được chia ra làm ba phần trình-diễn :

- **Phần I** là phần chúng con trình-diễn bài Thơ « Thầy là Phụ-Mẫu của Tâm-Linh » qua ba thứ tiếng Anh-Pháp-Việt. Phần mở đầu này đã được đạo-hữu Johan Taft tiên-phong diễn-xuất trong bộ quân-phục cổ-truyền của Anh-Cát-Lợi (Nhạc đệm của ban « Gordon Highlanders »). Tiếp theo là đạo-hữu Jacqueline Legeay đọc bản dịch ra Pháp-ngữ (Nhạc đệm của Richard Wagner – *Deuxième Overture*) và chính con đọc bản Việt-ngữ (Nhạc đệm của Nguyệt-Bích – *Biển Tu*)
- **Phần II** là phần chúng con trình-diễn bài Thơ « Cha như khiên-thuấn chắn tên bay » qua ba thứ tiếng Anh-Pháp-Việt. Phần Anh-ngữ được đệm nhạc bởi ban « Gordon Highlanders » ; phần Pháp-ngữ được đệm bởi bản nhạc « *Parsifal* » của Richard Wagner ; phần Việt-ngữ được đệm bởi bản nhạc « *Chiến-Sĩ Vô-Danh* » của Phạm-Duy.
- **Phần III** là phần chúng con trình-diễn « Múa Kiếm Lăn Khiên » theo Võ-Trận Cổ-Truyền Việt-Nam, thể-hiện vũ-khúc miêu-tả « Phật Pháp Tăng Hòa Minh ». Sự thanh-

tịnh của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng biểu-tượng « Phật » (Bouddha), tức là Định-giả. Logo Vô-Vi « Thiên-Địa-Nhân » vẽ trên năm tấm khiên-thuần biểu-tượng « Pháp » (Dharma), tức là Khứ-giả. Cộng-đồng Đạo-Hữu Vô-Vi trong hội-trường biểu-tượng « Tăng » (Sangha), tức là Sứ-giả. Trong phần này, khởi đầu bốn Tố-Nữ nghiêm-trang trong bốn kiểu y-phục của bốn quốc-gia Ấn-Việt-Hoa-Pháp bưng bốn khiên-thuần vẽ Logo Vô-Vi « Thiên-Địa-Nhân » biểu-tượng anh chị em bạn-đạo Vô-Vi hiện-diện nơi bốn biển (Nhạc đệm « Valkyries » của Richard Wagner) ; tiếp theo đó năm Tráng-Sĩ cầm gươm biểu-tượng trí-huệ, mang khiên-thuần vẽ Logo Vô-Vi « Thiên-Địa-Nhân », biểu-tượng Pháp-Lý Vô-Vi quảng-bá trên khắp năm châu và diễn-xuất qua đường gươm sự Đại-Đồng Tu Tiến để trở về Thiên-Quốc (Nhạc đệm « Tiếng Trống Đại-Đồng » của Vô-Vi Multimedia Communication).

Chúng con ước mong qua sự trình-bày thô-thiển trên đây, món quà tâm của Chúng con đã dâng lên kính tặng trong ngày lễ mừng Thượng-Thọ được làm đẹp lòng Đức Thầy, Đấng Cha Hiền của chúng con.



Nhân dịp, chúng con cũng xin Đức Thầy, Đấng Cha Hiền, cho phép chúng con nói lên nơi đây đôi lời chân-thành cảm-tạ :

1 – Ban Tổ-Chức Đại-Hội Vô-Vi Quốc-Tế đã giúp cho cơ-hội mừng lễ Thượng-Thọ với vịnh-khúc « Phật Pháp Tăng Hoa Minh ».

2 – Ban Vô-Vi Multimedia Communication và anh Tôn-Quốc-Hùng đã sớm gửi cho CD « Tiếng Trống Đại-Đồng » tặng kịp thời tập-dợt.

3 – Đạo-hữu Nguyệt-Bích tại Gia-Nã-Đại đã phát-tâm lo cho phần nhạc đệm.

4 – Đạo-hữu Nguyễn-Hữu-Ân Andy tại Úc-Châu đã kiên-nhẫn design cho Logo Vô-Vi Thiên-Địa-Nhân và Đạo-hữu Nguyễn-Văn-Fifi tại Pháp-quốc đã ra công sơn vẽ lại cho trên năm tấm khiên-thuần trong một thời-gian kỷ-lục.

5 – Bằng-hữu Mouysset đã hoan-hỷ thân-tặng cho năm tấm khiên-thuần bằng Titanium.

4 – Đạo-hữu Patrick Quinquiry đã phát tâm tìm mua thép hợp-kim Vanadium để làm gươm Việt.

5 – Đạo-hữu hiền-thê Marie-Madeleine đã tận-tâm may cho những bộ võ-phục cổ-truyền Tráng-Sĩ Việt.

6 – Đạo-hữu Johan Taft đã tốn công truy tìm quân-phục cổ-truyền Highlanders.

7 – Toàn thể Đạo-Hữu Vô-Vi nói chung và quý Đạo-hữu Nhạc-Sĩ Trần-Mạnh-Ai và Nhạc-Sĩ Quách-Vĩnh-Thiện nói riêng, trong ngày lễ Thượng-Thọ của Đức Thầy, Đấng Cha Hiền muôn vàn kính yêu.

Kính bái,  
Trịnh Quang Thắng.

---

## THO

---

### **Epic poem on the occasion of our Master's Birthday.**

(Declaimed by Johan TAFT)

Master, you are our spiritual Parents,  
Our Father in life and during our whole itinerary.  
From the first moments when we were still oblivious to the Path  
Up until when we came to know Spirituality,  
You have guided us.

The benefits of your teachings are really tremendous;  
Your memory is imperishable and your devotion fervent.  
Celebrating this day that is your birthday,  
Rejoicing for your long life,  
We offer you, by way of a gift, our Epic Poem.



Father, you are our shield and ramparts, warding of the flying arrows,  
You are the bulwark, protecting the world here below.  
You brave the battlefields of existence,  
That are rife with troubles and misfortunes.  
You have committed yourself to providing infinite help to this earthly world.

Father, you are our shield and our armour,  
Protecting our souls so they may liberate themselves and return up there.  
You are the guard shielding us from so many trials ;  
Oh ! Like the Divine Celestial Source,  
Your Fatherly Love is inexhaustible !

Toulouse, 6-5-03.  
Respectfully,  
Trinh Quang Thang.

Text written in Vietnamese by T.Q.T.  
French translation by T.Q.T.  
English version by Johan Taft.

=====

### **Chanson de Geste pour la Fête d'Anniversaire de notre Maître**

(Déclamée par Jacqueline LEGEAY)

Maître, vous êtes nos Parents spirituels,  
Le Père de toute notre vie et durant notre itinéraire.  
Depuis que nous ne comprenions pas encore la Voie  
Vous nous aviez guidé jusqu'à ce que nous connaissions la Spiritualité.

Les bienfaits de votre enseignement sont vraiment immenses ;  
Votre souvenir est impérisable et votre dévouement ardent.

Pour célébrer le jour de votre Anniversaire  
dans l'allégresse de voir votre grande longévité,  
Nous vous offrons notre Chanson de Geste en guise de présent.



Père, vous êtes nos remparts et notre bouclier pour parer les flèches volantes,  
Le pavois protégeant le monde d'ici-bas.  
Bravant les champs de bataille existentielle, pleins de difficultés et de malheurs,  
Vous vous êtes engagé à prodiguer une aide infinie  
pour sauver le monde terrestre.

Père, vous êtes notre bouclier et notre armure,  
Protégeant nos Âmes pour qu'elles puissent se libérer et retourner Là-Haut.  
Vous êtes la rondache parant pour nous tant d'épreuves ;  
Ô ! Votre Amour paternel est intarissable comme la Source divine céleste...

Toulouse, le 6-05-2003  
Respectueusement,  
Trinh Quang Thang.

=====

## Vịnh-Khúc Lễ Thượng-Thọ Đức Thầy

Thầy là Phụ-Mẫu của Tâm-Linh,  
Cha của đời con suốt lộ-trình.  
Từ thửa con chưa từng hiểu Đạo,  
Dạy con cho đến biết Tâm-Linh.

Công ơn hồng-hóa thật bao-la ;  
Kỷ-niệm vàng son, nghĩa đậm-đà.  
Sinh-Nhật lễ mừng vui Thượng-Thọ,  
Quà tâm Vịnh-Khúc diễn-trình Cha.



Cha như lan-thuần chắn tên bay,  
Can-lỗ phủ che khắp chốn này.  
Chẳng quản sa-trường bao khó khổ,  
Xông-Pha tận-độ cứu trần-ai.

Cha như lá-chấn giáp-bào che  
Bảo-vệ Hồn con thoát trở về,  
Khiên thuẫn đỡ-ngăn bao thử-thách ;  
Tình Cha như thể suối Tào-Khê.

Toulouse, ngày 6-05-2003.  
Kính Bái,  
Trinh Quang Thang

---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

### LỄ MAI TÁNG

Lễ mai táng là một cái lễ được sắp xếp an bài cõi nhân gian, an bài cõi hữu hình cho linh hồn ấy trở về với nguồn cõi nơi chốn. Lễ mà một cái hình thức do con người xây dựng nên. Nhưng mà tùy theo cái hình thức mà vị Thầy Cha đó nhận và học được từ cái vị đi trước đặt ra cho mình làm cái lễ mai táng. Rồi người này bài thêm ra cái này cái nọ cho có hình thức đặc biệt theo thứ tự cho đúng cái địa vị sẵn có của mình. Mà những người giàu có lại thích nghe lời những nhà bài ra cho thêm lớn, để cho người ta thấy mình chết được cỡ hành trọng thể.

Quan niệm này do những nhà giàu bắt chước làm lễ mai táng cho to, cho lớn như nhà vua. Bởi vì một khi ông vua chết thì người ta làm to, rồi những nhà giàu có điều kiện họ cũng làm theo to. Mà ai làm những vụ mai táng này, chỉ có những Thầy Cha mới chịu làm. Vì khi họ tu họ thấy một giông hồn chết đi họ thương tiết mà họ cầu siêu cho linh hồn ấy được mai mắn ở kiếp sau. Rồi người đời họ thấy vị Thầy Cha này, làm phước nên cũng phải cần một số tiền để nhang đèn và sinh sống. Nên họ biểu cho một số tiền lớn nếu thân chủ là nhà giàu.

Dần dà ai cũng chết hết và ai cũng phải nhờ vị Thầy Cha này làm lễ. Vị Cha Thầy nào làm lễ hay, văn vẻ nhiều thì người ta khen hay, biểu tiền nhiều. Tiền nhiều thì hình thức phải đa. Thế nên các Thầy tha hồ mà vẽ vời, để Thầy siêu cho về niết bàn, thầy siêu cho về thiên đàng. Rồi nhiều người thấy cái kiểu làm ăn này coi khá, mượn lớp nhà tu mà kiếm tiền. Rồi nói tôi siêu độ người này tôi siêu độ người kia. Vậy chứ hỏi Thầy. Thầy siêu Thầy được chưa, thì Thầy không dám trả lời. ” Bản thân bất độ hà thời độ ”. Mình độ mình chưa xong nửa mà độ ai. Trừ khi nào mình độ mình được trước đã, được rồi thì mình mới độ được người.

Đâu có ai độ nổi ai đâu mà độ, tu mà không tu về điển quang thì không có tài nào độ được. Chỉ có hai người cùng tu về điển quang sẽ độ được cho nhau về điển quang, vì cùng một luồng điển. Như Đức Tổ Sư Đô Thuần Hậu giúp cho Thầy là Cao Minh Thiên Sư lúc lâm chung. Người tu Vô Vi tu về điển sẽ giúp nhau được.

Thế nên một người mà mất đi, thì cái linh hồn cũng xuất đi, mà đi theo cái trình độ hiện hữu của mình. Khi mà cái linh hồn xuất đi ra khỏi bản thể, thì có cái giới vô hình tiếp nhận. Giới vô hình đó nó có nhiều giới để giam giữ linh hồn mình khi xuất ra. Hầu hết các linh hồn thuộc về địa linh âm chất, thì giới vô hình ở cõi địa linh giám sát, chứng nhận và dắt đi để làm âm binh.

Mỗi một giông hồn đều có giáo chủ và không giáo chủ. Loại không có giáo chủ là không tin vào ai hết, và họ cũng không tin vào họ. Vì họ không biết ai sinh ra ông tổ mình. Loại giông hồn này thường hay phản trắc.

Phải có loại giông hồn này thì người ta mới nhận diện ra có loại giông hồn khác trung lương hơn, trung thực hơn.

Ở cõi đời mình sống ra sau, thờ ai. Đến khi mình chết vị giáo chủ đó sẽ tiếp dẫn linh hồn mình. Như hiện tại mình đi chùa chiền cúng lạy, thì mình chết chùa chiền Thầy đó sẽ dắt linh hồn mình đi vào cõi đó. Bên chùa chiền cũng có cõi vô hình hướng dẫn theo giới đó thôi. Chứ không thể nào tới niết bàn Phật ngự được. Còn mình đi nhà thờ theo Cha làm lễ thì linh hồn của mình cũng theo vị Cha đó mà đi trong giới đó thôi. Và bên nhà thờ cũng có cõi vô hình hướng dẫn trong giới đó thôi. Chứ linh hồn của mình cũng chưa về với Chúa đâu.

Muốn linh hồn mình về với Chúa mình phải tu luyện và hòa nhập vào Chúa, chứ không có qua trung gian người nào. Bởi vì ai cũng phải thực hiện công bằng tự đi và hòa nhập thì đúng hơn. Chúa là tất cả mọi người và mọi người cũng đều có Chúa cả.

Còn người có tu về điển quang, thuộc Vô Vi thì khác, đả gọi là Vô Vi thì người Vô Vi xử dụng điển quang vô hình nó hợp thức hơn một cách rất nhanh chóng. Vì cả hai có cùng luyện một luồng điển. Khi mà người Vô Vi mất, thì vị giáo chủ Vô Vi sẽ tiếp nhận điển quang linh hồn đó. Rất là có lợi cho ai tu về điển quang của Vô Vi. Bởi vì tôi đã thực hành và chứng nghiệm trong lúc cử hành lễ mai táng cho anh ruột tôi, nên tôi mới biết và nói ra. Ai tu Vô Vi nếu có mất thì nên làm lễ mai táng theo cuốn băng Thầy giảng thì sẽ được điển của Đức Phật Di Đà quang chiếu cho đệ tử, thì có sướng không.

Còn một điều lợi thứ hai nữa là bạn đạo khắp năm châu hướng tâm cầu nguyện cho siêu thoát, cái nào lợi hơn. Chính gia đình tôi đã được như vậy nên tôi nói ra hết ai có làm thì có hưởng vậy thôi. Nếu mà không tin điển quang của Vô Vi mạnh, thì tôi cũng có thể thí dụ cho coi về mặt hữu hình. Ở mặt hữu hình anh có quen vị tổng thống hoặc bộ trưởng thì anh chỉ cần bấm nút điện thoại là có người tiếp và cho anh gặp vị bộ trưởng hoặc tổng thống mà anh quen. Hướng hồ chỉ coi Vô Vi, coi Vô Vi là tối thượng của niết bàn lặn.

Chờ tới ngày làm lễ thì tôi cũng cúng nhang đèn cơm nước, đọc tên tuổi đảng hoàng đầy đủ ngày sinh cũng như ngày mất trình với thổ thần và chư vị bề trên đấng Cha lành cho tôi làm lễ đưa vong linh về thiên quốc ở tại tư gia. Sau đó thì tôi cũng rước bài vị ra tới nhà thờ làm lễ một lần nữa cho thân nhân bạn bè tới chỗ đó lớn hơn và rộng rãi hơn tư gia. Ở Đan Mạch này nhà thờ cho ai muốn thì muốn để làm lễ, nếu mình khác đạo cũng có thể muốn mà không bị dèm pha.

Tới đây thì tôi cũng làm thủ tục thưa gửi cũng giống như ở nhà thôi, nhưng mà tôi có đọc toàn là thi thơ để tế trong lúc cử hành lễ, bởi vì tôi làm thơ không có khó. Tôi còn nhớ trong lúc đó tôi có đọc thiếu sót một người cũng trong gia đình bên úc châu cầu chúc, rồi tôi xuất khẩu thành thơ luôn. Khiến cho một số người có tâm đạo họ cảm động mà khóc sụt nước mắt. Cách mấy ngày sau đó thì tôi có nghe họ khen tặng tôi đọc thơ tế không khác chi mấy vị sư. Rồi có người lớn tuổi đi đưa họ tâm sự với tôi ước ao sau này tôi cũng sẽ được như vậy. Rồi một thời gian sau chỗ tôi ở có người mất họ lại kiếm tôi làm lễ, tôi nói tôi chỉ có giúp tu thiên thôi chứ tôi không có làm lễ cho ai hết.

Công việc nhà tôi làm lễ mai táng thật là đơn giản không cầu kỳ phức tạp phải theo luật lệ của nhà chùa họ bài ra cả trăm điều, họ nói cái gì là mình cũng phải nghe theo, riết rồi mình cũng đi theo luôn. Còn như vậy trong gia đình rất đơn giản và đầy đủ ý nghĩa, thanh nhẹ và cao siêu. Lễ ở tại nhà thờ xong rồi bạn bè đưa tiễn tôi mở nhạc thiên Vô Vi lên cho bà con họ nghe luôn trong nhà thờ. Trước cái quan tài tôi in khẩu hiệu thật to **PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP**. Xong xui đâu đó rồi thì hỏa thiêu và xả tang luôn một lượt, rồi mình về nhà cúng cúng và thiên mỗi đêm cầu nguyện cho linh hồn siêu thoát trong vòng 49 ngày là xong.

Trong lúc thân xác người mất còn ở tại nhà, gia đình tôi cứ rảnh là thiên cho vong linh người mất siêu thoát, cũng giống như tụng kinh ba bốn lần. Mà không có làm ồn ào cho lồi xóm, rất thoải mái và thanh nhẹ. Trong lúc đó thì tôi cứ mở băng niệm Phật 24/24. Tiếng niệm Phật của Thầy bay khắp cả không gian. Nếu người nào thành tâm sẽ chứng được.

Cũng trong lúc đó thì nhà chùa họ xin cho họ làm lễ cầu siêu cho anh tôi, gia đình chị dâu tôi Bùi Thị Dung cũng không chịu và một mực trung thành với VôVi mà thôi. Họ biết tôi làm lễ cho anh tôi, thì nhà chùa mất mặt họ nói xấu tôi te tua, như là bệnh điên khùng cho tôi đừng làm. Họ nói gì mặc họ, tôi làm theo thủ tục của Vô Vi mà giờ này tôi biết được sự tiếp dẫn của vị Giáo Chủ mà mình thờ sẽ cứu linh hồn của người tu về Vô Vi bằng điển. Người nào mà không có tu Vô Vi, thì

không có điển nên Giáo Chủ không có cứu được linh hồn nếu mình không tu về điển quang, nên đừng có mượn Vô Vi làm dùm mắc công.

Giáo Chủ cứu linh hồn về tiếp tục tu tiếp để chuộc tội, chứ không phải hết tội đâu. Bây giờ bạn đạo tu Vô Vi nhiều, có nhiều người biết làm thi thơ nhờ họ làm vài ba bài thơ điệu đọc trong lúc làm lễ thì linh hồn sẽ được nhẹ nhàng siêu thoát, điển quang đầy đủ phong cách cao siêu. Trong khi đó ở ngoài đời họ muốn làm một bài thơ tế lễ rất khó khăn mà chưa chắc gì đúng.

Hồi đó tôi nghĩ sau thì tôi làm vậy, nhưng mà rất hay và có ý nghĩa:

### CHÚC MỪNG

**Chúc** anh hồn hướng cõi căn  
**Mừng** anh hội nhập niết bàn diệu siêu  
**Lê** Sơn Thánh Mẫu gọi về  
**Văn** nghe mà thấy thiên đàng hân hoan  
**Tâm** thành hướng thượng yên vui  
**Thượng** tầng thế giới đời đời quang vinh  
**Lộ** trình thăng tiến vui ca  
**Bình** tâm thanh tịnh an vui đẹp lòng  
**An** bình thượng lộ qui nguyên

### TIÊN ĐƯA

( **Đổi buồn lại vui** )

Tiếng trống kêu vang vạn chữ sầu	Tiếng trống kêu vang nhạc chuyển mừng
Tiếng kèn rên xiết một người đi	Tiếng kèn kêu gọi nhắc sinh linh
Mọi người ủ rũ trong buồn nảo	Mọi người sức tỉnh lòng thổn thức
Lê lét chân đưa khuất một người	Nhảy múa quay cuồng chúc hồi hương
Về nơi an nghỉ ngàn năm vắng	Về nơi thiên quốc ngàn năm cách
Lạnh lùng thương tiếc kẻ ra đi	Vui mừng đón nhận ánh hào quang
Về đâu không biết trong vô tận	Thiên đàng mở hội người người tới
Lệ ước tràn đầy khóc tiễn ai	Gạt nước mắt vui trở lại nhà

Hiền Đệ. Lê Thành Lợi .Đan Mạch, ngày 2-12-2001.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

Đại khái thì làm như vậy thôi do bề trên chúng tâm là được rồi, chứ làm cầu kỳ đủ thứ lễ chi cho mệt. Người ta dụng tâm điển chứ người ta không có dụng hình lễ. Hình lễ là ở thế gian xài. Ngày nay tôi nhận được và chứng nghiệm đều trên có Giáo Chủ sẽ tiếp nhận mình bằng điển quang vô hình, tôi nói ra cho các bạn Vô Vi cùng làm không làm thì rất uổng. Chứ lập ra Giáo Chủ để làm gì, để thất nghiệp à. Vài lời thành thật tỏ bày nếu có điều gì không hợp ý mong các bạn bỏ qua.

Còn trường hợp các bạn đạo nào nói đi đám mai tang là mất điển. Sản tôi cũng xin thừa qua luôn vì chính tôi đã thực hành, đã chứng nghiệm nói nó chính xác hơn. Điển là gì ? Điển là cái hồn mình, nếu mà người nào nói mất điển, thì người đó sẽ mất hồn. Điển là gì ? Điển là sự sáng suốt, nếu mà người nào nói mất điển, thì người đó mất sáng suốt. Có đúng không.

Tôi đã làm, sau tôi không mất điển, nếu mà tôi mất điển. Thì tôi không bao giờ hóa được văn thơ như trên. Mất điển là trường hợp mình không hiểu gì về điển, tu về điển quang mới có một chút rồi phóng xạ không đúng chỗ, nên bị trực khí nó xâm nhập. Chứ mấy cái người không tu về điển quang họ gần quan tài người chết, chắc họ sẽ bị mất nhiều hơn chúng ta và họ sẽ chết sau. Trái lại họ còn mạnh và sáng suốt hơn cái người nói mất điển. Nếu mà mình sợ mất điển, mình xa lánh tỏ

về có thái độ sợ sệt, nửa mai một tới phiên mình chết. Người khác họ cũng sợ mất điền mà họ bỏ mình luôn cho đáng cái tội sợ mất điền. Luật nhân quả mà.

Mất điền là trường hợp người chết họ không có tu về điền quang. Mình không biết đi bậy bạ, nói bậy bạ, thì bị cái phần âm đó nó phóng ra thì mình bị. Còn mình biết rồi cứ co lười rằng kẻ rằng mà niệm Phật, thì cái người mất đó và mình cả hai cùng thăng hoa tư tưởng. Còn như người tu Vô Vi mất, họ rất là cảm kích cái lòng từ bi của bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn họ siêu thoát. Không lẽ họ làm mình mất điền hay sau, ngược lại họ cầu mong cho mình được điền quang nhiều để siêu thoát họ. Ai tu Vô Vi rủi mai có mất thì nhờ bạn đạo nào lớn tuổi có điền họ chủ lễ dùm cho về mặt hình thức, đâu có sau đâu. Bề trên chỉ chúng tâm. Tu để giúp đỡ lẫn nhau, chứ tu để làm gì. Mình làm dùm bạn đạo anh em, có một thiệt đôi chút. Nhưng mà mình đạt được điền cả ngàn lần hơn so với cái thiệt. Những điều gì tôi đã thực hành qua và đã được bề trên chỉ giáo, nên tôi nói ra để chia sẻ cùng bạn đạo. Nếu có gặp những trường hợp khó khăn gì. Nên mạnh dạn làm và tận hưởng những điều gì bề trên chiếu độ cho hành giả VôVi.

Kính bái

Lê Thành Lợi

Đan Mạch, ngày 13-08-2003

---

