



# Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : [aphancaovideotron.ca](mailto:aphancaovideotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVIWEB.ORG](http://WWW.VOVIWEB.ORG)

Số 422

ngày 10 tháng 08 năm 2003

Tờ báo hằng tuần *ĐIỄN KHÍ PHÂN GIẢI* dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

## Hành Cao

*Hành cao tự đạt qui đường tiến  
Giải tỏa trần tâm tự giác hiền  
Qui hội chơn hồn thanh điển tốt  
Thực hành chơn pháp rõ chơn tình*

Kính bái,

Vĩ Kiên

## Mục Bé Tám từ 01/06/03 đến 07/06/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hăng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiểu sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiểu hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

## Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Người tu thiền cần ăn dưỡng sinh không?
- 2) Tiến thân bằng cách nào ?
- 3) Muốn tu thân tề gia thì phải làm sao ?
- 4) Nghiêm luật là sao ?
- 5) Trí tâm phát triển bằng cách nào ?
- 6) Làm sao mới đúng ?
- 7) Làm sao mới được tươi đẹp ?

<p><b>1) San Jose, 01-06-2003 4: 15 AM</b>  <i>Hỏi: Người tu thiền cần ăn dưỡng sinh không?</i>    Đáp: Thưa người tu thiền rất cần ăn dưỡng sinh</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Dưỡng sinh thanh nhẹ tiến thân hoài  Khó khổ chơn tu chẳng có sai  Tự thức qui hồi chơn thức giác  Qui y thanh nhẹ tiến thân hoài</i></p>	<p><b>2) San Diego, 02-06-2003 5 : 35 AM</b>  <i>Hỏi : Tiến thân bằng cách nào ?</i>    Đáp : Thưa tiến thân bằng đức tin mãnh liệt</p> <p><b>Kệ :</b></p> <p><i>Tiến thân mãnh liệt cứ chơn hành  Giải tiến phân minh trí vân an  Trí niêm chơn hành duyên tận độ  Hành thông minh cảm trí tâm an</i></p>
<p><b>3) San Diego, 03-06-2003 7 : 14 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn tu thân tề gia thì phải làm sao ?</i>    Đáp : Thưa muốn tu thân tề gia thì phải giữ nghiêm luật</p> <p><b>Kệ :</b></p> <p><i>Nghiêm luật hành pháp tự tiến thân  Phân minh dời đạo giải phân lân  Lui về thực chất chơn hành pháp  Giải tiến chơn hồn uyển chuyển phân</i></p>	<p><b>4) San Diego, 04-06-2003 7 : 07 AM</b>  <i>Hỏi : Nghiêm luật là sao ?</i>    Đáp : Thực hành đúng giờ giấc</p> <p><b>Kệ :</b></p> <p><i>Thực hành đúng đắn tự phân minh  Uyển chuyển tâm tu đạt pháp trình  Pháp lực tràn đầy gieo ý tốt  Thành tâm tu luyện tạo hành trình</i></p>
<p><b>5) San Diego, 05-06-2003 4 : 54 AM</b>  <i>Hỏi : Trí tâm phát triển bằng cách nào ?</i>    Đáp : Thưa trí tâm phát triển bằng cách sáng suốt</p> <p><b>Kệ :</b></p> <p><i>Trí tâm phát triển tự minh tâm  Thức giác bình tâm uyển chuyển tâm  Tự toại quân bình qui một mối  Hành thông tự giác đạt siêu âm</i></p>	<p><b>6) San Diego, 06-06-2003 12 :00 AM</b>  <i>Hỏi : Làm sao mới đúng ?</i>    Đáp : Thưa thực hành đúng pháp thì mới tiến</p> <p><b>Kệ :</b></p> <p><i>Chuyên hành đạt thức cứu tâm thân  Giải tỏa trước ô uyển chuyển cần  Tự cứu chính mình qui một mối  Tâm thành tự đạt pháp chơn hành</i></p>
<p><b>7) San Diego, 07-06-2003 9 : 05 AM</b>  <i>Hỏi : Làm sao mới được tươi đẹp ?</i>    Đáp : Thưa quân bình thì mới được tươi đẹp</p> <p><b>Kệ :</b></p> <p><i>Quân bình tự thức tiến thân tu  Tự giải uất khí trí chẳng mù  Thanh tịnh minh tâm tự sửa tu  Qui nguyên thiền giác trí an du</i></p>	

---

## THƯ TỪ LAI VÀNG

---

B H , ngày 03/03/2003

Kính thưa Thầy,

Con tên là NVT. Trước hết con kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe để dù dắc nhơn sinh. Dưới đây con có vài điều thắc mắc kính xin Thầy chỉ dạy cho con :

Điều 1 : Khi con làm Pháp Luân Chiếu Minh hoặc Pháp Luân Thường Chuyển, khi thở ra con đều nghe tiếng kêu cup cup cup.

Điều 2 : Còn nhìn bình thường con thấy một điểm sáng nhỏ bằng đầu của cọng chân nhan đốt rồi vậy, phút sáng lên rồi mất. Con xin Thầy chỉ dạy giùm con.

Con kính chào Thầy

Con,

N VT

-----  
Sydney, ngày 23/04/2003

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 03/03/2003 được biết Vía của con bắt đầu hội tụ. Khi làm chiếu Minh hay là Pháp Luân Thường chuyển thì con bắt đầu thấy sự biến chuyển của ấn chứng và lúc thở ra đều nghe tiếng cup cup của xương sống là tốt, trong một thời gian nữa thì sẽ không còn bệnh đau lưng nữa.

Nhin thấy điểm sáng rồi tan biến mất do hội tụ phần hỏa trong bộ gan. Cần ăn nhiều rau xanh thì sẽ không còn nữa.

Con cần học thuộc lòng 10 điều tâm niệm như sau :

- 1) Nhịn nhục và cần mẫn
- 2) Dứt khoát thất tình lục dục
- 3) Tha thứ và thương yêu
- 4) Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa
- 5) Bố thí và vị tha
- 6) Đổi đổi thật tâm và lẽ độ
- 7) Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ
- 8) Giữ tâm thanh tĩnh trong mọi trường hợp xảy ra
- 9) Quên mình trì niệm lục tự Di Đà
- 10) Hoà tan trong khổ муộn cầu sớm thức tâm.

Học thuộc lòng 10 điều kể trên rất hữu ích cho cuộc sống hiện tại.  
Chúc con vui tiến.

Quí thương,  
Lương Vĩ Kiên

**Đính chính của Vô Vi Multimedia Communication(VMC)**  
**v/v đóng góp phát tâm cho Thiền Ca năm 2003**

---

Chúng tôi mong mỏi quý vị đã giúp đỡ thiền ca trong những năm qua xin quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi tích cực hơn bằng cách mua vé VIP cho chính mình và gia đình, ngoài ra cũng xin mua thêm những vé đồng hạng để tặng cho bạn bè của mình, giúp mọi người có dịp diện kiến Đức Thầy và đến gần với Pháp Thiền Vô Vi hơn, đó cũng là một hình thức “Vay pháp trả pháp” và tạo thêm phúc duyên cho chính mình và gia đình.

*Để thuận lợi cho mọi sự đóng góp phát tâm cho thiền ca, ngoài việc mua vé thiền ca, xin các bạn đạo đóng góp thẳng cho hội hay thiền đường địa phương của mình để có biên nhận khai thuế, rồi các hội hay thiền đường này sẽ chuyển số tiền đó đến cho hội Vo Vi Dallas sau.*

**Vô-Vi Dallas Fort Worth Friendship Association**  
4806 LaRue  
Dallas Forth Worth, TX 75211

Một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp vô cùng quý báu của quý vị và cầu nguyện Bồ Đề Trên luôn ban chiếu cho quý vị và gia đình gặp được nhiều may mắn, tu hành tinh tấn.

**THƠ**

**THIỀN VIỆN TÂM LINH TỰ CỨU**

Đồi cao sừng sững một Việt Thiên  
Uy nghi tráng lệ cảnh thiên nhiên  
“TÂM LINH TỰ CỨU” Thầy ban đặt  
Giữa chốn trần gian lầm muộn phiền

Đạo hữu xa gần đến viếng đây  
Thầm hỏi rằng ai khéo dắp xây  
Trong lúc bốn bề đầy nghịch cảnh  
Vượt bao thử thách khó khăn này

Thưa rằng: bạn đạo quyết tâm cao  
Nhờ ơn Thầy Tổ dạ không nao  
Chung lòng chung sức chung xây dựng  
Thành mái nhà chung sống tự hào

Tự hào ta có mái nhà chung  
Đệ huynh tỷ muội hội tương phùng  
Trao đổi đạo đức tâm hoan hỷ  
Gắng công tu học đến vô cùng

Cảm tạ ân trên giúp bạn hiền  
Về đây chung hưởng sướng vô biên

*Mặc cho thế sự gây điên đảo  
Lòng vẫn trung kiên một Pháp Thiền.  
TV. Tâm Linh Tự Cứu (22.07.2003)  
Kính bút.  
Tu sinh: Nguyễn Văn Ngọc (Bửu Ngọc)*

**KHUYẾN TU**  
20.07.2003  
Đường lên xứ Phật thênh thang  
Có sao đắm đuối trần gian không về  
Không về sâu khổ não nè  
Ai ơi thức tỉnh nguyện thề tu thân  
Từ nay dứt bỏ bụi trần  
Cứu mình thoát khỏi hận sân tranh giành  
Tham chi cái bã lợi danh  
Tình tiền duyên nghiệp ta dành lánh xa

Dính vào ắt khó gỡ ra  
Khi hôn lìa xác quỷ ma dẫn đường  
Rơi vào ngục tối mù sương  
Cùng đường bí lối mới thương thân này  
Muốn ra khỏi chốn đọa dày  
Gắng công tu học hàng ngày dự thi  
Nhất là ngộ pháp Vô Vi

*Di Đà Phật Tối từ bi ban truyền  
Đạo mâu quả thật siêu nhiên  
Cải tâm sửa tánh ăn hiền ở ngay  
Dũng hành ta quyết sửa sai  
Thói hư tật xấu một mai không còn  
Đời đời giữ pháp sắc son  
Đường đi một hướng không còn mê lung  
Dù cho giông tố bão bùng  
Thuyền từ bát nhã ưng dung vô bờ  
Từ nay hết cảnh bơ vơ  
Mặc cho thế sự chê khờ chê ngu  
Ngày đêm ta gắng công phu  
Phá mê phá chấp thân tú đạt minh  
Ngậm môm nhấm mắt lặng thinh  
Công phu luyện đạo cảm minh luật Trời  
Rồi đây ta sẽ thành thoi  
An nhiên tự tại lòng voi nỗi sầu  
Thực hành mới rõ nhiệm mầu  
Không hành không tiến đừng cầu độ tha  
Nam Mô Lục Tự Di Đà  
Người niết Phật, nhà nhà an vui.  
Thiền Viện: **TÂM LINH TỰ CỨU.**  
**Tu Sinh BỬU NGỌC.***

### **TÌNH CHÀNG ĐẠO SĨ**

*Trước mặt non cao thấu tận Trời  
Mây chiều bảng lảng lá vàng rơi  
Nhìn lên xứ Phật chân nghe mỏi  
Ngoanh lại Trần Gian gói rã rời  
Đời vẹn thú vui tình cung chán  
Đạo tròn hạnh đức khổ đà nguôi  
Vô Vi đồng cảm người tăm tối  
Pháp Lý cùng ta bớt niềm đời.*

**QUẾ PHƯƠNG**  
(TD / PN 26/6/03)

### **RÁC TRONG TA**

*Rác rến trong ta ai cũng có  
Muốn tu mau tiến đừng ôm nó  
Thiền nhiều thanh điển dứt tham dâm  
Niệm Phật ngày đêm tu chẳng khó  
Thường chuyển Pháp Luân sạch quỷ ma  
Nhân-Ông lãnh đạo đâu ra đó  
Đường tu rộng mở tiến không ngừng*

*Nhập định xuất hồn đi đây đó.*

**TƯ ÉCH VÔ VI**  
(T/d. 24-07-2003)

### **CÓ-KHÔNG VÔ CÙNG**

*(Hoa y vận bài "Rác trong ta" của DH. Tư Éch Vô Vi-TD)  
Đừng nên mê chấp chuyện Không-Có,  
Lẩn quẩn đau đầu vì Tớ-Nó.  
Hay dở tự lo - không phóng ngoại,  
Thực hành sẽ hiểu điều Sang-Khó.  
Khai thông Nhẫn-Nhĩ biết Gân-Xa,  
Hồn vía Phóng-Thâu di Đây-Dó.  
Mới thấy Đất Trời thật vĩ đại,  
Chớ đâu han hẹp bấy nhiêu đó !  
**THIỀN-ĐĂNG,**  
(T/D. Ngày 01-08-2003)*

### **CHẨN ĐỘNG DI ĐÀ**

*Từ Không Bé Tám đến làm gì?  
Lại trở về Không chẳng có chi?  
Cái còng sốt tám tám tán loạn  
Sinh già bệnh tử hỏi chi chi...  
Khổ Không vô ngã ai có ngã  
Tu sửa thân tâm ai nấy thi  
Trở về thanh nhẹ qui gièng môi  
Phóng điển Từ quang Tâm Không di.  
Năm Thành. (Biển Cà Ná, 01-08-2003)*

### **ĐI CÙNG BÉ TÁM**

*(Hoa y vận bài "Chấn Động Di Đà" Của DH. Năm Thành, Phan Rang.)*

*Thiên Không BÉ TÁM chẳng làm gì !  
Xuống thế độ cùng, chẳng sót chi !  
Số tám "còng đời" gây bất ổn,  
Đi cùng BÉ TÁM chẳng lo chi.  
Trường Đời học hỏi bao đời khổ  
Lối Đạo kiếp này quyết thực thi.  
May gặp DUYÊN LÀNH thề trọn kiếp,  
Theo cùng BÉ TÁM thẳng đường đi.*

**THIỀN TÂM.**  
(T/D. Phú Nhuận, 01-08-2003)

## **HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN**

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu Lê Thị Bé sinh năm 1937, mất ngày 3 tháng 8 năm 2003, là thân mẫu của đạo hữu Ngọc tại Boston được siêu thăng tịnh độ, Thành thật cảm ơn quý đạo hữu

# BẠN ĐẠO VIẾT

Orang city, ngày 14 tháng 5, 2003

## MỘT SỰ CỨU ĐỘ KỲ DIỆU

### Trong Điển giới, hình ảnh Thầy Tám cho thấy: 50 ngày là thay gan

Thư này viết ra với tấm lòng biết ơn Thầy Tám, Tổ Sư, Trời Phật, Chư Vị Thiêng liêng, các bạn Đạo Nam Cali. đã trợ điển, các Bác Sỹ, Chuyên Viên, Y Tá nhà thương UCLA, Los Angeles đã cứu mạng con gái tôi là: Hoàng Ngân Hà ( Linda Schultze ) 36 tuổi bị ung thư gan. Phát hiện 31/12/02 đến 18/2/03 là 50 ngày được thay gan. Nay cháu gần bình thường, sức khỏe tốt. Người thon lại, nướớc da thay đổi trẻ ra.

Khoảng 1994, cháu có chồng và làm việc tại Baltimore, Maryland, thỉnh thoảng đau gan. Đi thử máu và gan đều tốt, chụp film có vài vết đen như hạt bắp trên màng gan. Các Bác Sỹ khám nghiệm kết luận cháu bị ung thư gan (loại đặc biệt rất hiếm). Phải thay gan, cháu sợ quá, khủng khoảng tinh thần. Vợ chồng đến gặp Thầy TÁM một lần. Sau đó cháu xin chuyển về Seattle WA. làm việc để uống thuốc Bắc, tạm trú nhà bà con nhờ săn sóc. Thời gian ngắn ở trên đó tinh thần khủng khoảng, xin nghỉ việc. Vợ chồng rời về Orange county để gần chúng tôi săn sóc. (Chồng làm việc có thể ở Tiểu Bang nào cũng được). Đêm nào tôi cũng cầu xin ơn trên cứu độ cho cháu. *Một đêm Thiên xong đi năm, tôi thấy tôi đang ở nhà bên vợ tại Danang VN, thì anh vợ đến. Tự nhiên tôi để tay lên đầu anh vợ thì thấy đầu anh ấy xẹp xuống như quả bóng: Tai, mắt, mũi đều có hơi ra, tôi kêu chị vợ lấy nước muối cho tôi rửa tay.* Tỉnh dậy tôi biết Bề Trên cho biết, là tôi có điển và có thể chữa cho cháu HÀ. Vài hôm sau vợ chồng tôi từ Los Angeles lên Baltimore thăm vợ chồng cháu và tôi đã chữa 3 lần cho cháu. Đến lần thứ 4 thì vợ tôi tự nhiên nói rằng: Ông chữa nhiều lần mất điển làm sao? Vợ tôi không có Thiên mà tự nhiên nói như thế thì tôi cho là đủ rồi, không chữa nữa.

Thời gian về Tustin, Orange CO., cháu vẫn uống thuốc Bắc hơn 2 năm. Chụp film thì các vết đen teo lại, thử nghiệm tất cả đều tốt. Người cháu mập ra, đi làm việc bình thường và sinh bé gái gần 5 tuổi. Các chuyên khoa cho biết bệnh sẽ không tái phát. Có điều lạ là: **Thầy TÁM luôn luôn quan tâm đến bệnh của cháu.** *Thời gian đầu cháu bị đau thì vợ chồng đến gặp Thầy TÁM có một lần. Thế mà lần nào tôi gặp Thầy thì Thầy lại hỏi tôi là: Con nhỏ đó ra sao rồi? Tôi trả lời: Cám ơn Thầy, cháu đã khỏi rồi. Một lần Thầy ở Úc Châu ăn tết; Thiên đường Lưu Tâm Nam Cali. chúng tôi gọi điện thoại chúc Tết Thầy; đến lượt tôi chúc Tết thì Thầy lại hỏi tôi là: Con nhỏ ra sao rồi? Tôi lại trả lời rằng: Cháu đã khỏi bệnh và đi làm việc như thường. Cho đến kỳ Đại Hội Vô Vi tại Houston TX. tháng 11/02. Thầy lại hỏi, con nhỏ đau bệnh gì? Tôi trả lời cháu đau bệnh gan đã chữa khỏi từ lâu và có một bé gái gần 5 tuổi, Thầy gật đầu mà không nói gì. Có thể Thầy biết con gái tôi chưa khỏi bệnh, cho nên Thầy mới quan tâm như thế.* Khoảng tháng 11/02 cháu bị ho nhiều, tưởng là bệnh do thời tiết. Khám Bác Sỹ nhiều lần, thử máu đều tốt, cuối cùng uống trụ sinh còn ho nặng

1

hơn, bụng lớn ra, mỗi lần ho thì tức ở bụng, thấy tình trạng nguy hiểm. Ngày 31/12/02 chồng cháu vội đưa đến nhà thương St. Joseph khám nghiệm chụp film thì thấy gan sưng to làm việc rất yếu, nước ứ lên phổi nên bị ho. Bác Sỹ tạm rút nước ra, phải thay gan may ra mới khỏi. Cháu nằm nhà thương 1 ngày rồi về nhà chúng tôi để tiện săn sóc. Cũng thời gian đó Thầy Tám tới San Jose ăn Tết 1/01/03. Anh Lạc tổ chức các bạn Đạo Nam Cali. đi xe bus đến gặp Thầy cùng bạn Đạo San Jose chung vui ăn Tết với Thầy. Tôi cũng lên gặp Thầy và nhờ Thầy cứu độ. Theo chương trình của anh Lý Vĩnh thì chỉ có Thầy trò vui vẽ chúc Tết, ăn Tết và văn nghệ, không có mục vấn đáp thắc mắc. Lợi dụng anh Lý Vĩnh đang nói. Tôi vội viết vài hàng về tình trạng nguy kịch của cháu Hà và xin phép Lý Vĩnh, đưa cho Thầy và nhờ Thầy cứu độ. Nửa chừng Văn Nghệ thì Thầy đi có việc, các Bạn Đạo giải tán. Về

nhà thì hàng đêm Thiền, tôi cầu xin Thầy, Tổ Sư, Trời Phật, Chư Vị Thiêng Liêng cứu độ cho cháu HÀ, tôi E-mail cho Thầy mà không thấy Thầy trả lời?. Anh Đoàn Ngọc Toàn Hội Trưởng Vô Vi điện thoại hỏi thăm tình trạng cháu HÀ và cho biết Thầy còn ở San Jose, liên lạc với cô Xuân Mai sẽ gặp Thầy. Tôi cảm ơn anh Toàn mà nói rằng : ( **Không cần gọi điện thoại vì Thầy đã biết rồi**). Tôi nghĩ rằng: Bao nhiêu năm Tu Thiền và nhiều lần đi trong điển giới học Đạo nơi Thầy, Tổ Sư và Chư Phật khi cần thì các vị sẽ cho gặp. *Quả nhiên một buổi chiều đang nằm tôi gặp Thầy trong Điển Giới.* ( *Thời gian này Thầy đang ở Úc Châu*). Đến nơi vào gặp thì người Trật Tự làm khó khăn, cuối cùng cũng được ngồi xếp hàng đợi chờ Thầy. Phòng tôi cách phòng Thầy bởi bức tường bằng gương, tôi thấy Thầy ngồi trên ghế Salon. Đến lượt tôi thì có tiếng đàn ông nói : Mọi anh HOA vào gặp Thầy. Tôi tiến vào và quỳ dưới chân Thầy và trình bày bệnh tinh của cháu HÀ và đã E-mail cho Thầy nhưng không thấy Thầy trả lời ? Thầy nói rằng : ( *Thầy biết, nhưng Thầy đang bận việc* ). Tôi lại thấy một người đàn ông mặc quần áo đen ngồi trên ghế bên trái cạnh Thầy, tôi nghĩ : Người này Tu ra sao ? Mà ngồi ngang với Thầy? Cùng lúc đó, **một người đàn ông khác đưa cho ông ấy một bó hương khoảng 45 hay 50 cây đang cháy và làm rót 1 cây hương xuống ghế Thầy ngồi làm cháy quần của Thầy, tôi sợ cháy vào người Thầy nên vội lượm cây hương và đưa cho người cầm bó hương, rồi tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với thầy. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng đàn bà nói rằng: Thưa Thầy 2 cái áo kia dùng làm gì ? . Tôi nhìn lên thì thấy 2 người đàn bà đang đứng nhìn 2 cái áo dài đàn bà màu trắng như áo TIỀN đang treo lơ lửng trên trần nhà.** Tôi nghĩ rằng : Hai người này bất lịch sự! Người ta đang nói chuyện với Thầy thì xí xô. Có lẽ Tâm bị động nên tôi tỉnh dậy, lúc đó 4:25 chiều. Tôi vội sang phòng bên cạnh báo tin giấc mộng cho con gái và vợ tôi biết. Theo như hình ảnh trong giấc mộng thì bó hương khoảng 45 hay 50 thì mỗi ngày thắp 1 cây khấn vái cầu xin Trời Phật thì sau 45 hay 50 ngày thì bệnh sẽ chữa khỏi, còn 2 cái áo thì có lẽ của con một cái, và em con một cái. Vì nó sẽ hy sinh cắt một phần gan cứu con ?.( Sự thực thì gan của người mới mất còn trẻ. Cháu HÀ được 2/3, đứa con gái nhỏ khác được 1/3 như ứng vào 2 cái áo trong giấc mộng) . Mỗi ngày tôi chữa bằng điển quang 3 lần, cháu nghe CD niệm Phật, dạy cháu niệm Hồng Danh

2

**CHA: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.** Để cháu thành tâm cầu xin cứu độ. Về phần cháu HÀ thì ngày JAN.3/03 hai chị em lên Seattle WA., khám bệnh, uống thuốc Bắc khoảng 5 ngày thì về nhà. Thầy bệnh vẫn tăng. chồng cháu đưa lên nhà thương UCLA. Los Angeles vì có quen nhiều Bác Sỹ. Năm ở đó 4 ngày thì Bảo Hiểm không hợp lệ, phải về nhà đợi chờ. Đến ngày 4/2/03 là mồng 4 TẾT TA thì Bảo Hiểm hợp lệ. Cháu đến UCLA ở đó vài ngày khám nghiệm. Kết quả cháu bị ung thư nặng, được ưu tiên lên danh sách thay gan và uống thuốc Tây (bổ thuốc Bắc). Thời gian này ăn uống rất ít, da và mắt bị vàng, người gầy, bụng to, thay đổi rất nhanh. Đến ngày 13 và 14/2/03 bệnh nặng tăng, uống thuốc vào thì mửa ra, cho đến khuya 14 rạng 15/2/03 người như mê như tỉnh cử chỉ khác thường, độc tố lên óc. Chồng cháu đã khóc và cùng chị ruột đưa khẩn cấp tới UCLA. Trên đường đi chồng hỏi cái gì cũng không biết. Vào nhà thương, người ta phải trói chân tay lại, cháu vùng vẩy kêu lên: **Ba Mẹ ơi ! Con đau quá! Con muốn đi, tại sao mẹ không cho con đi !** Các Bác Sỹ không hiểu nói gì? Chị cháu thông dịch cho họ hiểu (thường thì cháu nói tiếng ANH giỏi hơn tiếng VIỆT). Họ tiêm thuốc mê, hút nước độc trên óc và làm các bệnh lý. Sáng 16/2/03 Chủ Nhật thì cháu tỉnh dậy. Hỏi Bác Sỹ và Y Tá Trực bằng tiếng ANH rằng : Tôi đang ở đâu ? Họ cho biết tình trạng của cháu vừa qua và đang nằm tại nhà thương. Cháu hỏi họ : Đã thay GAN chưa ? Họ trả lời là: Chưa thay GAN. Cháu lại nói với họ là: Hôm nay ở nhà tổ chức mừng sinh nhật 5 tuổi con gái. Sáng hôm đó chồng cháu và gia đình chúng tôi vẫn tổ chức sinh nhật và bạn bè đến dự vì đã chuẩn bị từ trước, không khít thật buồn. Nghe tin cháu HÀ tỉnh lại, chồng cháu xin phép đi sớm để thăm nom vợ. (Ngày đêm bên cạnh vợ, người chồng đối với vợ con rất tốt). Những ngày sau con gái ÚT chúng tôi xin nghỉ việc để thay phiên nhau bên cạnh cháu HÀ. Ngày 17/2/03 là lễ PRESIDENT, cháu nằm trong phòng cấp cứu thì Bác Sỹ cho biết đã tìm ra GAN, đang thử máu.

Khoảng 10 giờ tối thì họ cho biết kết quả rất tốt. Sáng 6 giờ 18/2/03, họ đưa cháu vào phòng mổ để thay GAN, đến 2 giờ chiều là xong và đưa ra phòng hồi sinh. Tôi và cháu Út đến thăm thì cháu đã tỉnh, giây dợ đầy người thật là tội nghiệp. Hai ngày sau sức khỏe khả quan, họ đưa cháu sang phòng bệnh bình thường. Hàng ngày Bác Sỹ, Y Tá săn sóc thuốc men, sức khỏe khả quan. Gần 4 tuần lễ sau, họ cho cháu xuất Viện về nhà dưỡng bệnh. Y Tá và Chuyên Viên thường đến nhà săn sóc.

*Xin kể về Tâm Linh mà cháu HÀ đã chứng nghiệm thời gian bị đau: Khi cháu vùng vằng trên giường bệnh, không cho cấp cứu, lúc đó cháu đang đánh lộn với những vong hồn quanh đó, họ muốn lôi cháu đi và cướp xác cháu. Cháu thấy TÔI cùng NÓ đang đánh nhau (BATTLE). Cháu thấy nhiều vị Thiêng Liêng đủ da màu của nhiều TÔN GIÁO cùng một lúc cầu nguyện cho cháu. Cháu được đi học ĐẠO và hiểu biết: Tất cả mọi TÔN GIÁO đều là của THƯỢNG ĐẾ, tất cả là một. Ngày 17/2/03 PRESIDENT DAY, cháu đang nằm trong phòng, còn thức thì thấy một người đàn ông quần áo trắng đến gần cháu mà nói tiếng ANH rằng: (Tôi đến đo gan, tìm và cung cấp gan cho con). Nói xong thì vị đó đi mất. (Bác Sỹ thường mặc quần áo xanh). Ngày đầu*

3

cháu rời ra phòng bệnh thường, thì vợ chồng tôi đến thăm. Thấy cháu đang nằm và tập cử động chân tay bên cạnh chồng. Gương mặt tươi tỉnh, cháu hỏi tôi rằng: Ba bảo con niêm Hồng Danh CHA? Tôi gật đầu và cùng nhau Niệm: **Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Tiếng Niệm vừa dứt thì hai bố con đều rúng động cùng khóc. Thật là: HỒNG ÂN CỦA CHA TRỜI CỨU ĐỘ. CHÚNG CON CÁM ƠN CHA.** Cháu hỏi tôi rằng: Nhà ta có phước! Tại sao con lại bị nạn?. Tôi trả lời: Mỗi người có một nghiệp quả khác nhau. Nếu nói về ĐỜI thì con bị đại nạn, còn về ĐẠO thì con may mắn: Biết nhiều về TÂM LINH. Hồi nhỏ con bị VÀNG DA thời gian ngắn rồi khỏi, thấy con vẫn như thường nên BA không để ý. Cách đây gần 9 năm con bị đau, đã chữa khỏi, nhưng con chưa biết TÂM LINH là gì?. Lần này Bề Trên cho con biết được TÂM LINH trong cõi HUYỀN VI. Sau này con khỏi, con ráng TU, kéo phụ lòng Trời Phật. Còn người kia có lòng Bồ Tát, đã hiến tặng cơ phận cứu sống con, thì con nên nhận vị đó làm em. Vì trong thân thể con, có cơ phận của vị đó. Ba nhận người ấy làm con và đặt tên VIỆT NAM cho em con. Vì Thể Xác mất nhưng Linh Hồn không mất. Hàng đêm Ba cầu nguyện cho em con Tu Hành, sớm Giải Thoát và em con sẽ độ cho con, sớm lành bệnh. Vậy con luôn luôn hướng tâm cầu nguyện Linh Hồn em con, sớm được siêu thoát.

**Thật là như một giấc mơ kỳ diệu. Vỏn vẹn chỉ có 50 ngày phát hiện ung thư, được thay gan.** Loại ung thư này không lây qua các cơ phận khác, được thay gan đúng lúc. Độc tố vừa lên óc, kịp thời được hút ra, nếu để lâu hơn, độc tố thẩm vào óc sẽ bị hôn mê luôn rồi chết, vì GAN không làm việc. Nhiều người bị đau, lên danh sách chờ hàng tháng, hàng năm may có cơ phận để thay. Nếu không thay kịp, đợi quá lâu, bệnh trở nên nặng không thuốc chữa rồi chết.

Một lần nữa gia đình chúng con thành tâm cảm ơn Thầy, Tổ Sư, Trời Phật, các vị Thiêng Liêng, các Bạn Đạo, các Bác Sỹ, Chuyên Viên, Y Tá, đã cứu sống cháu HÀ.

Thành thật cảm ơn,

Hoàng Văn Hoa và Gia Đình

---