



# Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : [aphancaovideotron.ca](mailto:aphancaovideotron.ca)

WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 410

ngày 18 tháng 05 năm 2003

Tờ báo hàng tuần *ĐIỄN KHÍ PHÂN GIẢI* dành riêng phục vụ bạn đọc thực hành Pháp Lý Võ Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

## Quân Bình

*Quân bình tâm thức sớm an yên  
Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền  
Uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt  
Quí thương Trời Phật sống an yên*

Kính bái,

Vĩ Kiên

## Mục Bé Tám từ 09/03/03 đến 15/03/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hăng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

*Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiểu sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiểu hướng phát triển của tâm linh.*

Kính bái,

**Bé Tám**

### Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Nguyên lý của Trời Đất nằm ở đâu?
- 2) Càn Khôn Vũ Trụ ban chiếu bằng cách nào?
- 3) Sự lấn áp có hữu ích gì không?
- 4) Luật nhân quả có hữu ích gì không?
- 5) Ở đời không ăn thì thua tại sao?
- 6) Chọn hành có hại gì tâm lẩn thân hay không?
- 7) Chọn hành là sao?

<p><b>1) Cairns 09-03-2003 6:30AM</b></p> <p>Hỏi: Nguyên lý của Trời Đất nằm ở đâu?</p> <p>Đáp: Thưa nguyên lý của Trời Đất nằm ở điển giới của Càn Khôn Vũ Trụ.</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p>Càn Khôn Vũ Trụ pháp phân hành Thế giới phân minh qui một mối Chuyển hóa tâm thân tự đắp bồi Qui nguyên thanh tịnh tiến từ hồi</p>	<p><b>2) Cairns 10-03-2003 7:15AM</b></p> <p>Hỏi: Càn Khôn Vũ Trụ ban chiếu bằng cách nào?</p> <p>Đáp: Thưa Càn Khôn Vũ Trụ ban chiếu bằng thanh quang.</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p>Thanh quang ban chiếu khắp bầu Trời Chuyển hóa thâm sâu cùng các giới Giai cấp không thành tình chuyển động Tràn đầy minh chánh khắp nơi nơi</p>
<p><b>3) Cairns 11-03-2003 3:52AM</b></p> <p>Hỏi: Sự lấn áp có hữu ích gì không?</p> <p>Đáp: Thưa sự lấn áp không hữu ích gì hết.</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p>Lấn áp không xong trí quản cùng Khổ tâm tự hại qui đường động Khó minh đạo pháp lại không thông Chuyển động khắp nơi khó tự lòng</p>	<p><b>4) Cairns 12-03-2003 6:03AM</b></p> <p>Hỏi: Luật nhân quả có hữu ích gì không?</p> <p>Đáp: Thưa luật nhân quả là cảnh cáo hành động của hành giả.</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p>Nhân quả cảnh cáo thực hành Người tu thức giác tự phân ranh Trong đời có đạo chờ lưu manh Tự thức chọn hành tự cứu thân</p>
<p><b>5) Cairns 13-03-2003 4:19AM</b></p> <p>Hỏi: Ở đời không ăn thì thua tại sao?</p> <p>Đáp: Thưa ở đời thì phải có lòng tham</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p>Tham dâm xuất phát từ cơ hình Nguyên lý Trời ban tự thức minh Đời đạo song hành trong thức giác Tự mình học hỏi tự mình minh</p>	<p><b>6) Cairns 14-03-2003 7:37AM</b></p> <p>Hỏi: Chọn hành có hại gì tâm lấn thân hay không?</p> <p>Đáp: Thưa chọn hành rất có lợi cho tâm lấn thân</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p>Chọn hành quý trọng Trời cao chiếu Tự thức chọn tâm đạt thức nhiều Qui hội tình người không loạn động Thành tâm phục vụ giải mê nhiều</p>
<p><b>7) Cairns 15-03-2003 4:07am</b></p> <p>Hỏi: Chọn hành là sao?</p> <p>Đáp: Chọn hành là trật tự tốt.</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p>Trật tự êm xuôi tự tiến hòa Qui nguyên thiền giác hiểu gần xa Càng tu càng tiến không giao động Giải tỏa phiền ưu chẳng pháp phồng</p>	

---

## THƯ TỪ LAI VÀNG

---

Ngày 02/04/2002

Ông Tám kính thương,

Đầu thư con chúc Ông Tám sức khỏe dồi dào. Và đây con xin nói lên, con thấy con là một người tội lỗi đầy đầu do trí óc tăm tối mà tạo ra nghiệp dục và khi con thấy được lỗi do chính mình gây ra, con rất ăn năn hối cải. Sau đó con biết được pháp và cái pháp này đã giúp cho con bớt rất là nhiều, nhưng lâu lâu lại tái lập đến bây giờ vẫn còn. Con rất buồn và đau khổ trong tâm, nhưng nhờ Pháp con mới hiểu được rằng nó cũng là một ân sư để thấy được con đã làm cho bầu trời ô nhiễm do tâm đâm dục của con gây ra, và nhờ thấy được cái tâm đâm dục là một ân sư, do đó con không còn buồn nữa, nhưng rất vui.

Con rất may mắn được tham gia trong 3 ngày sống chung với Ông Tám và bạn đạo ở Đức, 3 ngày tâm hồn con rất cởi mở là vui và sống động, quên đi tất cả mọi việc của trần gian. Đây cũng là lần đầu tiên con viết đến Ông Tám và xin Ông Tám chỉ dẫn cho con, ban cho con vài lời vàng ngọc trên con đường tu học.

Sau đây con xin đánh lẽ Ông Tám, lấy bút thay lời con rất mong thư hồi âm của Ông Tám.

Con,  
L T C

-----  
Monaco, ngày 26/04/2002

Thầy vui nhận được tho con đề ngày 02/04/2002 được biết con đã ăn năn sám hối và tự cải sửa về tham dục. Nếu thật tâm hành pháp Thực Hành Tự Cứu thì phải siêng năng, co lưỡi rắng kề rắng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đại trí sẽ mở, tâm dục từ từ sẽ bớt. Người tu rất cần diệt dục. Con cần học thuộc lòng 10 điều Tâm niệm như sau :

- 1) Nhịn nhục và cẩn mẫn
- 2) Dứt khoát thắt tình lục dục
- 3) Tha thứ và thương yêu
- 4) Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa
- 5) Bố thí và vị tha
- 6) Đối đãi thật tâm và lẽ độ
- 7) Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ
- 8) Giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp xảy ra
- 9) Quên mình trì niệm lục tự Di Đà
- 10) Hoà tan trong khổ mêu cầu sớm thức tâm.

Thường xuyên niệm 10 điều trên thì mọi việc sẽ được an bài tốt.  
Chúc con vui tiến.

Quí thương,  
Vĩ Kiên  
Lương sĩ Hằng

---

## **Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ**

---

Nhân dịp có sự hiện diện quý báu của Đức Thầy tại hai buổi ra mắt Video Thiền Ca với chủ đề "Khí Giới Tình Thương" được trực tiếp thu hình tại Houston ngày 3 tháng 11 năm 2003 ở SAN JOSE và SAN DIEGO, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ kính mời các bạn đạo cùng thân hữu đến tham dự tại hai địa điểm:

**1) SOBRATO C.ET. THEATRE**

701 Vine St

San Jose, Ca 95115

Tel:(408)272-1428 (H) (408)888-0524

Thứ Bảy, ngày 31 tháng 5 năm 2003

Từ 2:00pm đến 5:00pm

**2) LYS GARDEN RESTAURANT**

4350 54th, Suite B

San Diego, Ca 92115

Tel: (619)472-0663

Thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2003.

từ 11:30 trưa đến 2:30 chiều

Đây là một tác phẩm nghệ thuật văn hóa và tâm linh, mang những sắc thái dân tộc, với những sáng tác đặc biệt cuối đời của cố Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ và các Ca Nhạc Sĩ, Nghệ sĩ tài danh được ái mộ nhất hiện nay. Hai buổi ra mắt Video Thiền Ca này được phục vụ miễn phí, sự hiện diện của quý bạn đạo và thân hữu là một niềm vui rất lớn cho Vô Vi.

Đặc biệt, tại San Diego Đức Thầy đã chấp thuận tham dự buổi ăn tối tại nhà hàng Phương Trang 2 từ 6:30 tối ngày 7/6/2003. Quý bạn đạo muốn tham dự xin ủng hộ mỗi phần ăn là \$15, địa chỉ nhà hàng: 5296 University Ave San Diego, Ca 92105. tel: (619)582-0603 hoặc cô Đặng Hương (619)606-2379. Để tiện việc sắp xếp cho nhà hàng xin các bạn ghi danh trước ngày 25/5/2003.

Các Bạn đạo cùng thân hữu muốn tham dự các buổi ra mắt Video Thiền Ca hoặc ăn tối với Thầy xin liên với đại diện của mỗi Thiền Đường của mình để thu xếp phương tiện di chuyển, riêng những bạn đạo phương xa (ngoài nam California) xin liên lạc trực tiếp với các số điện thoại trên sẽ có bản đồ chỉ dẫn cho các bạn.

Sau đây là tên cùng D/T của đại diện các Thiền đường:

T/D Thiền Thức: chị Cao Thị Trắc (714)894-7485 or (949)559-6268.

T/D Lưu Tâm: Quách Thanh Minh (714)530-5679 hoặc (714)272-0374.

T/D Hạnh Đức: Nguyễn Văn Minh (714)891-0889 hoặc (714)724-4650.

Kính chúc các bạn đạo và các thân hữu Tâm Thân an lạc.

Đại diện Ban Chấp Hành,

Nguyễn Văn Minh.

---

## **Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas & Vô Vi Multimedia Communication**

---

vv: Phát hành CD ấn tổng THỰC HÀNH TỦ CỨU 1 trong buổi ra mắt video thiền ca tại California 2003

Hội Vô Vi Dallas & Multimedia Communication chân thành cảm tạ sự nhiệt thành đóng góp phuong tiện tài lực và kỹ thuật của tất cả quý bạn đạo California USA, nhất là quý anh chị của Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California và Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California trong việc thực hiện và ấn tổng CD giới thiệu Vô Vi đến những người muốn tìm hiểu về thiền.

CD ấn tổng này gồm những câu hỏi và vấn đáp căn bản về Vô Vi, kèm theo một tập chỉ dẫn thực hành trong sáu tháng đầu, sẽ được phát hành trong dịp ra mắt video thiền ca tại vùng Bắc và Nam California vào cuối tháng 5 năm 2003:

Danh sách quý bạn đạo đóng góp cho việc thực hiện CD nói trên:

04/07/03	Nguyễn Phú Hải	Arlington, TX	\$100.00	\$100.00
04/14/03	Trương Thị Vui	Monterey Park, CA	\$50.00	\$150.00
04/14/03	Trương Sieu Thanh	Monterey Park, CA	\$50.00	\$200.00
04/14/03	Nguyễn Thị Hiếu	Dallas, TX	\$200.00	\$400.00
04/14/03	Nguyễn Đình Trí	Dallas, TX	\$300.00	\$700.00
04/22/03	TD Tứ Thông	Houston, TX	\$500.00	\$1,200.00
04/22/03	Cao Thị Ngọc Hương	Chino, CA	\$50.00	\$1,250.00
04/22/03	Mai Nguyễn	Oroville, CA	\$50.00	\$1,300.00
04/22/03	Khổng Văn Cúc	Hillsboro, OR	\$40.00	\$1,340.00
04/29/03	Trịnh Thị Mỹ Hương	Houston, TX	\$360.00	\$1,700.00
04/29/03	Theresa Nguyen Le	Odessa, TX	\$100.00	\$1,800.00
04/29/03	Khanh Vu	Chino, CA	\$100.00	\$1,900.00
04/29/03	Nguyễn Thị Phụng	Santa Ana, CA	\$50.00	\$1,950.00
04/29/03	Nguyễn Minh Trí	Santa Ana, CA	\$100.00	\$2,050.00
04/29/03	Nguyễn Minh Huân	Santa Ana, CA	\$100.00	\$2,150.00
04/29/03	Nguyễn Phong Lưu	Santa Ana, CA	\$50.00	\$2,200.00
04/29/03	Nguyễn Ngọc Loan	Santa Ana, CA	\$50.00	\$2,250.00
04/29/03	Nguyễn Cúc	San Jose, CA	\$20.00	\$2,270.00
04/29/03	Lý Minh	San Jose, CA	\$20.00	\$2,290.00
04/29/03	Trần Mỹ Nhi	San Jose, CA	\$100.00	\$2,390.00
04/29/03	Trần Thị Diệu Anh	San Jose, CA	\$100.00	\$2,490.00
04/29/03	Ann-Kim Porter	San Jose, CA	\$5.00	\$2,495.00
04/29/03	Henry Ngo	San Jose, CA	\$20.00	\$2,515.00
04/29/03	Vô Danh	San Jose, CA	\$335.00	\$2,850.00
04/29/03	Kevin	San Jose, CA	\$17.00	\$2,867.00
04/29/03	Cindy	San Jose, CA	\$17.00	\$2,884.00
04/29/03	Raymond	San Jose, CA	\$16.00	\$2,900.00
04/29/03	Tommy	San Jose, CA	\$10.00	\$2,910.00
04/29/03	Jimmy	San Jose, CA	\$10.00	\$2,920.00
04/29/03	Vincent	San Jose, CA	\$10.00	\$2,930.00
04/29/03	Học	San Jose, CA	\$10.00	\$2,940.00

04/29/03	Hạnh Nguyễn	San Jose, CA	\$10.00	\$2,950.00
04/29/03	Nguyễn Thanh Mai	Las Vegas	\$200.00	\$3,150.00
04/29/03	Dương Trầm, Mai	Rosemead	\$200.00	\$3,350.00
04/29/03	Phan Xuân Thái	TĐ Lưu Tâm	\$20.00	\$3,370.00
04/29/03	Nguyễn Hoàng Long	TĐ Lưu Tâm	\$20.00	\$3,390.00
04/29/03	Nguyễn Ngọc Thạch	TĐ Lưu Tâm	\$10.00	\$3,400.00
04/29/03	Hoàng Văn Hoa	TĐ Lưu Tâm	\$20.00	\$3,420.00
04/29/03	Dương Như Diệp	TĐ Lưu Tâm	\$20.00	\$3,440.00
04/29/03	Jenny Le, Dung	New Jersey	\$500.00	\$3,940.00
05/06/03	Tran Thien Phu	San Francisco, CA	\$200.00	\$4,140.00
05/06/03	Tran Bao Nghien	Portland, OR	\$100.00	\$4,240.00
05/12/03	BD San Diego	TĐ Thanh Hòa	\$1,000.00	\$5,240.00
05/12/03	TĐ Hồng Bính Hoàng	Manassas, VA	\$200.00	\$5,440.00
05/12/03	Can Dinh	Union City, CA	\$50.00	\$5,490.00
05/12/03	Hoa Q Nguyen	Dallas, TX	\$100.00	\$5,590.00
05/13/03	BD T/D Thien Thuc	Westminster, CA	\$350.00	

Hằng Hô,	Thiền Thức, CA	\$250.00
GĐ Nguyễn Thị Nho	Thiền Thức, CA	\$900.00
O.Bà Thức	Thiền Thức, CA	\$ 50.00
Phan Thị Bông	Thiền Thức, CA	\$ 50.00
Hà Được	Thiền Thức, CA	\$ 50.00
Kathy & Anny	Thiền Thức, CA	\$ 50.00
Chiến, Hiền,	Hawaii	\$100.00
Ngọc Nguyễn	Thiền Thức, CA	\$100.00
Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thiền Thức, CA	\$100.00

Một số bạn đạo gửi qua HAH Vô Vi Canada:

HAH Vô Vi	Tây Úc	250\$Aus
Vô Danh	CA	\$200.00
Quách Thị Thúy	Montreal	30\$CAD
Nguyễn Thanh Truyền	Montreal	100\$CAD
HAHVôVi	Houston	\$100.00
TD Lĩnh Tâm	Calgary	2000\$CAD
Nguyễn Mỹ Kim	Montreal	235\$CAD
Má Tám qua LSÁi Tuyết	Monaco	\$200.00

Đây là một khích lệ lớn lao đối với chúng tôi, Hội Vô Vi Dallas & Vô Vi Multimedia Communication luôn mong được sự hưởng ứng ủng hộ của quý vị dành cho những CD ấn tống sẽ phát hành. Mến chúc quý vị và gia đình hưởng được nhiều sự ban chiểu của Bồ Đề.

Hội Vô Vi Dallas & VoVi Multimedia Communication kính bái.

## THƠ

### Niệm Phật

*Người tu niệm Phật nhớ ân cần  
Linh chú kiên trì để hộ thân  
Ý niệm, tinh thần nghe rõ tiếng  
Gọi là mật niệm giải mê trần*

*Trần gian trói buộc con người  
Là nơi vay trả, cuộc đời khổ đau  
Nhìn xem khắp cả hoàn cầu  
Thiên tai, địa ách, có đâu thanh bình  
Con người mê loạn tánh tình  
Nước này nước nọ chiến tranh tai bời  
Khổ thay cho kiếp con người  
Khác gì tuồng hát, suốt đời rối ren*

.....

*Trời ban người có ánh đèn  
Lương tri soi sáng trăng đèn tỏ tường  
Người có tâm tánh lo lường  
Biết tu mới gặp con đường “Như Lai”  
Chữ tu nghe nói dong dài  
Đạo này, Đạo nọ khoe tài dạy tu  
Chùa chiền kinh sách lu bù  
Cha thầy sư sãi... đường tu quá nhiều  
Không thông Chơn Lý nói liều  
Nhập vào tà giáo bày điệu dị đoan*

.....

*Sanh, lão, bệnh, tử, hoang mang  
Làm sao giác ngộ bình an tâm hồn (?)*

*Thân già thức giục bôn chôn  
Ngày đêm suy nghiệm « Linh Hồn » ở đâu( ?)  
Sách kinh nói chuyện cơ câu  
Sao không giải rõ nhiệm mầu nơi ta( ?)  
Tại sao có Phật có Ma( ?)  
Trong ta ai Phật, ai Ma hối người( ?)  
Tự ta trách nhiệm cuộc đời  
Phải tìm cho rõ Phật Trời nơi tâm*

.....

*Đêm khuya nghe tiếng âm thầm  
Vô Vi có mối cao thâm diệu huyền  
A Di Đà Phật niệm siêng*

*Niệm thâm xét tánh Thiêng Liêng nơi mình  
Phẳng lìa nguồn gốc « Anh Linh »  
Miệng như có niệm tánh tình chưa phân  
Niệm hoài, niệm mãi, chuyên cần  
Niệm như không niệm, tinh thần định an*

*Âm thầm xét nghiệm « Diển Quang »  
Từ đâu xuất hiện soi dàn « Như Lai »  
A Di Đà Phật niệm hoài  
Niệm như không niệm, hỏi ai đây mà( ?)  
Có ta như thế không ta  
Thân là « Tứ Đại » ấy là giả thân  
Tại sao ta xuống cõi trần( ?)  
Môi trường tu học, bao lần xuống lên  
Ta là « Phật Tánh » không tên  
Ngày nay tự ngộ giữ bền « Phật Căn »  
Tự ta phát triển giác năng  
Giác : là tự biết khó khăn kiếp người  
Giác : là đức tánh Phật Tiên  
A Di Đà Phật Thiêng Liêng siêu phàm  
Năng : là sở dụng « Chơn Tâm »  
Dứt mê là giác, hết phàm là Tiên  
Năng : là sạch hết não phiền  
Năng tri giác thể Thiêng Liêng tu hành  
Năng : là bất diệt, bất sanh  
Tâm linh tiến hóa thuần thành siêu nhiên  
A Di Đà Phật niệm siêng  
Hành trụ tọa ngựa, cửa thiền hoát khai  
Phật Tiên chỉ dạy một bài  
Thiền Tông – Tịnh độ gồm hai phép mầu  
Thiền Tông khai mở bộ đầu  
Tịnh Độ Linh Tánh qua cầu vô vi  
Tịnh Thiền lưỡng lợt qui y  
Xa rời biển khổ, A Tỳ bế môn*

.....

*Tu hành chớ có tự tôn  
Cũng không tự đắc Linh Hồn bất minh  
Tu hành : « mình tự sửa mình »  
Âm thầm, lặng lẽ, định ninh thoát phàm  
Tu hành niệm Phật qui tâm  
Xa rời cõi chết muôn năm vĩnh tồn  
Niệm Phật : Hồn tự nhủ Hồn*

*Linh Quang siêu xuất Không Môn qui hồi  
Bài học niệm Phật thuộc rồi  
Kiên trì liễu đạt vị ngôi siêu phàm( !)*

*Phàm gian bể khổ với sông mê  
Niệm Phật nhớ căn, kíp trở về  
Về cõi Niết Bàn huyền tánh Phật  
Hư vô tịch diệt cõi nhàn quê  
Thuần Phong  
Fountain Valley, 03-05-2002*

## **Hồn Nhiên**

*Phát nguyện giải thoát trực giác linh  
Thứ tự thuần thanh chuyển hữu hình  
Nuôi thân tú đại bối nguyên lý  
Phép linh chính minh rõ tâm thính*

*Thẩm định màn trước vô minh  
Thủ thiền nhẫn thị tiến bình giải vây  
Bộ đầu đủ thứ hà gây  
Phấn gùi dày cộm vảy dày khó trông  
Thính âm khẩu thiệt không đồng  
Ý luôn niệm Phật có công thức hòa  
Duy trì pháp lý vượt qua  
Suốt đời thực hiện di đà tinh quang  
Chánh môn nhứt quáng hành trang*

*Niềm tin thanh tịnh dàng hoàng tac ghi  
Thiên cơ biến chuyển khoa tri  
Tam công tút lượng túc thì cảm thông  
Tùy theo duyên nghiệp tơ hồng  
Tu thiền mòn nghiệp trong lòng mới yên  
Đừng lo hướng ngoại mê ghiền  
Thuyền quyền khác vọng hiện tiền thêm lo  
Lắng nghe thầy tổ dặn dò  
Mười điều tâm đạo thầy cho trợ mình  
Cân nhắc cần mẫn giảm khinh  
Thực hành thần túc kiên trình thật tâm  
Tình thương Trời Phật thức thành  
Tào khê suối đạo chọn tâm giới hà*

05/05/03

*Nguyễn Quang Vinh*

*Kính bái*

---

## **BẠN ĐẠO VIẾT**

---

### **Phóng Sứ Khóa Đạo Hữu Tương Giao**

Mỗi năm vào mùa xuân, khí thời tiết bắt đầu ấm áp, cây cỏ hoa lá đậm chồi nảy lộc thì Đức Thầy trở về Âu Châu cho đàn con nơi đây có điểm phúc tụ họp trong các khóa sống chung. Năm nay, Đức Thầy vì bận du thuyết và lo xúc tiến việc xây cất Thiền Viện quốc Tế tại Cairns Úc Quốc, nên bạn đạo Âu Châu không có dịp may gặp lại Đức Thầy vào mùa Xuân này. Khi Ban Chấp Hành Hội Vô Vi Pháp xin phép tổ chức khóa sống chung thì Đức Thầy đã nhắn nhủ : « Làm như vậy rất tốt, nên tổ chức 2 hay 3 lần một năm và không nên để bạn đạo ủ rũ trong một góc ».

Thế là một cuộc họp mặt đã được tổ chức tại Thiền Viện Qui Thức ở Amphion-Les-Bains trong dịp lễ Phục sinh từ 19 đến 21 tháng tư 2003. Có 42 bạn đạo đã đổ về Amphion từ các tỉnh nước Pháp (Paris, Toulouse, Gien, Lyon, Monaco và các vùng lân cận của Amphion), đặc biệt có một bạn đạo từ Anh Quốc (các bạn có lẽ biết người ấy là ai rồi, Johan TAFT chứ còn ai nữa !), và một bạn đạo đến từ Đức Quốc, Thùy-Trang, xinh xắn dễ thương, vì Thùy-Trang « tò mò » muốn biết bạn đạo Pháp học tập ra sao, khi vừa phải nói tiếng Việt, vừa múa may tiếng Pháp, để bạn đạo người Pháp hiện diện, được tham dự y như chúng ta. Các bạn người Pháp nầy rất nhiệt tình, trăm lần như một, lúc nào cũng có mặt khi một buổi sum họp được tổ chức, đó là Alain, Annie, Marie-Pierre, Marie-Thérèse, Odile, Claudine, Marie-Madeleine, Jean-Paul, Patrick và Johan (người Anh nhưng nói rành tiếng Pháp). Ngoài ra còn một số bạn đạo Trung Hoa nên còn phải dịch ra Hoa-ngữ nữa. Y như là một cuộc trao đổi thương đỉnh quốc tế. Mà thật vậy, vào tháng sáu tới, cũng nơi này, lánh tụ 8 cường quốc (G 8) sẽ họp tại Evian-Les-Bains, để bàn về tình hình chính trị thế giới. Có phải là Vô-Vi đã mở màn để cho cuộc họp nầy diễn tiến tốt đẹp không ? ...

Ngày thứ bảy 19-04-2003, khi các bạn đạo đến nơi (có những bạn đã đến từ 2, 3 ngày trước) tay bắt mặt mừng, líu lo chào hỏi. Khi bước vào sân Thiền Viện dưới ánh nắng mặt trời tươi sáng, bông hoa nở rộ khoe màu sắc thẩm thật là đẹp. Bạn đạo được đưa ngay đến cái nhà kiến (vêranda) mới toanh, ai cũng xuýt xoa vì cái vêranda khang trang đẹp đẽ. Bạn đạo thích thú an vị trong ngôi nhà kiến vừa ngắm cảnh trong sân. Khi biết được đó là do anh chị Jimmy và Ái Tuyết phát tâm tặng Thiền Viện để

bạn đạo có chỗ rộng rải tụ họp, tất cả bạn đạo đồng lên tiếng cảm ơn. Bạn đạo chạy ra chạy vô vừa muốn ở trong ngôi nhà kiến vừa muốn ra vườn ngắm cảnh, vừa muốn chạy xuống viếng con suối, nước chảy róc rách thật êm可信。

Được gặp lại nhau trong khung cảnh đẹp đẽ, nét mặt bạn đạo vui tươi hơn hở, tiếng cười nói rộn ràng. Chỉ thương cho gia chủ là anh Minh-Tâm (Dominique), chị Huệ-Giác, Huệ-Liên, Huệ-Quí và Hà Kim Quây chạy phờ người để tiếp đón bạn đạo. Thùy-Trang cũng chui vào bếp đóng đồ đó để tiếp một tay, Johan cũng trổ tài, xắn tay áo rửa nồi niêu son chảo cả tiếng đồng hồ, coi vậy mà Johan giỏi ghê ! Không ai ngờ.

Loay hoay đã đến giờ ăn tối, thức ăn chay ngon tuyệt. Có món khai vị là soupe pékinoise chua chua cay cay với một chút củ nǎng dòn dòn. Rồi món đậu hủ rim, cái món đậu hủ rim sốt, ăn vừa dai vừa thấm nước sốt, ngon làm sao (đậu hủ được chế biến tại chỗ do Huệ Quí ra công làm) ; thêm món carotte, rau cải ngọt lịm vì mới được nhổ hái. Sau đó còn có món chè táo soạn nước dừa ăn tráng miệng, ngon tuyệt cả mèo (theo kiểu nhà văn Duyên Anh). Nay giờ mới biết tài nấu nướng của chị Huệ-Giác, chị làm đầu bếp, còn các người khác là phụ bếp. Sau buổi ăn no nê, mọi người lê cái bụng lên phòng họp vào lúc 8 giờ và than thở là ăn nhiều quá xá. Tuy không có Đức Thầy, nhưng ai cũng cảm nhận điển quang đầy trong phòng họp, riêng tôi cái đầu nghe rút thật mạnh trên đỉnh gần như say. Có các chị Kim Hà, Ngọc Sương cứ nhắm mắt, tĩnh thiền, vì các chị nói điển nhiều quá không làm gì khác hơn là nhắm mắt thiền hướng về Thầy.

Mở màn buổi họp tối thứ bảy, anh Huỳnh Minh Bảo mời mọi người phát biểu cảm tưởng khi đến dự cuộc họp mặt này dù không có sự hiện diện của Đức Thầy. Đa số đều vui mừng sung sướng được đến đây, thương nhớ Đức Thầy đã cho phép các con họp thiền tại Qui Thức cũng như cảm ơn các anh chị tại đây đã đón tiếp ân cần. Kể viết bài, trong phần phát biểu cảm tưởng có nói « service impeccable » (phục vụ hoàn hảo), Siêu Leng nói thêm « 4 étoiles » (như nhà hàng khách sạn 4 sao). Thầy gia chủ lo lắng mà ai cũng cảm động. Bạn đạo cũng cho biết là rất ngạc nhiên thích thú khi khám phá cái nhà kiến « tráng lệ » ngoài sân. Odile Thái nói chị có cảm giác như bước vào cái nhà thờ, bạn đạo ngồi chung quanh cái bàn như đang có sự cảm thông huyền diệu của Bồ Đề Trên ban xuống. Thật vậy dù ở trong cái nhà kiến ngoài sân ta cũng nghe tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật của Thầy văng vẳng. Tôi cố để ý tìm nhưng không biết xuất phát từ đâu, định hỏi gia chủ mà quên mất. Sau phần phát biểu cảm tưởng của bạn đạo là đã đến giờ thiền. Mọi người có cảm giác như tìm lại được anh chị em, như đang ở trong mái nhà thân yêu của mình, vẻ mặt ai cũng thoái mái, an nhiên tự tại. Buổi thiền thật nhanh nhẹ trong căn phòng đầy điển quang.

Qua ngày chúa nhựt 20-04-2003, sau buổi ăn sáng : cam ăn vào mát rượi đến tận gan ruột, táo, xá lị dòn khớp, bánh mì mới ra lò trét bơ và mức ngon tuyệt, đến đổi Annie, Thùy Trang ăn hoài không muốn ngừng phải không Annie và Thùy Trang ? (kể xấu hai bạn, xin đừng giận !). Thêm sửa đậu nành vừa mới xay nóng hổi. Thật tuyệt diệu và cũng thật cảm động về sự phục vụ của gia chủ, đúng như 4 câu thơ mà Đức Thầy đã ban cho cây liễu Qui thức :

*Liễu yếu về đây thọ pháp sưong,  
Trời ban tình đẹp chẳng đo lường,  
Thương yêu tha thứ tuỳ duyên tiến,  
Lập hạnh trùng tu lại quý thương.*

Đến 9 giờ, 42 bạn đạo lên phòng trao đổi học hỏi về Tuần-Báo Phát-Triển Điện-Năng. Buổi học do anh Huỳnh Minh Bảo hướng dẫn. Anh tìm cách đào sâu các câu thơ của Thầy, có khi chỉ một chữ thôi

anh cũng khai thác để bạn đạo học hỏi trên chữ đó. Nội cái chữ Pháp Pháp Minh và Pháp Pháp Vô mà chúng tôi bàn tới bàn lui mấy lượt. Anh Trịnh Quang Thắng giải thích cho các bạn đạo Pháp là đối với tiếng Việt khi 2 chữ được lặp lại như đỏ đỏ, xanh xanh, nhẹ nhẹ, chậm chậm ; đỏ đỏ không phải là màu đỏ mà hơi đỏ ; nhẹ nhẹ không phải nhẹ mà là hơi nhẹ ... Còn chữ Pháp Pháp Vô, Pháp Pháp Minh, thì không có ý nghĩa giảm bớt lại mà có nghĩa mạnh hơn. Ai cũng cười. Có anh Trịnh Quang Thắng nên không khí rất sôi động vì anh giải thích tận tường một điểm nào chưa được sáng tỏ. Có thể nói anh Thắng như là quyển Encyclopédie của Vô Vi (tạm dịch là « cái bồ hiểu biết », không biết anh Thắng có đồng ý không ?), việc gì anh cũng tường, việc gì anh cũng giải thích cặn kẽ. Anh còn nói lúc đầu khi anh dịch LED Weekly, anh kéo dài trong hai tuần ; lần lần anh chỉ ra công một tuần, rồi hai ngày, rồi một ngày, và bây giờ chỉ vài tiếng đồng-hồ. Anh cũng có tâm-sự rằng Đức Thầy viết ngắn hơn xưa, nên cũng đã giúp anh sớm hoàn-tất việc dịch-thuật. Anh cho biết là Đức Thầy có nói rằng : « Làm việc **cẩn-thận** và **hoàn-hảo** mà **cần nhiều thời-giờ** là thuộc giới **Địa-Tiên** ; làm việc **cẩn-thận** và **hoàn-hảo** mà **mất ít thời-giờ** là thuộc giới **Thiên-Tiên** trở lên ».

Riêng Đức Thầy, mỗi tuần đều có bài cho chúng ta học, dù Thầy ở chân Trời gốc biển nào. Tuy rất bận rộn, bạn đạo lại bao vây Thầy không để một phút yên, nhưng chỉ khoảnh khắc là chúng ta có 7 câu hỏi, 7 câu trả lời và 28 câu kê, lại thêm 4 câu thơ chủ đề tùy theo tình thế. Thầy có nói, người tu Vô Vi làm được rất nhiều việc. Sự sáng suốt, minh mẫn khi tu Vô Vi chân chính, ta sẽ đạt được.

Buổi học với 7 câu hỏi của Thầy và 42 bạn đạo chia ra trả lời, diễn ra thật sống động, sôi nổi. Bạn đạo phát biểu ý kiến rất hào hứng. Có 2 bạn đạo mới tới lần đầu (một người là con trai bác Sanh ở Lyon và chị Hồng do chị Ngọc Sương dẫn vào Vô Vi). Hai người này cũng trả lời các câu hỏi và nói thấy bạn đạo rất chân thật. Người Vô Vi sao dễ thương quá, ai cũng hiền lành nên con trai bác Sanh xin được gia nhập ngay ! Anh Huỳnh Minh Bảo nói hãy thử tập các pháp trước rồi xin vào Hội Vô Vi sau, không có gì gấp. Buổi học, có lúc không khí nghiêm trang, có lúc vui vẻ thoải mái tùy theo câu hỏi. Các bạn đạo, khi được dịp, pha trò cười vui thân mật. Đặc biệt, anh Quách Vĩnh-Thiện còn kể chuyện khôi hài về thiền làm mọi người cười nghiêng ngã. Sau buổi chung thiền vào lúc 11 giờ, bạn đạo lại tiếp tục học Mục Bé Tám cho đến giờ ăn trưa, không một phút buồn tẻ.

Buổi ăn trưa cũng ngon như hôm qua : có món canh chua, téu hủ kho xă ớt, chè đậu. Sau buổi ăn trưa mọi người tồ chức đi dạo thành phố Evian-Les-Bains. Chúng tôi thăm hồ Léman, đứng bên bờ hồ này nhìn bên kia là Lausanne của Thụy Sĩ, và cũng đi hứng nước suối miễn phí ở một vòi nước công cộng. Phải biết chỗ, nếu không thì khó mà tìm được chỗ hứng nước này. Nước suối vừa mới hứng, uống vào mát rượi và ngọt như nước mía (thật mà !). Chúng tôi đi từng đoàn ngắm công trình kiến trúc, vừa ngắm hoa. Dọc theo bờ hồ, hoa tulipe đủ màu, mỗi đóa to bằng bàn tay màu sắc rực rỡ. Chắc không thua mùa triển lãm hoa tulipe ở Hòa Lan. Có những con thiền nga trắng tinh lôi hờ hững trong dáng vẽ an nhàn, quý phái. Chúng tôi tung tăng dạo chơi cứ tưởng như mình trở lại hồi thơ ấu, vui cười cùng bạn hữu, những nỗi lo âu về công ăn việc làm hằng ngày biến mất !

Trở về thiền viện để họp 4 giờ chiều chúa nhật xoay quanh lời nhắn nhủ của Thầy cho cuộc họp mặt này « **Tìm ra lẻ thực hành để cứu độ quần sanh. Không nên ý lại nơi Thầy nữa** ». Ai cũng đồng ý là từ đây chúng ta phải cố thực hành,

Đức Thầy đã từ 40 năm nay, truyền cho chúng ta phép tu Vô Vi quý báu. Chúng ta phải nắm lấy đó mà thực hành rốt ráo và nếu ảnh hưởng hay giúp đỡ được ai, tức là một sự thực hành tốt. Thầy đã cao tuổi chúng ta phải nối gót Đức Thầy không nên ý lại, có như vậy mới đáp đền được công ơn Thầy dạy dỗ chúng ta.

Kế tiếp, anh Huỳnh Minh Bảo đọc thơ Đức Thầy trả lời việc một nhóm tách ra thành lập Hội Ái Hữu Vô Vi thứ nhì tại Montréal và mời bạn đạo cùng phân tách để ý thức, tránh bị lôi cuốn, sai đường lạc lối trên hành trình tu học. Anh Quách Vĩnh-Thiện tỏ vẻ hối hận vì đã lỡ làm bài nhạc do nhóm này nhở. Theo anh, khi thấy bài thơ của Đức Thầy viết cho Thiền-Đường của họ, anh « ngây thơ » nghĩ là thơ của Thầy nên yên chí phổ nhạc, tuy nhiên anh cũng rất ngạc nhiên vì thấy bài thơ có những câu kỳ lạ : - Mưu tâm lợi dụng tự xa rời – Chẳng còn lý luận cạnh tranh – Tâm hòa tu tiến mới là người ngoan ... như là một sự cảnh giác khéo léo của Đức Thầy.

Mọi người bàn cãi hăng say đến giờ ăn chiều. Trước khi đi ăn có một nhóm bạn nhờ anh Trịnh Quang Thắng kiểm soát Pháp Luân Thường Chuyển. Thật là không một giây phút nào 42 bạn đạo để thì giờ trôi qua vô ích. Tất cả đều muốn xữ dụng tối đa thì giờ vào việc học hỏi, và chia sẻ cùng tìm hiểu lẫn nhau.

Buổi ăn chiều có các món « Bouchée à la reine » (tạm dịch « món ăn của bà hoàng hậu »), cháo và xôi vị ăn tráng miệng. Sau giờ ăn chúng tôi lại lên phòng học tiếp. Chưa bao giờ 42 người lại có dịp học hỏi và thông cảm lẫn nhau như vậy. Chị Huệ Giác, Huệ Liên thổ lộ đã có lần van xin được đi theo Thầy. Đức Thầy trả lời, ai cũng phải trở về căn nguyên của mình, không thể theo Thầy được. Khi nào hướng tâm về KHÔNG, thì sẽ đến gần Thầy. Các chị nghe vậy rất buồn, vì trở về cái căn của mình thì đến bao giờ mới tiến bộ. Sau một thời gian dài, các chị gặp lại Đức Thầy và ngỏ lời xin nữa, thì Đức Thầy nói : các con tuy NGU, nhưng nhờ cố gắng tu học bấy giờ đã khá. Nếu muốn theo thì hãy phóng vào hào quang của Thầy, hãy nắm cái HẠNH của Thầy mà theo. Đây là lần đầu tiên mới nghe các chị ở Qui Thức tâm tình. Khi được bạn đạo tỏ lời cảm ơn về sự phục vụ chu đáo, chị Huệ Giác nói : Thầy bảo chị phải phục vụ tận tình để chuộc tội. Tôi không biết chị chuộc tội gì nhưng nhìn chị, tôi thấy mình còn thua các chị xa quá, chỉ muốn làm sao tìm được thì giờ lên Qui Thức để học đạo thêm với các chị và anh Minh-Tâm.

Sau đó các bạn đạo vào thiền.

Buổi họp cuối vào sáng thứ hai 21-04-2003 đã diễn ra trong một bầu không khí thật cảm động. Chị Claudine nói, đã ‘bắt’ chồng chị đưa đi từ Paris, xe lại bị trục trặc, nhưng cố gắng dồn công chị cũng đến được. Đến đây, chị có cảm giác được Bè Trên và Thầy ban đầy Điển Quang. Các bạn đạo khi phát biểu đều tự nhiên rơi lệ. Mở đầu là Annie, nghẹn ngào không nói ra lời. Không hiểu sao ai cũng cảm thấy thốn thức khi nói đến chia tay, tình thương tràn đầy trong ánh mắt ... Bà Bông Sen, một bà lão người Tàu, khóc sướt mướt nói đêm hôm qua thấy Thầy ve, bà nhấn nhủ các bạn trẻ phải cố gắng tu tập nối nghiệp Thầy. Triệu Liệp Biên, một bạn trẻ vẫn hay đóng kịch với Alain, Johan... nói chỉ một ngày rưỡi học tập mà anh thấy thu thập được rất nhiều.

Các anh Minh-Tâm, Thái Hoàng Long, Huỳnh Minh Bảo, Trịnh Quang Thắng, cùng nắm tay nhau mà hai hàng nước mắt chảy dài, khi cảm thức nhắc đến con đường đi của Đức Thầy đã xây dựng từ 40 năm qua cho tất cả chúng ta. Và anh Minh-Tâm thốn thức qua giòng lệ ; « ...Cha có nói rằng : các con nên phục vụ sao cho bạn đạo khi rời Thiền Viện được vui thích trong lòng là các con sưởi ấm lòng Cha... »

Thấy các anh khóc, nói không ra lời, tất cả chúng tôi đều xúc động khóc theo. Bao nhiêu cái khăn kleenex cũng không đủ để chặm nước mắt. Anh Alain (cựu Chủ Tịch Hội Vô Vi Pháp Quốc) cũng xúc động, rơi lệ nói cảm ơn anh Huỳnh Minh Bảo đã làm công việc rất tốt. Chưa bao giờ, chúng tôi cảm thấy, gần gũi, thương yêu nhau như vậy, y như là chúng tôi đã dính chặt thành một khối. Có lẽ vì vắng

mặt Thầy, những đứa con biết là mình phải xích lại gần nhau, đùm bọc nhau hơn, để bù đắp tình thương của người Cha xa vắng.

Cầm nước mắt, anh Huỳnh Minh Bảo kết luận là số bạn đạo tham dự vượt ngoài sức mong đợi của anh. Thiền viện Qui Thức có khả năng tiếp đón 40 người, thì có 42 người đến họp. Lần đầu tiên, một cuộc sống chung không có Thầy được thử nghiệm và đã diễn tiến tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Dù không có sự hiện diện của Thầy, ai cũng cảm nhận như Thầy đang chủ tọa ở đây và nhìn chúng tôi học tập. Anh Bảo nói thêm, từ đây chúng ta biết phải làm gì để nhắc nhở nhau tu tiến, tránh sai lầm lạc lối. Chị Ái Tuyết, kín đáo, một hồi sau mới tâm tình là năm nào vào mùa xuân, Thầy cũng về Monaco, năm nay vắng Thầy chị nhìn mọi cảnh vật thấy thiếu vắng làm sao, thương nhớ Thầy quá, chị thốn thức một mình như đứa trẻ con. Riêng tôi, sáng chủ nhật lúc ăn điểm tâm, anh Huỳnh Minh Bảo nói : chị viết giúp cho bài tường thuật, tôi đã không nhận vì không có thì giờ. Nhưng không hiểu sao đến buổi trưa tôi tự động chấp thuận, gồng mình để viết, dù đi làm 10, 12 giờ mỗi ngày, về nhà còn cơm nước và lại ông thân sinh mới mất nên phải cúng kiến hằng ngày. Nhưng tôi nghĩ nếu được Thầy cho Điển thì việc gì giải quyết cũng nhanh.

Cuộc họp mặt tại Thiền Viện Qui Thức kết thúc trưa thứ hai 21-04-2003 trong một bầu không khí đầy tình thương đồng đạo và ai cũng như còn muốn trao đổi học hỏi tiếp. Trong khi một số bạn đạo chuẩn bị khăn gói trở về nhà thì có một số anh chị em còn lại vây quanh nhau đàm luận. Thế rồi chị Huệ Giác lên tiếng rằng : « Cha nói nên đọc cho biết chuyện Phong Thần vì thế sự bây giờ cũng diễn ra và sẽ diễn ra như trong chuyện Phong Thần. Do đó chúng ta phải cố gắng lo tu nhiều hơn nữa... » Lại thêm một dịp để các bạn hỏi anh Trịnh Quang Thắng về chuyện Phong Thần. Vì đã đến giờ bế mạc nên anh Thắng chỉ đủ thì giờ vẫn tắt nói sơ về Tam Thanh và Xiển Giáo, Triết Giáo và Vô Vi Đạo Pháp và phiên dịch cho các bạn đạo ngoại quốc.

Sau buổi ăn trưa, chúng tôi chuẩn bị ra về, còn được chị Huệ Giác gói ghém cho mỗi người một phần bì bún chay ăn đi đường. Thật là chu đáo ! Anh Minh-Tâm còn nói, Thầy bảo các Anh Chị phải làm cho bạn đạo vui lòng cho đến khi rời bước khỏi nơi đây !

Chúng tôi ra về trong sự quyến luyến. Nghĩ lại, hình như việc gì cũng có sự sắp đặt của Bề Trên. Như việc 42 bạn đạo ghi tên trong khi Thiền Viện cũng chờ đón bấy nhiêu thôi ; như việc các món ăn, xem lại mà rất có ý nghĩa : chua cay mặn nồng (soupe pékinoise, canh chua, đậu hủ xào xã ớt) rồi mới được hưởng ngọt ngào (chè táo soạn trước, rồi chè đậu sau!). Học hành giỏi dấn xong, đỗ đạt, được thưởng thức món ăn vua chúa (bouchée à la reine và xôi vị). Buổi cơm cuối cùng thì có món ragout và cơm thơm. Ôi sao mà nhiều ý nghĩa quá ! Còn một điều lạ là vào 12 giờ rưỡi trưa, lúc mọi người sắp rời bàn ăn, tấm bảng chương trình học tập, gắn trên tường, từ 2 ngày qua tự nhiên rơi xuống nhẹ nhàng, như thể Thầy tuyên bố bế mạc ba ngày họp mặt. Ba ngày đến và đi trong ánh nắng mặt trời ấm áp, Bề Trên như đã ban phép lành cho tất cả chúng tôi. Ra về mà muốn trở lại nhanh Qui thức, thiền viện xinh xinh với 4 câu thơ tuyệt tác mà Thầy đã ban :

*Thiền viện thanh thanh suối chảy nhanh*

*Thanh bình hòa dịu lại càng thanh*

*Đệ huynh góp sức nay giao cảm*

*Thương nhớ tình Cha tự thực hành.*

Nam Mô A Di Đà Phật  
Ngày 30 tháng tư năm 2003  
Thanh Vân