



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI..ORG](http://WWW.VOVI..ORG)

Số 356

ngày 28 tháng 4 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thơ Ngỏ

**Qui Hội**

*Qui hội chơn hồn xây dựng tiến  
Tâm thân ổn định tự tâm hiền  
Tâm không dính dấp đời không hợp  
Lý trí phân minh tự phát hiền*

*Kính bái,  
Vĩ Kiên*

**Mục Bé Tám từ 23/02/02 đến 01/03/02**

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,  
**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Tại sao làm người không chịu tự cứu?
- 2) Sự hận thù do đâu hình thành?
- 3) Muốn tiến hành tham vọng thì phải làm sao?
- 4) Tu hành không chơn chánh thì hậu quả sẽ ra sao?
- 5) Thực hành pháp môn khai triển điển quang bằng cách nào?
- 6) Tại sao làm người thích người này không thích người kia?
- 7) Người muốn tu Vô Vi thì phải làm sao?

<p><b>1) Monaco, 23-02-2002 5: 45 AM</b>  <i>Hỏi: Tại sao làm người không chịu tự cứu?</i></p> <p>Đáp: Thừa loài người vốn của nó là tham dâm, tự biện hộ đủ lý do tạo thành lưới biếng trốn tránh không chịu tu sửa</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thực hành không muốn muốn ăn chơi  Tạo khổ thử than trí phạm hoài  Trí huệ không hành không phát triển  Chiều sâu không hiểu ý không hiền</i></p>	<p><b>2) Monaco, 24-02-2002 3: 40 AM</b>  <i>Hỏi: Sự hận thù do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự hận thù do uất khí hình thành</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Uất khí tạo khổ cho chính mình  Dẹp tan thanh nhẹ tự tâm mình  Thực hành chánh pháp tùy duyên tiến  Điển giới quang minh lộ tiến trình</i></p>
<p><b>3) Monaco, 25-02-2002 3: 40 AM</b>  <i>Hỏi: Muốn tiến hành tham vọng thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn tiến hành tham vọng thì giải tất cả trước khí?</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Trước khí u mê tạo hận thù  Tâm thân bất ổn thành âm u  Mê mê bất tỉnh lòng tham dục  Óc trí loạn động tạo hận thù</i></p>	<p><b>4) Monaco, 26-02-2002 2: 40 AM</b>  <i>Hỏi: Tu hành không chơn chánh thì hậu quả sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa tu hành bất chánh thì hậu quả sẽ bị tối tăm không thể lường được</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Tu hành bất chánh nghiệp không thông  Thiếu trí sân si nghịch đủ chiều  Tai hại vô cùng tâm tự hại  Thực hành chất phát tiến thanh đài</i></p>
<p><b>5) Monaco, 27-02-2002 4: 25 AM</b>  <i>Hỏi: Thực hành pháp môn khai triển điển quang bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa thực hành pháp môn tự nhiên khai triển điển quang ngay trung tim bộ đầu</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Điển giới khai thông chuyển một vòng  Trung tâm phát sáng triển khai tông  Qui nguyên một mối duyên Trời độ  Sáng suốt thực hành triển ngoài trong</i></p>	<p><b>6) Monaco, 28-02-2002 9: 20 AM</b>  <i>Hỏi: Tại sao làm người thích người này không thích người kia?</i></p> <p>Đáp: Thừa làm người thích người này không thích người kia vì thức hòa đồng chưa mở</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Tu chưa nhập định thức chưa minh  Trí tuệ âm u hay bực mình  Chưa giác chưa minh tình khó đạt  Tánh tình rắc rối hay bực mình</i></p>
<p><b>7) Monaco, 01-03-2002 2: 55 AM</b>  <i>Hỏi: Người muốn tu Vô Vi thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa người muốn tu Vô Vi thì phải dày công thực hành thì mới đạt tới quân bình được</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Dày công thực hành tự khai thông  Lý trí phân minh chuyển tiến vòng  Đời đạo song hành xây dựng tiến  Quý mình thương họ tự khai thông</i></p>	

---

**THƯ TỪ LAI VẮNG**


---

C R...

Kính thưa Thầy,

Vừa qua con nhận được tấm hình Thầy và các huynh đệ con rất vui mừng vui hạn. Hôm nay con viết vài hàng thăm Thầy. Thưa Thầy, từ ngày con nhận pháp của Thầy đến nay, con nhận thấy một giáo pháp cao siêu huyền diệu, giáo pháp của Thầy không hình tướng, giáo lý, giáo pháp của Thầy rất dễ hiểu, tất cả mọi điều dễ tiếp thu...

Cho nên hiện nay con đang mượn pháp của Thầy con hành và thời gian con cảm thấy rất lợi ích cho bản thân của mình và lợi ích cho đạo.

Thưa Thầy! Cái lợi thứ nhất là giúp cho con định hướng thân tâm của con được thanh tịnh, gạt bỏ vọng tưởng, tính tình luôn thay đổi, bỏ đời, vào đạo, ít đua đòi ham chơi, mà để thời giờ nghiên cứu quán tưởng trong thiền định, là bỏ tham sân, si giữ được lục căn lục trần đừng đi ra ngoài quá xa, làm điều xằng bậy mà bắt nó phải làm theo ý mình, không hình không tướng, không chấp không ngã như Thầy đã nói:

"Ai biết phá mê thì đắc đạo  
Tu chi mê muội luống than dài"

Thưa Thầy! Con là một học trò xa xôi, thiếu duyên, thiếu phước hôm nay kính mong Thầy nhủ lòng thương, giúp cho con được có đủ nhân duyên qua sự giáo hóa chỉ dạy của Thầy và của các huynh đệ để tiến bước trên đường đạo, cho đến nay được giải mê, khai ngộ.

Thưa Thầy! Qua thời gian nghiên cứu pháp thiền của Thầy chưa có đầy đủ lắm, con chỉ mượn và học lóm qua pháp của Thầy chớ chưa có một quyển thiền của Thầy ở trong tay con, nhưng con cũng đã cố gắng thực hành mỗi đêm, con tập lúc 01 giờ đêm đến 2 giờ sáng, 4-5 giờ và trưa 12 giờ, con thấy trong người thật nhẹ nhàng và khoan khoái. Ngoài ra còn giúp đỡ cho mọi người được an vui tự tại, những bệnh căn, người người buồn khổ trở thành an vui, và ước nguyện của con làm thế nào cố gắng tu sửa để giúp cho mình được giải thoát và cho mọi người được an vui.

Thưa Thầy! Con đang rất ráo tập Thiền định, để diệt tâm vọng động, "tâm không chấp, không lìa, vô ngã, vô tướng, cuối cùng giữ "tâm không".

Thưa Thầy! Còn thiền định của Thầy rất vi diệu nhưng con không bao giờ con nghĩ rằng tu để chứng hay đắc, mà mục đích của con là để giải thoát tất cả mọi phiền não, để tâm an vui và tự tại, không chướng ngại, luôn luôn đi đứng nằm ngồi trong thiền tập...

Thưa Thầy, con hành pháp Thầy một thời gian, bước đầu chỉ có con chú T. Và ông của T., hôm nay thì chắc có nhân duyên lại được số đông huynh đệ khác về cùng thiền tập, và con dùng phương tiện cho họ vừa thiền và vừa tụng kinh để cho họ an tâm, vì đạo có người cao, kẻ thấp, có kẻ mê người ngộ đó thầy. Nhưng con còn thấy mình yếu kém, muốn có pháp để nương tựa, muốn có Thầy tại thế gian này để đi

dắt con và hướng dẫn con được sáng suốt thấu triệt được, và chỉ dẫn cho con dẫn dắt huynh đệ cùng tu tập...

Thưa Thầy! Ở đây bước đầu thật khó khăn. Nhưng con đã hoàn thành cái cốc được 4 thước để cho các huynh đệ về thiền tập đến nay lại chật chội quá, mỗi ngày một đông, bước đầu chúng con dùng phương tiện không dám kêu gọi về vật chất, vả lại mới khai đạo và hành đạo là con không cần một sự đóng góp mà chỉ cần người có đạo tâm thôi Thầy. Cho nên nhiều lúc cũng vất vả, nhưng cũng cố gắng vượt qua, cầu nguyện Phật Thầy và các chư vị thường lai hộ trì giúp đỡ cho con vượt qua khó khăn, để tiến bước đường đạo vững mạnh.

Thưa Thầy và các huynh đọc dòng chữ này mà thương con, chỉ giáo cho con và nhận nơi đây chúng con là đệ tử của Thầy để sáng khai đầu dắt đạo ở Việt Nam và khắp năm châu thế giới...

Thưa Thầy! Khi nhận thư này kính xin Thầy và các huynh hãy cho đệ một lời nói, một dòng chữ, một bài pháp để đệ có một môn pháp mà tu học, hoặc sách vở, kinh pháp v.v...

Thôi thư quá dài con xin dừng bút, chúc Thầy và các huynh thân tâm thường an lạc, tu hành đắc đạo bất thối tấn.

Con. C.

=====

A C...

C. con,

*Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 8/5 tràn đầy tâm đạo muốn tu tiến. Sứ sách kinh kệ lưu truyền nhiều nơi trên mặt đất, mấy ai đã đạt thành. Cuối cùng chúng ta đã nhìn qua kết quả của nhân gian mà luận xét thì chỉ thấy người nhịn nhục khép mình tu thiền mới gặt hái được kết quả của tâm thân mà thôi. Ngày hôm nay con có duyên lành tự lượm được pháp và hành pháp. Đó là duyên may của tâm thức. Tu là tu bỏ sửa chữa, chớ không phải tu ngu, không tiến. Nhai lời Phật để lợi dụng sự tận độ của tha lực, chính mình không chịu khai thác sự vô minh trong nội thức. Dù cho thiên kinh vạn quyển cũng chẳng đi đến đâu. Thực hành pháp thiền thì mới thấy được sự khai triển trực giác của chính mình. Vô tự chơn kinh sờ sờ trước mắt, Nhật Quang Phật, Nguyệt Quang Phật ban chiếu ngày đêm, nhưng tâm không thức, làm sao hiểu rõ đường đi của vũ trụ quang đang diu tiến. Lý luận của đôi môi không bao giờ có kết quả khai triển vĩnh cửu được.*

*Sự hiện diện của mỗi người trên mặt đất này đều là cấu trúc từ tự nhiên và hồn nhiên mà có. Vậy đạo là gì, có phải đạo vốn không? Chúng ta tu hành thiền hướng về chơn không hành đạo thì mới có cơ hội khai tâm mở trí, tiến hóa đến vô cùng. Mọi người trên mặt đất đều nhận thức rõ ràng là vạn sự trên đời là không. Anh hùng hạng nhất tại mặt đất này cũng phải chôn vùi thể xác dưới lòng đất mà thôi. Đó mới chứng minh rõ chơn không là vũ trụ. Vậy chúng ta người tu thiền về pháp lý Vô Vi phải tự hiểu nguyên lý của Trời Đất, hành thông tự giải thì mới tiến, ôm kinh nhai kệ làm suy yếu thân kinh của chính mình mà không hay. Cuối cùng chẳng biết than trách với cả. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng, tiến hóa trong trật tự, diu tiến bởi vũ trụ quang mà sống.*

*Vô tự chơn kinh là chánh kinh của Trời Đất. Văn tự ghi chép, tam sao thất bản loạn lạc suy vi. Dững mãnh thực hành tiến tới, tự giải tỏa sự phiền não sai quấy, dày công tu luyện thì mọi việc sẽ được thông suốt.*

*Chúc con vui trong niềm tin tự tiến.*

*Quý thương,  
Lương Sĩ Hằng*

## TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

### **1) Hỏi: Thưa Ông Tám, tại sao ngồi thở 12 cái, nằm thở 78 cái?**

**Đáp:** Nằm, tôi không có kêu thở 78 cái. Tôi kêu thở 12 cái thôi. Rồi 1 11 chứ tôi không có cho người nào lưu ý 78 cái. Nếu lưu ý 78, cái con người nó động. Mà chỉ nói 12 cái không hà. 1 12 rồi 1 11, 1 10... lần lần nó lọc tới 0. Người ta có ý định giải tỏa một giáp vọng động thôi, chứ người ta không kêu mình làm 78 cái. Nhiều người nói tôi làm 78 cái, thì nó động rồi. Khi mà làm 56..57..58 ở đây nó buồn lắm. Còn làm 1 10 thì nó không buồn,...76...77.. còn cái nữa..78, nó hư rồi. Không có được. Người ta nói 1 12, 1 11, 1 10, rồi được nghĩ ngơi rồi làm lần lần... lần lần, giải tỏa cho nó đi tới con số 0.

Còn ngồi, tối đa là 12 cái thôi. Hít vô “đây rún, đây ngực, tung lên bộ đầu”. Ngồi là chánh, sửa cái mạch Nhâm và mạch Đốc. Ngồi đó là CHÁNH, còn nằm đó là PHỤ, để cho tứ chi khỏe mạnh, cũng như một môn thể thao, thấy không? Mà đừng có nghĩ 78 cái. Hễ nghĩ 78 cái thì người đó làm rồi nó động, không xài được. Tôi nói rồi, tôi nói hoài mà nhiều người cứ làm 78 cái hoài.

### **2) Hỏi: Soi hồn và Pháp Luân Thường Chuyển cùng một lúc được không?**

**Đáp:** Đâu có được. Nó tức ở trong đó. Soi hồn là soi hồn, thở thường. Còn PLTC, người ta hít vô “đây rún, đây ngực, tung lên bộ đầu” để cho nó có chỗ thoát, cái này bịt cứng. Ở đây nó tung lên lộn xộn hết đầu có được. Soi hồn thở thường thôi. Còn PLTC là PLTC. Có một ông người ta chỉ một đường làm một ngã, nó cứ bịt vậy nè, rồi ảnh hít thiệt nhiều, thét cái đầu lùng bùng. Hỏi tại sao tôi bị lùng bùng? Tôi nói: “đâu có ai dạy anh vậy”. Đó! Soi hồn là soi hồn, **Pháp Luân** là **Pháp Luân**. Ông thấy sách vở đảng hoàng không? Ông làm sai. Ông muốn tu, ông giận vợ ông, ông tu chết cho rồi ông phải chịu chứ. Ông bịt đó ông tự tử à? Chỉ ông tu đảng hoàng, ông bịt đó ông tự tử, ông phải ráng chịu, làm người lùng bùng luôn, đầu óc lùng bùng luôn.

**3) Hỏi: Thưa Ông Tám, hôm nọ ông Yêm có truyền cho chúng tôi, các bạn đạo ở đây phương pháp thở dài, thở hết sức, thở đến rung cả đầu lên. Tôi thấy tôi thở thì tốt lắm, nhưng mà có cái thắc mắc, là đối với người già, phần nhiều là có cái cao máu, nếu mà hít thở căng rung cả lên thế này mà thở hết sức đó thì có cái nguy hại gì không?**

**Đáp:** Không có hại. Bởi vì khi mà hít như vậy đó, nó nóng những cái gân nhỏ, và cái máu cao phải hạ, và mồ hôi nó được ra nữa. Nó không có hại. Nhưng mà hít cũng tùy lực của nó thôi, thành ra không đến nổi phá vỡ gân máu. Không có cái vụ đó, nhưng mà nó hữu ích. Bởi vì cái người máu cao là thiếu thể tháo, mà chịu thể tháo, máu cao nó phải hạ.

**Địa Chỉ Liên Lạc Viếng thăm Mộ Đức Tổ Sư**

**- Ông Đỗ Quang Nhô (Út Nhô)  
Áp Tân Phú, Xã Tân Phước, Huyện Lai Dung, Tỉnh Đồng Tháp  
Tel : 067 – 649680**

**THƠ****Vui Hạnh Từ Bi**

Cam go khẩn khít trong lòng  
 Khổ tâm cực nhọc nên lòng độ tha  
 Rồi tâm mới phát chữ Từ  
 Bi oan quán thế thế lòng Từ Bi  
 Từ Bi sáng suốt tâm can  
 Không mang khí trước không màn thế gian  
 Từ Bi ánh sáng muôn vàng  
 Phân chia ban phát ban phần phước tâm  
 Từ Bi sức sống con người  
 Mang cho mền tặng mát lòng thế nhân  
 Từ Bi nguyên lý muôn đời  
 Không sao phá được tấm lòng Từ Bi  
 Từ Bi gốc gác cha Trời  
 Ân ban cứu độ linh hồn thế gian  
 Từ Bi sẵn có trong lòng  
 Khai tâm trí tuệ mở lòng Từ Bi  
 Từ Bi không chán không chê  
 Không tham không muốn không buồn lại vui  
 Từ bi về mặt thanh tao  
 Không gian không ác chuyên làm việc nhơn  
 Từ Bi thật sự vẻ vang  
 Cao sang thanh bạch như là Như Lai  
 Như Lai truyền pháp qua Thầy  
 Thầy ta dẫn dắt con đường Như Lai  
 Vui sao lập đức như Thầy  
 Từ Bi rộng mở con đường ta đi

Kính bái

Lê thành Lợi

Đan Mạch 27-03-2002

**Tình Thương Đạo Đức**

Tình đời đầy động can qua  
 Tình cho ta thấy cảnh này tạm thôi  
 Tình Trời mới thật thậm thâm  
 Tình không giới hạn tràn đầy du dương

Thương mình phải biết thương thân  
 Thương Cha quý Mẹ lập đài thanh cao  
 Thương sao biết nói cho vừa  
 Thương Trời thương Phật thương loài chúng sanh

Đạo là dẫn tiến tâm linh

Đạo là phát triển văn minh người đời

Đạo là siêu lý diệu thâm

Đạo là ánh sáng từ bi niết bàn

Đức thi ban bố mọi nơi

Đức không dị biệt kẻ sang người hèn

Đức còn lập hạnh hi sinh

Đức luôn ghi nhớ công ơn người đời

Kính bái

Lê Thành Lợi

**Sum Họp Đức Quốc**

Sum họp tái ngộ Đức Thầy  
 Ung dung đại đạo tiến về đạo tâm  
 Mừng ngày qui hội Âu Châu  
 Hưởng thanh quang điển duyên lành trời ban  
 Ôn hòa đạo đức tình thương  
 Phát huy hành triển vô vi vô cùng  
 Đạo thời sáng tỏ thương yêu  
 Ung dung tiến bước trùng tu hoài hoài  
 Cha Trời ân xá hải hà  
 Quốc hồn kêu gọi hỏi người thế gian  
 Ước mong tất cả sinh linh  
 Ân ban toàn thể vui say đạo đời  
 Chúc lành tất cả an vui  
 Cùng tu cùng tiến trở về Vô Vi

Kính bái

Nguyễn Hồng Đức

Đan Mạch 26-03-2002

**Thiền**

Em anh chung một bến thiền  
 Anh sau em trước thật là hữu duyên  
 Tương đồng hội một nhịp cầu  
 Cùng chung bến giác hải đàn nhịp xưa  
 Qua bao thế kỷ trăng tròn  
 Gợi tình thương nhớ biển tình trời cho  
 Chữ không học hoài trong không  
 Có có cũng phải trong không mà về  
 Chớ nên ở mãi mê trần  
 Tâm mê tạo loạn khó bề thoát thân  
 Chữ nhẫn điều khiển vạn linh  
 Đồng tu đồng tiến hô hô ta về  
 Cha trời hoan hỉ các con  
 Đường dài xa thẳm cố tầm mà đi  
 Nhất tâm phải tiến tới cùng  
 Chung nhau tiến bước sãi sàng về quê  
 Một lòng một dạ cho tròn  
 Thiên không đại định thương người hiếu công  
 Công trong thanh tịnh vô cùng  
 Lâng lâng quang chiếu từ bi sáng ngời  
 Kính bái  
 Nguyễn Hồng Đức  
 Đan Mạch  
 25-03-2002

## Trung tín

Cầu cho Đấng Toàn Năng Toàn Giác  
Cứu cả hồn lẫn xác bình an  
Cầu cho trí sáng tâm minh  
Quy chánh đạo trở về chơn ngã  
Tiểu thiên địa dù lộc lừa xảo trá  
Vấn xin chừa đặng cứ xác thân  
Ngàn năm mới có một lần  
Kết hôn kết vía tầm ra đạo tràng  
Tầm được Đạo nguyện Trung với đạo  
Sống hiền ngang với chữ Tín nơi tâm  
Tham dam chẳng phải đạo mầu  
Loanh quanh lại phải vào vòng quả nhân  
Đoàn Mộng Điệp

## Nhớ Mẹ

Nhìn trăng nhớ mẹ năm nào  
Tiễn bước con đi lệ tuôn trào  
Luyến lưu mẹ dặn dò con trẻ  
Học xong bài học trở về mau

Năm tháng trôi qua theo dòng đời  
Bài học, học hoài chẳng chịu thôi  
Té lên té xuống lòng đau đớn  
Rớt tới rớt lui mấy kiếp rồi

Đau quá lại nhìn Trăng nhớ Mẹ  
Cố ráng bò lên cho thẳng thời  
Nhưng nhìn lên nở còn cao quá  
Có ráng bò lên cũng rất tồi

Mấy kiếp qua rồi Mẹ biết không  
Nhìn Trăng con trẻ rất buồn khuông  
Đường xưa lối củ đà phủ kính  
Muốn trở về nhưng lạc mỗi tâm

Con vẫn còn đây vẫn học hoài  
Bơ vơ nhớ Mẹ lắm Mẹ ơi  
Bên ni bên nở đều vắng lặng  
Biết tỏ cùng ai nỗi nhớ mong

Nhớ Mẹ nghìn trùng còn xa cách  
Vía hồn nắm bắt vẫn chơi vơi  
Đêm đến một mình trong vắng lặng  
Mật niệm Nam Mô chẳng cầu mong.

Đoàn Mộng Điệp  
Cảm xúc qua bài “Mười thương”  
Của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng  
[karonied@hotmail.com](mailto:karonied@hotmail.com)  
818 592 6908

---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

### Giải nghiệp sát.

Bốn năm về trước, Đức Thầy có khuyên tôi không nên hùn hạp làm ăn vì mình có tang sẽ đem cái xui đến cho người khác. Tôi dạ dạ thế thôi vì đời nào tôi tính chuyện làm ăn và không bao giờ tôi nghĩ tới. Nhưng y như rằng 2 năm sau tôi đi bán gà rôti!!! Mà còn hùn hạp với 2 người nữa .!?! Lời Thầy nói tôi đã cãi , vì cứ nghĩ rằng tôi làm ăn sẽ có tiền đi làm phước và còn ngạo mạn cho rằng tôi sẽ độ được đàn gà . Cái tội lớn nhất của tôi là lấy Đạo tạo đời, khởi điểm xấu thì gặt hái xấu .Nhưng tôi nào có biết, lại còn thêm cái tật độc tài mới khổ !!! Cứ tưởng mình ngon, mình đúng, rồi chỉ muốn người khác nghe theo mà thôi .

Thế là với bao sai lầm đó, tôi đi vào nghiệp tâm hôn nào không hay . Cứ đổ thừa hoàn cảnh sai, người khác sai, chứ tôi thì lúc nào cũng đúng cả, không chịu thấy cái sai của mình để tu sửa . Tôi

chỉ ngồi đó rồi rên rĩ, bực bội, phàn nàn, chửi rủa người khác, tự tạo khổ cho mình mà không biết. Thế mới ngu vậy đó chứ!!! Rồi cộng vào đó bầy gà mà tôi bán theo năm tháng càng ngày càng gia tăng làm tôi cũng ớn sợ ! Khi bắt tay vào làm ăn, tôi mới chứng thực được thế nào là nghiệp sát. Tâm thì không yên vui, gà thì giết quá nhiều . Tôi thấy không ổn, muốn ra khỏi nghiệp này, nhưng việc buôn bán đang lục đục và ế ẩm thì tôi không thể sang lại phần hùn của tôi . Tôi bèn gọi phone cho NM để cầu cứu .Lúc đó NM mới cho tôi một bài kệ của Quan Âm Bồ Tát:

Tiền vô tiền vô  
 Gà gà đồng hô  
 Ai mua tôi bán  
 Bán xác bán thân  
 Trả nợ trả nần  
 Đền bù tội nghiệp  
 Lành sau hóa kiếp  
 Nguyên niệm tu thân  
 Sửa tâm sửa tánh  
 Lập hạnh Quan Âm  
 Mọi ân mọi oán  
 Xin trả xin tha  
 Tội kẻ bán tôi  
 Tôi nguyện cảm tạ  
 Tội kẻ mua tôi  
 Tôi xin hiến thân  
 Làm no làm ấm  
 Hồn phiêu phách tán  
 Tôi về cõi Phật  
 Học kinh học kệ  
 Tiền vô tiền vô  
 Ai mua tôi bán  
 Gà gà đồng hô .

Từ đó tôi cứ niệm trong lúc buôn bán, quả thật tiền vô đây tui ! Nhưng khốn thay, khi cầm đồng tiền tôi lại thấy xót xa, càng có tiền càng thấy xót xa, khiến tôi càng muốn ra khỏi nghề sớm hơn nữa .Cứ mỗi lần niệm là tôi lại ứa nước mắt, nghẹn ngào vì hạnh hy sinh của bầy gà. Một bài kệ thật tinh túy, vừa độ được người bán, vừa độ được người mua, vừa độ luôn được bầy gà. Cũng nhờ bài kệ đó mà tôi đã ra khỏi được nghiệp sát lẫn nghiệp tâm trong vòng một năm. Nay tôi xin đóng góp đến bạn đạo bài kệ giải nghiệp sát này .

Thân thương,  
 VN ngày 21-04-2002  
 Phạm Thanh Thảo

