



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 1160 1 tháng 10 năm 2017

Thơ ngỏ

Tứ Quý

*Tứ quý khai thông đường trí đạo
Quán thông tứ đại trở về cao
Quân bình tự đạt tự hành mau
Chuyển biến vô cùng tự giác cao*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1991

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tu một thời gian rồi thuyết lý từ bi dẫn tới đại bi là sao?*
- 2) Cảm nhận nhiều luồng điện khác nhau là sao?*
- 3) Duyên đạo duyên đời là sao?*
- 4) Ở đời này có loại người núp bóng đạo, liệng đá dẫu tay thì sao?*
- 5) Trường hợp như trên làm sao cứu vãn?*
- 6) Có người tu Vô Vi khai mở một phần tướng lâm là mình đã chứng ngộ thì sao?*
- 7) Ở đời này ai ai cũng muốn mua đồ chắc tốt và rẻ tiền, sống lại muốn sống lâu, không thích chết tại sao?*

1) 19-11-91

Hỏi: Tu một thời gian rồi thuyết lý từ bi dẫn tới đại bi là sao?

Đáp: Thừa tâm dục khai mở nhưng chưa hiểu thực chất của từ bi là gì! Kỳ thật nó là thanh tịnh, bớt nói lý nhiều để tránh sự dẫn sai của tâm lý nội khoa, nhưng chỉ hướng về thực chất mâu ni châu, ánh quang rõ rệt trong nội thức, cặp mắt đời càng ngày càng sáng láng, lóng lánh, tâm thức từ bi, phát đại nguyện xuất hồn đánh lễ Phật, thật sự hướng về thanh tịnh bằng an nhứt trong cuộc đời, tự mình xuất phát từ quang rõ rệt, thâm tu thâm tiên, ban chiếu cho mọi giới tùy duyên độ hành, không nên lý luận quá nhiều sẽ bị dẫn sai.

2) Hỏi: Cảm nhận nhiều luồng điển khác nhau là sao?

Đáp: Thừa cảm nhận điển nhập xác là không đúng, cần nghỉ ngơi và thanh lọc một thời gian, thì nội khoa tâm lý sẽ ổn định và thanh nhẹ trở lại, sống trong an nhiên tự tại, tiếp tục hành trình tu học hướng về giải thoát. Vượt qua lúc này thì sẽ cảm nhận thiên đàng có thật, cảm thấy một kiếp người chỉ có học và tiến về thanh tịnh là sẽ giải quyết hết, tâm hồn tự nhiên phát hiện sự tự trọng, và không muốn làm phiền bất cứ một ai cả, chỉ biết tu là quan trọng của suốt một kiếp làm người.

Kệ:

*Tu cho đắc đạo tâm bình thản
Vô nữ vô nam tiến thực hành
Trai giới điển thanh tâm thức giác
Tâm từ khai mở rõ thiên đàng*

3) 20-11-91

Hỏi: Duyên đạo duyên đời là sao?

Đáp: Thừa duyên đạo là nghe qua lời chơn lý hay là kinh kệ thì tâm thức cảm động. Còn duyên đời thì nhìn nhau thích liền, cho nên ở Á Đông có lệ xem mắt trước khi đính hôn là vậy. Còn người đạo thì gởi thẳng tâm thân cho đạo, phát đại nguyện tu hành trong tâm, không có một mảy mảy nào nghi ngờ tình yêu thương lớn rộng của Trời Phật. Còn gặp pháp mà tu thì nó vững vàng hơn, đi từ giai đoạn một, tầng số khai triển từ hạ thừa cho đến thượng thừa, cũng là một kỳ công của hành giả, tự vượt qua bao nhiêu thử thách, nhiên hậu mới thành đạt. Cho nên Phật có câu: Ứng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Tức phát nguyện tức là hứa, không thấy chừa ở đâu, nhưng tâm phải trách nhiệm, không nên phản bội lấy tâm mình, cứ hành là sẽ đến đích, không khác gì người chèo ghe mà chán, thì không giờ đưa thuyền cập bến được, mục đích sẽ tiêu tan và thất vọng, trở thành khùng điên bơ vơ tại trần, tự mình tạo khổ cho chính mình mà không hay. Tưởng lầm ta bỏ đạo là phước! Cho nên Bé thương nói: Khổ! Khổ! Khổ! Ba lần khổ thâm thía thì mới chịu bước vào biên giới của Phật Pháp, mà quyết định sửa tâm động loạn trở nên thanh tịnh là vậy.

Kệ:

*Sống trong khổ cảnh chuyển đêm ngày
Thức giác bình tâm mới thấy say
Ước mộng không thành nấy ngộ pháp
Trì tâm tu luyện chẳng lung lay*

4) 21-11-91

Hỏi: Ở đời này có loại người núp bóng đạo, liệng đá dẫu tay thì sao?

Đáp: Thừa họ hiểu lầm là họ sáng suốt hơn đạo, nội khoa tâm lý bị xáo trộn mà không hay, bày chuyện này bày chuyện nọ thiếu hoà khí, mưu mô không thành, bực tức tâm thức đen tối, trách người này ghét người nọ, cuối cùng phải bị cô đơn, sống như con ma xoi bói, việc gì cũng muốn biết và luận sai, càng ngày càng lâm vào trận đồ tâm tối của vận mạng, không thoát khỏi tội đã gây ra từ tiền kiếp.

5) Hỏi: Trường hợp như trên làm sao cứu vãn?

Đáp: Thừa phải tự chống lại bản tánh phàm tục, lui về lãnh vực từ bi sẵn có, phát triển tâm linh, hòa với mọi giới học hỏi và cầu tiến, thay vì tâm thức đắm chìm, làm khó mọi người mà không hay. Ở đời có giàu sang cách mấy đi nữa, nhưng thiếu hoà khí, cũng là kẻ nghèo nàn, tâm thức rách rưới của đạo, nguy hiểm nhất là lúc nhắm mắt, lià xác cũng không yên.

Kệ:

*Chuyện đời lẩn quẩn chỉ khổ thêm
Ngộ đạo tâm linh sáng tạo niềm
Tin Phật kính Trời qui một mối
Thành tâm cởi mở sống êm đềm*

6) 22-11-91

Hỏi: Có người tu Vô Vi khai mở một phần tướng làm là mình đã chứng ngộ thì sao?

Đáp: Thừa chứng ngộ theo thực chất hướng tâm của hành giả, hướng về Phật cũng chưa rõ khả năng thanh nhẹ và vô cùng tiến hoá của chư Phật, hướng về Trời cũng vậy thôi, cần nhất là tự mình tiến hoá trong thanh tịnh, hướng về vô sanh tự phát triển thực chất thanh nhẹ, bừng sáng trong nội tâm, khiêm nhường học đạo, nhất quyết không bước vào lãnh vực mê loạn và tranh chấp, thẳng tiến trong một con đường vinh quang thanh nhẹ của Trời Phật đã và đang thực hành, tham thiền nhập định chường tướng hào quang sẵn có, ổn định, hoà ái tương thân cả càn khôn vũ trụ, đánh bại tâm ma, nuôi tương ý thiên lành tự độ và độ tha trước khi lià xác.

Kệ:

*Vô sanh giải tỏa ý tâm ma
Ánh sáng vô cùng thức chữ hòa
Ai giỏi ai hay tâm chẳng động
Quên đi tranh chấp phát tâm hòa*

7) 23-11-91

Hỏi: Ở đời này ai ai cũng muốn mua đồ chắc tốt và rẽ tiền, sống lại muốn sống lâu, không thích chết tại sao?

Đáp: Thừa sự thật vô sanh của linh hồn là bất diệt, luôn luôn muốn có sự vững bền và thanh nhẹ trong nguyên lý tự nhiên, đó là bản chất sẵn có của con người từ kiếp này cho đến kiếp nọ, tùy duyên mà phát triển cho nên thời đại bây giờ người tu vô vi được pháp miễn phí, chỉ lo thực hành, sẽ được tăng gia phước thọ ở cõi tâm linh, kim thân bất hoại, xuất hồn đánh lễ Phật, ngày làm đêm, đêm làm ngày. Đêm lo tu hành phát triển ánh sáng từ bi trong nội tâm, ngày mở mắt nhìn sự tăm tối mờ ảo, không thật với chơn tâm, mắt thấy tai nghe đều là tạm rồi tan biến mất, chỉ có đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng thì mới thấy rõ thiên đàng có thật. Ngược lại sự hiện hữu hư ảo của mắt phàm một trăm phần trăm, cho nên người tu đắc đạo luôn luôn lưu lại bút tích, khuyên chúng sanh tự lìa khỏi hồng trần, mà tự về Bến Giác từ bi thanh nhẹ, sẽ không còn mê loạn trong sự chết và sống nữa.

Kệ:

*Nguyên lý vô sanh rất rõ ràng
Đi đâu tìm pháp lại cầu an
Gia tăng phước thọ tùy duyên thức
Sống cõi an nhiên chẳng ngỡ ngàng*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Lòng Tham

*Tách rời bến giác trở về mê
Trần thế đảo điên lại trở về
Giao động dẫy đầy nan tiến bước
Bình tâm tu luyện hướng về quê
Về quê lập lại tình giao cảm
Giải tỏa phiền ưu tự thức làm
Quy một tình đời không còn nữa
Quy y Phật pháp dẹp lòng tham
Lòng tham cũng bởi ý chưa kham
Gánh vác không làm, lại tham lam
Gieo họa phiền tâm càng thắm thía
Chính mình ngu muội cũng vì tham
Vì tham loạn động tự mình giam
Hồn Vía vô minh khó thức hàm
Ai hiểu, ai minh ta chẳng thích
Vá trời đội đá tự mình cam
Mình cam nhờ quả chuyển liên hồi
Ý thức trời cao rất khó nhờ
Lòng dạ đảo điên càng loạn động
Kêu trời thanh vắng một mình thôi./.*

Lương Sĩ Hằng

BÀI GIẢNG TẠI THIÊN ĐƯỜNG ANTONY (FRANCE)

1982

Năm ngoái cũng tháng này, khoảng mùa đông này, tôi cũng đứng trong căn nhà này mà rất lạnh, không có chauffage, và để khánh thành cái thiên đường. Lúc đó có sự hiện diện của bà Girard là chủ căn nhà này.... Thì bà cũng rất sốt sắng và giúp đỡ cho tất cả những bạn đạo tu ở bên Pháp, có một chỗ để liên lạc mà thôi. Chứ đây không phải là một chỗ ngồi thiền đông đượ. Rồi bà cũng phát tâm, nói sau này bà sẽ cất phía đằng sau. Thì cái chuyện không may xảy ra, cái nghiệp thân của bà nó bị vầy xéo bởi những người tham tàn, thì rốt cuộc rồi bà cũng được thanh nhẹ về phần hồn. Bà đã đặt cái đại nguyện, muốn thực hiện cái việc tốt để giúp đỡ những người kế tiếp có cơ hội, hội tụ, hạng nhất là người Việt Nam. Bà cũng gửi quà về Việt Nam, cũng giúp đỡ mọi người. Thì hôm nay, ngày nay cũng là ngày kỷ niệm và chúng tôi cũng tưởng nhớ đến sự hiện diện của bà trong lúc đó và sự phát tâm của bà đã đóng góp và giúp đỡ cho những người tu có một chỗ thanh tịnh, để thiền và liên lạc với tất cả mọi người. Chúng ta xa quê hương, thì bây giờ phải lấy cái gì làm cái quê hương chánh của chúng ta? Chỉ có Thượng Đế mới là chánh, chỉ có ông Trời không sập mà thôi, sự sáng suốt của bề trên không bao giờ bị tiêu diệt, nhưng mà chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ có cái tâm linh của chúng ta không bao giờ bị diệt.

Cho nên khi những người chết, bất cứ tôn giáo nào cũng thờ cái vong linh mà thôi, nhưng mà người thế gian quên rằng chúng ta cũng có hồn, nhầm lẫn nói chúng ta không có hồn. Cho nên ngày nay chúng ta thấy rồi, chúng ta ra đến đây chúng ta thấy không có bơ vợ, tưởng là bơ vợ nhưng không có bơ vợ, ông Trời chưa sập mà lấy gì bơ vợ. Thì cái vong linh của chúng ta hoà hợp với sự sáng suốt của bề trên, không bao giờ chúng ta bị tiêu diệt. Về phần hồn. Nếu hiểu được phần hồn thì không bao giờ chúng ta bị tiêu diệt. Người đời vì tranh cãi về cái phạm tâm và nghĩ cái chuyện quá khứ và đặt khởi điểm của tương lại thì lúc nào cũng là động. Bởi vì chúng ta đến đây với bàn tay không, rồi trở về với bàn tay không. Thấy rõ cái điểm đó. Nếu những vị nào mà ra đến đây còn nghĩ việc của cái và hơn thua, không biết xây dựng lấy mình và lập lại trật tự cho chính mình, để đón những sự tốt đẹp tinh vi của thiên nhiên đã ban bố cho chúng ta, thì cái tình thương của chúng ta trong thực chất. Còn nếu chen ép lẫn nhau, chỉ xạo láo và gạt lẫn nhau thôi. Ở thế gian này, chúng ta có bao nhiêu người tuổi tác cao ở đây cũng đã bước qua nhiều chế độ. Từ chế độ này tới chế độ kia, chế độ kia tới chế độ nọ, rồi quý vị thấy cái gì? Kỳ thật, là do sự phát tâm của chính mọi người thực hiện, thì chế độ đó nó sẽ được tốt và cái sự chung sống thiên nhiên trong nội thức nó sẽ mở. Cho nên chúng ta đây, chúng ta tại sao chúng ta tu để làm gì? Để lập lại trật tự, chúng ta có bộ đầu, chúng ta có con tim, chúng ta có hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, có đủ mà không thấy, bị loạn mà thôi, tại sao loạn? Thu thập cái ngoại cảnh quá nhiều và quên cái nội thức trật tự của chính mình, cho nên gây sự động loạn cho nội thức, thành ra phân ra, kẻ này ghét người kia, người kia ghét người nọ, rồi đâm ra thù hiềm, gây sự sân hận và không có tiến hóa nổi. Cho nên chúng ta ở đây tu, là để mỗi người lập lại trật tự, rồi do sự phát tâm của mọi người đóng góp mới thật sự là siêu văn minh. Chứ ở thế gian, họ đang khao khát sự văn minh và đang tìm khả năng của loài người, để xây dựng quả địa cầu càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chứ không có người nào ý thức được dân tộc tánh mà muốn để cho dân tộc mình đau khổ. Người nào cũng muốn dân tộc mình được sung sướng, mà chúng ta ý thức được tình thương huynh đệ nhân loại ở thế giới thì chúng ta không có phân ra giống dân gì, nhưng mà chúng ta chỉ giữ trong cái tâm thức sáng suốt đời đời là tiến hóa tới vô cùng.

Mà của cải của chúng ta bất tận là tâm linh sáng suốt. Thì mọi người đều có tâm linh sáng suốt mới làm việc được. Cho nên nhiều người duy vật đã hiểu lầm rằng là có vật chất mới phình được người khác. Không phải đâu, phải có tâm linh mới đánh thức được người ta. Còn nếu mà chúng ta không trở về với sự

thanh thân, nhẹ nhàng, đương nhiên sẵn có của chúng ta, thì chúng ta chỉ gây sự bấn loạn cho người khác mà thôi. Thành ra họ có thể chán mình, và họ sẽ bỏ mình ra đi. Ở trong cái chỗ đó là sự sai lầm vô cùng, vì không hiểu nguyên căn. Cho nên mọi người đã phát tâm, đã xây dựng, để chung góp thành một khối lớn để đạt thành một cái gì đó ở thế gian, nhưng mà tâm linh không có, thì làm sao tiến hóa tới vô cùng. Cho nên, mỗi người chúng ta phải ở trong cái Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử; thấy rõ ràng, không ai tránh khỏi được. Nhưng mà cái nguyện vọng của chúng ta đặt, nhiều người, mạng sống giới lắm là trăm năm nhưng mà đạt kế hoạch ngàn năm. Mà mấy ai đã thực hiện được, mấy ai đã làm được điều này. Cho nên chúng ta phải nhường chỗ cho sự phát tâm của cộng đồng nhân loại mới là đúng.

Cho nên mỗi người, mỗi chế độ đều kêu gọi đại đồng, nhưng mà tâm không có thật sự phát tâm, làm sao có sự đại đồng? Cho nên chúng ta hiểu đường lối đó, bởi vì cơ tạng chúng ta, cơ thể chúng ta, trí óc chúng ta, tâm thức của chúng ta, không chịu hoà tan với sự thanh nhẹ làm sao chúng ta làm việc đời đời được mà chúng ta kêu gọi đại đồng. Cho nên chúng ta tu đây rồi chúng ta thấy, sửa lấy chúng ta người động loạn đi tới thanh tịnh, từ mất trật tự lập lại trật tự, từ thiếu kiên nhẫn đạt tới sự kiên nhẫn. Thấy hông? Từ không biết từ bi là gì mà chúng ta lại thực hiện tình thương và đạo đức, để học từ bi, thì quả địa cầu này sẽ đẹp. Một nguyên lai rõ ràng là do sự phát tâm của mọi người, nếu chúng ta làm sút mẻ sự phát tâm của một khối nào, rồi cuộc rồi chúng ta gây tai hại cho chính mình mà thôi, không có tiến hoá nổi. Cho nên mọi người chúng ta ra đây, còn cái tâm thức muốn trở về quê hương, muốn gặp người đồng hương thân yêu của chúng ta, với trong tinh thần xây dựng và hoàn toàn tự do để người ta phát triển tùy theo khả năng phát tâm của mọi người. Chắc chắn chúng ta sẽ đóng góp cho nhân loại. Vì chúng ta là người đi trước và chúng ta là người đau khổ, ngày nay chúng ta mới có cơ hội, không đòi hỏi nhiều, ngồi dưới đất nhưng mà chúng ta tâm cũng ...[nghe không rõ] thương yêu xây dựng. Cái đó mới là điều chánh.

Cho nên quý vị, sự hiện diện của quý vị, hôm nay rất quý báu: tuy căn nhà rất nhỏ nhưng tình thương rất sâu đậm, muốn đón nhận một cái gì sáng suốt và để trở về với căn bản của chính mình, chứ không muốn bị lợi dụng bởi một ai nữa, vì chúng ta đã bị lợi dụng rất nhiều, rồi cuộc chúng ta mất tự do. Bây giờ chúng ta phải trở về với căn bản của chính mình, tìm ra cái tâm thức và thấy rõ sự gánh vác của mình đối với nhân loại, thấy rõ chúng ta là con nợ cả thế giới, cả càn khôn vũ trụ: chúng ta đang mặc cái áo lạnh, bao nhiêu trí khôn đã đóng góp cho chúng ta; chúng ta ăn món ngon, bao nhiêu người đã nghiên cứu để tạo thành món, món quà ngon cho chúng ta hưởng; mà chúng ta phụ lòng người thì không được. Chúng ta phải vì người và sửa mình, cái đó là quan trọng. Không làm điều gì sai quấy, không làm phật lòng bất cứ một người nào, và phải hành động tốt để ảnh hưởng cho mọi người khác.

Chỉ có người tu mà thôi, người tu là chánh thức cách mạng lấy bản thân. Cách mạng quần chúng rất dễ; lấy cái súng chỉ người ta rất dễ; nhưng mà cách mạng bản thân rất khó! Người tu mới là thật sự là cách mạng bản thân, sửa mình, để thấy rõ: sau cái khổ là cái hạnh phúc, mới đạt cái hy sinh. Cho nên các bạn đã ăn con thú, con thú đã đạt cái hy sinh. Nó hy sinh một lần nó lại tiến hóa một lần. Vì vậy chúng ta con người mà không biết hy sinh, không làm được cái gì hết. Cho nên chúng ta hy sinh thì phải có trật tự, chứ không phải hy sinh tầm bậy! Bắt người ta đem đi chết, đem ghim vô trong cái chỗ tai hại mà phá hoại cả một cuộc đời lẫn tâm linh, lẫn thể xác của họ, thể xác của họ, là điều không đúng. Cho nên chúng ta mỗi người ra đây, chúng ta bây giờ, đã bỏ quê hương xứ sở ra đây, chúng ta không còn sự ngu dại mà bị lừa đảo nữa, chỉ sửa mình và chỉ trách mình. Mọi người đều tốt, mọi người đều là thầy của chúng ta. Do hoàn cảnh này, do hoàn cảnh kia, do hoàn cảnh nọ, chúng ta mới thức tâm. Mà sau sự thức tâm đó, chúng ta mới hỏi cái ăn năn. Chính mình trì trệ, chính mình chậm, chứ không phải người ta chậm. Người ta kích, người ta phá mình mà mình biết đường, biết lối thoát, đi tới cái vô cùng tận, đó là mình đạt tới được cuộc cách mạng thật sự, hòa hợp với cách mạng của Thượng Đế; mà Thượng Đế đã ban hơi thở, ban thanh điền cho cả toàn cầu được hưởng, một hơi thanh nhẹ và một bộ óc sáng suốt.

Nhưng mà người ta hướng hạ, đặt cái đường lối sai lầm, không chế đầu này, không chế đầu kia, không chế đầu nọ, không xây dựng sự phát tâm của mọi người, để xây dựng thành cộng đồng chân chánh cũng như Trời Đất đã sắp đặt, mắt cái siêu văn minh. Thành ra đâm ra hô hào văn minh mà chẳng biết văn minh! Hô hào anh hùng mà chẳng biết anh hùng ở đâu! Cho nên ở thế gian thấy rõ: người ta hô hào anh hùng rất nhiều; một võ sĩ đánh có thể chết hàng loạt năm mươi người, nhưng mà rồi mang cái bệnh là không có trị được. Hỏi chứ Thượng Đế có lẽ lối trị loài người không? Sanh, Lão, Bệnh, Tử, có rõ ràng. Cho nên người thế gian không hiểu, nói là "Ông Trời ngu, và ông Trời không có luật." Có luật Trời chứ! Bây giờ quý vị giỏi, quý vị xưng danh là anh hùng; hỏi chứ, quý vị mang bệnh, rồi sao? Ai giải quyết vấn đề đó? Kế hoạch của quý vị đề cao ra; rồi quý vị đã thành công ở chỗ nào? Một trận lụt, một luồng bão, rồi quý vị thế nào mà quý vị còn chê không có ông Trời? Cho nên chúng ta phải sửa cho trật tự, để chúng ta thấy và nhìn nhận Sự Thật: nhịp thở của chúng ta là một, tất cả nhân loại trên thế giới chỉ có một nhịp thở, hít vô và thở ra mà thôi. Không ngoài cái đó được. Đó là hạnh phúc. Mà chúng ta phải sử dụng cái cơ hội thanh nhẹ này để tu và để sửa, để thống nhất cái cơ tạng của chúng ta, để tìm hiểu ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu.

Cho nên, khả năng loài người ở tương lai phải biết chính mình. Đó là một cuộc cách mạng. Mỗi cá nhân phải khai triển lên, trong cái tu tịnh rõ rệt, không bị kẹt, không bị phình, không bị tà xâm, và hoàn toàn là tự chủ. Đó là tâm linh không có ai cắt đứt được. Tôi đã nói rằng, cái mặt của các bạn, thể xác của các bạn, không có thiệt! Đều là giả! Nếu thiệt, thì không có bao giờ giả. Các bạn giả là các bạn không thiệt. Cho nên, cái sự sáng suốt của con người nó giới hạn; mà nếu các bạn trở về thanh tịnh rồi, các bạn thấy các bạn là vô cùng sung sướng, thật sự đóng góp, thật sự thương yêu, giữa loài người và loài người. Và chúng ta thật sự kính nể và bái phục sự tinh vi của đấng tạo hóa.

Cho nên khoa học bây giờ cũng đòi hỏi chúng cố, đòi hỏi đủ thứ. Nhưng rồi đây, cái siêu khoa học, khoa học huyền vi, mắt phàm không thấy, mà chúng ta tu, cái nội thức chúng ta mở, chúng ta sẽ thấy. Nó khác ở chỗ nào? Giá trị ở chỗ nào? Và vô cùng ở chỗ nào? Và xác nhận và chứng minh loài người, phần hồn của loài người, là bất diệt, không bị tiêu diệt bởi một ai. Cho nên ta vững vàng, tự tin nơi khả năng sẵn có của chính mình và tự tiến, mới là thật sự người tu về Vô Vi. Còn tu mà ý lại, người đó không tiến, tu mà không chịu sửa thì người đó không nên tu. Mất công! Tu bữa nay, rồi mai thay đổi; cái đó không được! Phải sửa mình, phải trách mình. Tất cả xung quanh của chúng ta đều là Thầy của chúng ta. Chúng ta ngu muội, tất cả mọi người đều là khôn! Cho nên chúng ta phải cố gắng sửa mình. Sửa mình mới có cơ tiến hóa, còn không sửa mình không bao giờ có cơ tiến hóa. Chúng ta thấy, nghĩa là, sống bao nhiêu năm nay, làm cái gì đây? Người này kế hoạch, người kia kế hoạch đủ thứ, làm được cái gì? Ăn ngủ, ỉa: tạm đại sự, quây quần trong cái tham, sân si, hỉ nộ, ái, ó dục. Rồi, chết rồi sẽ đi đâu? Mình ở đâu đến đây? Tại sao nhiều khi mình có sự sáng suốt vô cùng, thâm đêm mình muốn diễn tả cho tất cả nhân loại biết, tại sao? Mà có khi mình rất ngu xuẩn, không hiểu, làm việc sai quấy!

Đó! Cho nên những bức lãnh đạo ở thế giới cũng phải hiểu rõ, vì mất trật tự mà làm cho dân loạn, dân đau khổ. Nếu mỗi người lãnh đạo mà biết lập lại trật tự cho họ, dân sung sướng, được hưởng, mọi người sẽ kính mến chúng ta và theo một cái đường lối sáng suốt do sự phát tâm đóng góp. Mảnh đất Việt Nam, chúng ta học rất nhiều đường lối chánh trị đã qua. Trào này tới trào kia, do sự phát tâm rồi nó mới đạt thành. Rồi bây giờ làm tiêu diệt những sự phát tâm đó, nó sẽ thay đổi một cái màn mới ở tương lai. Chắc chắn như vậy. Cho nên chúng ta xét mình, xét cái tiêu thiên địa này, xét sự sáng suốt của chính mình, thì mình thấy tất cả những thời cuộc ở thế gian là bài học, để cho tâm linh tiến hóa mà thôi. Cho nên, mỗi mỗi sự khất khe đến với chúng ta, chúng ta phải cảm ơn, vì bài học đó để thử coi tâm tôi có tịnh không, tâm tôi có thanh nhẹ không, tâm tôi có sáng suốt không? Nếu tôi thanh nhẹ và thanh tịnh, sáng suốt, tôi sẽ học được nhiều và tôi tiến tới vô cùng. Tôi là thật sự là một con người quý của cả càn khôn vũ trụ, và thấy rõ mình thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ mới thấy sự đóng góp cho quần chúng. Còn chưa thấy rõ mình là thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ thì mình vẫn sống trong sự tham lam ích kỷ.

Cho nên ở thế gian hay gây hận thù, mà rốt cuộc không gặt hái được cái gì. Cho nên chúng ta tu, chúng ta sẽ ý thức. Tôi là người đi trước, tôi thực hành rất nhiều, tôi đã sống qua nhiều chế độ, nhiều sự khắt khe và tôi cũng đã đóng góp rất nhiều vào những cái gì đau khổ của những người muốn đạt tới sự sáng suốt cho quần chúng. Tôi cũng đã đóng góp nhưng mà rốt cuộc rồi tôi thực nghiệm trong chứng nghiệm rõ ràng: không đạt thành. Quý vị ở đây cũng vậy, đã đóng góp cho chế độ, đã làm được nhiều việc, nhưng mà rốt cuộc rồi quý vị tới ngày nay, cái nghiệp thân quý vị cũng phải mang, và sự buồn tủi của quý vị vẫn trường tồn. Hỏi chứ, chừng nào quý vị mới giải quyết được sự thanh nhẹ, để đem lại sự thương yêu thật sự, đúng theo ý muốn của quý vị? Chỉ có tu, thanh tịnh, quý vị mới là người đóng góp.

Cho nên tôi thấy rằng cái phương pháp này, do tôi đã cực khổ và tìm ra, và tôi hành, tôi thấy được, Thượng Đế rất công bình. Ngài đã cho tôi từ lâu nhưng mà tôi không biết, ngày nay tôi mới giác ngộ một phần nào. Tôi thấy Ngài quá tinh vi, và tôi phải học và tôi thực hiện. Bất cứ hy sinh vì đạo, bất cứ lúc nào, tôi cũng sẵn sàng hy sinh. Vì tình thương và đạo đức, tôi thấy mọi người phải phát tâm xây dựng. Chúng ta sống trong cộng đồng, quá sung sướng, quá dư, không có thiếu thốn. Mà nếu chúng ta đặt vào trong sự tâm tôi và độc tài, thì chúng ta lúc nào cũng thiếu thốn. Cho nên sự thương yêu là sự quan trọng.

Hôm nay đến đây, tới cái chỗ eo hẹp như thế này, mà tôi rất thấy rằng mọi người đều muốn đón nhận sự sáng suốt của nội thức của chính mình và để tìm hiểu mình nhiều hơn. Cho nên mọi người nên cố gắng. Từ đây trở đi, nghe qua những lời nói của tôi, trong thực hành, chứ không ngoài thực hành, rồi quý vị trở về tu tịnh thì sẽ thấy, lúc đó quý vị mới là đóng góp cho mọi người. Chứ không phải tôi là một người đóng góp, được bao nhiêu? Quý vị quan trọng hơn tôi. Bởi vì tôi tu mấy chục năm nói có tiếng đồng hồ, thì quý vị sẽ có một tài liệu đầy đủ hơn tôi và nắm đó thực hành để đi tới. Rồi quý vị tới tuổi tôi, quý vị sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ có vị trí làm việc cho cộng đồng nhân loại tiến hóa, thương yêu, xây dựng.

Cho nên, cái cơ trời sẽ chuyển, sau này nhân loại sẽ qua những cơn khủng khiếp, rồi mới tới cái lúc thương yêu thật sự: chúng ta buông bỏ khí giới ngay trong tâm thức của chúng ta, là sự cạnh tranh hận thù trong tâm thức chúng ta. Phải dẹp bỏ, lúc đó mới thật sự đem lại niềm tin sáng suốt cho mọi người. Mà chỉ có người tu mới làm được. Người tu là người tự cách mạng lấy bản thân, sửa trật tự rõ ràng, và chúng ta thấy sự bán loạn chính mình đã tạo cho mình. Cho nên chúng ta phải sửa, không ai sửa chúng ta; chúng ta có quyền năng đi xuống và có quyền năng thượng thăng, là đi lên. Cho nên, đầy đủ hết cho một lượt một: tấn, thoái, do sự quyết định của chính mình.

Cho nên, phương pháp này không kêu các bạn làm gì bận rộn bằng tập trung tư tưởng lên trên đỉnh đầu, rồi các bạn sẽ đạt tới sự thanh tịnh. Hạ, trung, thượng, trong cơ thể nó có ba giới; nhưng mà ba giới đó thống nhất rồi, thì chúng ta mới thấy rõ ràng, ta và càn khôn vũ trụ là một. Thì cái sự đi đứng của các bạn rất dễ dãi, và việc làm các bạn không bao giờ không có. Không có thất nghiệp nữa, vì chúng ta biết thực hiện đúng đường và không tham lam của cái bất cứ người nào. Chúng ta làm nhiều, chúng ta chấp nhận ăn ít cho mọi người được đồng sống với chúng ta, và thực hiện tình thương và đạo đức.

Ngày hôm nay rất quý được sự hiện diện của quý vị ở nơi đây. Hôm nay cũng không phải là buổi giảng nhưng mà tinh thần rất đầy đủ và muốn tìm hiểu chiều sâu của tâm thức, thì Bề Trên cũng đã ban cái cơ hội tốt đẹp cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải nắm lấy. Rồi ngày mai đây chúng ta sẽ có những buổi thuyết giảng khác nữa. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị.

**DANH SÁCH BẠN ĐẠO ĐÓNG GÓP CHO QUỸ CỨU KHỔ BAN VUI
TẠI ĐẠI HỘI NGŨ UẨN GIAI KHÔNG**

No.	Name	Country	US Dollars	Euros	Canada	Australia	Malaysian
1	Begam & Fatima	France		300			
2	Thuần	Bỉ		100			
3	Vô Danh	Paris		1500			
4	Teng Sui Leng	France	2000				
5	Tường & Phượng	AUS				1000	
6	Tuyết Phương & Tim	AUS				100	
7	Lan Lương	USA	300				
8	Trần Thị Nga	Sydney				2000	
9	Hoa Mai	Hawaii	200				
10	Chao Sui Tao	Hawaii	200				
11	Liên Huê	Adelaire				500	
12	Má Thanh Mai	Boston	1000				
13	Thanh Mai	Boston	400				
14	Hạnh Nguyễn	Boston	100				
15	Tommy Tuấn Trần	Boston	1000				
16	Long Tran/Ho T Ngoc Thanh	Florida	1000				
17	Thiền Đường Duyên Lành	Melboune				500	
18	Hà Cẩm Nguyễn	Maryland	100				
19	Vô Danh	Texas	1000				
20	Vô Danh	Texas	1000				
21	Lan Phi Bảo	Texas	200				
22	Vũ Kim Xuân Thảo	Phila	100				
23	Trần Liliane	Paris		200			
24	Huỳnh Thị Cao	France		100			
25	Trần Hai Nguyễn	Florida	100				
26	Bạch Liên	Sacramento	100				
27	Trần Đình Long	Cali	500				
28	Đỗ Thị Vân	Cali	100				
29	Trương Văn Tèo	USA	500				
30	Triêm Đặng	Houston	200				
31	Lý Như Vân	Houston	100				
32	Lý Như Quyên	Houston	100				
33	Lý Như Cẩm	Houston	50				
34	Lý Như Anh	Houston	50				
35	Lý Chấn Quốc	Houston	50				
36	Lý Như Phượng	Houston	50				
37	Lý Chấn Thanh	Houston	50				

38	Lý Mậu	Houston	50				
39	Lai Ngọc Dung	Calgary			200		
40	Hạnh Nguyễn	Melbourne				500	
41	Lai Ngọc Hoa	Calgary			1000		
42	Lai Ngọc Tâm	Calgary			1000		
43	Trần Thanh Hoa	Calgary			1000		
44	Nguyễn Thị Thùy Trang	Korea	300				
45	Hoa Nguyễn	Virginia	200				
46	Hôi Ái Hữu Vô Vi Đức	Đức		400			
47	Võ Nhàn Thanh	Texas	300				
48	Chánh Đỗ	Houston	50				
49	Lâm Nguyễn/Hương Nguyễn	Florida	300				
50	Bác bạn Đạo Chicago	Chicago	100				
51	Bác Thái	Paris		1000			
52	Duyên Tuyền Mẹ	Melbourne	150				
53	Bình Xuân	VN	170				
54	Lý Thuận	San Jose	250				
55	Lý Sở Kiệt	San Jose	250				
56	Hair of the Year	San Jose	300				
57	Trần Quang Lê	New Jersey	400				
58	Du Thiếu Châu	Ca	1000				
59	Phạm Thị Thanh	Melbourne	100				
60	Patrick Meyer		100				
61	Lưu Quyên & Uyên		100				
62	Jean Claude	Paris		200			
63	Vô Danh	Paris		500			
64	Thái Hoàng Long Odille	France	1000				
65	Giang Mỹ Lương	Paris	500				
66	Phạm Ngọc Dũng	Ca	500				
67	Trung Kiến An	Ca	500				
68	Chị Sương	Sydney				100	
69	Nguyễn Thị Ánh	Sydney				150	
70	Xuân Thu	Đức		70			
71	Steven Chen	Ca	200				
72	Thanh Trương	Ca	200				
73	Trương Thị Vui	Ca	200				
74	Quách Thị Dung	Sydney				100	
75	Khưu Thị Phẩm/ Võ Văn Tám	Sydney				500	
76	Lâm Lộc	Florida	400				
77	T/Đ Bruxelles Bùi Lê K Thanh	Bỉ		500			
78	Trần Bá Hoàng	Bỉ		200			
79	Phùng Thị Xiêu/Lâm Cẩm Duyên/Bình & Xuân		54			100	
80	Hùng Trương	Indiana	500				

81	Thái HỒNG Huệ	Georgia	100				
82	Dương Thị Huỳnh	Virginia	500				
83	Lâm Tuyết Nga	Bỉ	200				
84	Mẹ anh Cao Việt Thiện	VN					200
85	Trần HỒNG Lâm					100	
86	Má vợ Hùng Trương	Indiana	300				
87	B/Đ Marietta	Georgia	500				
88	Vũ Thị Kiều Lan	Phila	50				
89	Trần Hải Nguyên	Florida	100				
90	Lan Lương & Thảo	Houston	100				
91	Trai HỒNG	Florida	100				
92	anh chị Sáu Hằng	Houston	100				
93	Hiệp ĐỖ	Houston	100				
94	Lê Thanh Thủy	Úc				50	
95	Công HƯƠNG	Úc				100	
96	Nguyễn Văn Sơn & gia đình	Đức		500			
97	Gia đình Rogers	Paris		200			
98	Stephanini/ Marie Therese	Paris		20			
99	Võ Thắm	Virginia	200				
100	Mẹo Nguyễn	VN	50				
101	Hoa Trần	VN	50				
102	Nguyễn Năm	San Jose	50				
103	Hòa Mai	Arizona	100				
104	Hạnh Nguyễn	San Jose	50				
105	Hiếu Nguyễn	Texas	50				
106	Cindy Dg	Texas	50				
107	Hiển Nguyễn	Arizona	50				
108	Ly Tăng Moore	Virginia	300				
			21824	5790	3200	5800	200

THÔNG BÁO CỦA THIÊN VIỆN NHÂN HÒA

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng tôi đã nhận được, qua thư bưu điện, một Lệnh Phiếu từ Canada trị giá 13,300 \$ US gồm có:

- 10,000 \$ US của một Bạn Đạo ẩn danh
- 3,000 \$ US của Bạn Đạo Tô Kim Nguyệt
- 300 \$ US của Cô Đoàn Thị Thanh Thuý, cô là người đang tận tình săn sóc Bà Tám.

Chúng tôi cũng được cho biết là tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 36, bạn đạo đã phát tâm giúp quỹ tái thiết Thiên Viện Nhân Hòa như sau:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. BÐ Lai Ngọc Dung/TĐ Canada | 200 \$ CAN |
| 2. Ô.B. Trần Lĩnh và Nguyễn Thị Trúc/TĐ Úc | 500 \$ Australia |
| 3. BÐ Bùi Lê Kim Thanh/TĐ Brussels Bỉ | 1,000\$ EU (tiền Âu Châu) |

Kính thưa quý bạn đạo, công việc trải nhựa bãi đậu xe và đường chạy chung quanh hồ trước mặt Thiên Viện, cũng như nở rộng thêm chiều ngang của đường cũng như vài chỗ khác, đã hoàn tất. Chủ hãng trải nhựa không những đã có nhã ý không tính thêm tiền công mà tổng số chi phí còn tính thấp hơn khi ký hợp đồng.

Tiền trải nhựa là \$38,390.00 với tiền thuế là \$3,032.81, tổng cộng là \$41,422.81. Chúng tôi đã thanh toán hết số tiền trên nhờ mượn được \$20,000.00 trong lúc khẩn cấp. Nay nhận được sự đóng góp trên của quý bạn đạo, chúng tôi đã có thể hoàn lại số tiền vay mượn.

Xin cảm ơn quý bạn đạo đã tận tình, tận lực giúp chúng tôi tu bổ và chỉnh trang thiên viện. Chúng tôi chờ quý vị đến vãng lai Thiên Viện và tu tập trong cảnh thanh tịnh và thần tiên của Thiên Viện...

Kính bái,

Nguyễn Trí Vượng.

THÔNG BÁO CỦA THIÊN ĐƯỜNG DUYÊN LÀNH TẠI MELBOURNE – ÚC CHÂU

THÔNG BÁO SỐ 1

Thiên Đường Duyên Lành tại Melbourne Úc Châu xin trân trọng thông báo:

Kính mời quý bạn đạo đến tham dự khóa sống chung tại Suối Nước Nóng Moree từ ngày Thứ Bảy 24 tháng 03 năm 2018 (Check in) đến ngày Thứ Bảy 31 tháng 03 năm 2018 -Ra về (Check out) (7 đêm).

Địa điểm : Gwydir Motel & Carapark, Thermal Pools ,

Vùng Suối Nước Nóng Moree, NSW, Úc Châu. Địa chỉ: Góc đường Newell Highway và đường Amaroo Drive, Moree NSW 2400.

Bạn đạo tự đem theo drap trải giường và khăn tắm, đồ tắm suối Nước Nóng, một bộ đồ trắng giản dị (không cần áo dài hay áo vest) để bận vào ngày khai mạc 25/3/2018 và ngày bế mạc 30/3/2018.

Ăn thực : Ăn sáng tự túc. Ăn trưa và tối do bạn đạo phát tâm phục vụ.

Xin quý bạn ghi danh sớm để chúng tôi đặt phòng vì số phòng tại trung tâm suối nước nóng Moree rất giới hạn.

Hạn chót ghi danh là ngày 01/12/2017 -hay sớm hơn vì số phòng giới hạn, xin bạn đạo ghi danh càng sớm càng tốt để giữ chỗ.

Liên lạc ghi danh:

Anh, Chị Ngô Văn Lệ (Mob) : 61 468 423 650, (nhà): 61 398 177 016,

Chị Wan thị Bích Liễu (Mob):61 434 144 976, (nhà):61 394 322 690, Email: ihsanlie@tpg.com.au

Chị Nguyễn Thị Duyên (Mob): 61 430 486 845, Email: duyenvovi57@gmail.com

PHIẾU GHI DANH

KHÓA SỐNG CHUNG VÔ VI ÚC CHÂU 2018

Thời gian từ : 24/3/2018 (check in) đến 31/3/2018 (ra về-check out) (7 đêm) tại vùng suối nước nóng Moree.

Họ/Tên (theo passport): Nam : [] Nữ : []

Địa chỉ :

Thành phố : Mã số vùng: Quốc Gia:.....

Điện thoại:Email :

Thuộc Thiền đường/Hội Ái Hữu VôVi:

Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Điện thoại người thân :

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: **01/12/2017**

(hoặc sớm hơn, trong trường hợp hết chỗ, vì số phòng rất giới hạn).

Trường hợp hủy bỏ ghi danh:

* Hủy bỏ trước ngày **31/12/2017**: hoàn tiền lại đầy đủ. Hủy bỏ tham dự sau ngày này sẽ không hoàn trả lệ phí tham dự (vì đã đóng tiền cho Motel rồi).

Lệ phí KSC:

Cabin 2 phòng ngủ, 2 người : \$AUD 310 mỗi người/7 đêm

Cabin 1 phòng ngủ, 2 người: \$AUD 280 mỗi người/7 đêm

Cabin 2 phòng ngủ, 3 người: \$AUD 250 mỗi người/7 đêm

Cabin 2 phòng ngủ, 4 người: \$AUD 220 mỗi người/7 đêm

Chi tiết xin xếp phòng:

Tên họ:

Xin được xếp phòng chung

với:

với:

với:

Lệ phí KSC xin trả bằng tiền Úc, \$AUD.

Xin liên lạc với người ghi danh ở địa phương của mình để biết số account đóng tiền.

Chương trình KSC Melbourne Moree Úc Châu 2018: Từ 24/3-31/3/2018

Ngày 1) thứ bảy 24/3/2018:

7.00am-11pm: Check in- Bạn đạo từ xa đến, ổn định chỗ ăn ở, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Xin liên lạc chi Duyên (Mob): 61 430 486 845, Email: duyenvovi57@gmail.com, trước ngày đến để sắp xếp nhận chìa khóa phòng vào ngày 24/3/2018 và được hướng dẫn tổng quát.

11.00pm-0.30am: Thiền khuya tại phòng

Ngày 2) chúa nhật 25/3/2018:

7.00am-9.30am: Ăn sáng tự túc và giúp dựng lều xong trước 9.30am

9.30am-10.00am: Niệm Phật

10.00am-11.00am: **Khai mạc KSC**

- Nhạc Thiền Ca Vô Vi
- Huân từ khai mạc KSC của Đức Thầy
- Giới thiệu thành phần BTC, đặc biệt có sự đóng góp của anh chi Cầu
- Phát biểu của BTC Melbourne: đại diện - Anh Ngô văn Lệ
- Giới thiệu thành phần bạn đạo tham dự

11.00am-11.15am: giải lao

11.15am-12.15pm: Thiền chung

12.15pm -12.30pm : Chuẩn bị mang thức ăn ra .

12.30 pm -2.00pm : Ăn trưa, dọn dẹp.

2.00pm-4.00pm: Tự do, Tắm suối nước nóng.

4.00pm-5.00pm: Niệm Phật

5.00pm-5.30pm: Chuẩn bị mang thức ăn ra

5.30pm-7.00pm: Ăn chiều, dọn dẹp

7.00pm-8.00pm: Niệm Phật

8.00pm-11.00pm: Tự do, Tắm suối nước nóng

11.00pm-0.30am: Thiền chung tại lều

Ngày 3,4,5,6) Từ thứ hai đến thứ năm 26, 27, 28, 29 /3/2018:

7.00am-8.30am: Ăn sáng tự túc, Tự do, Tắm suối nước nóng

8.30am-9.00am: Niệm Phật

9.00 am - 11.15 am: chương trình tu học do Melbourne thực hiện.

11.15am – 11.30am: giải lao

11.30am – 12.15pm: Thiền chung

12.15pm -12.30pm : Chuẩn bị mang thức ăn ra .

12.30 pm -2.00pm : Ăn trưa, dọn dẹp.

2.00pm-4.00pm: Tự do, Tắm suối nước nóng

4.00pm-5.00pm: Tiếp tục chương trình tu học

5.00pm-5.30pm: Chuẩn bị mang thức ăn ra

5.30pm-7.00pm: Ăn chiều, dọn dẹp

7.00pm-8.00pm: Niệm Phật

8.00pm-11.00pm: Tự do, Tắm suối nước nóng

11.00pm-0.30am: Thiền chung tại lều

Ngày 7) thứ sáu 30/3/2018:

7.00am-8.30am: Ăn sáng tự túc, Tự do, Tắm suối nước nóng.

8.30am – 9.00am: Niệm Phật

9.00am -11.00 am: Văn Nghệ do bạn đạo Sydney đảm nhiệm.

11.00am-12.15 pm

- Báo cáo tài chánh
- Bạn đạo đại diện các nơi phát biểu cảm tưởng.
- Bạn đạo đóng góp ý kiến cho KSC 2019
- Huấn từ Bế Mạc KSC của Đức Thầy
- Chụp hình lưu niệm

12.15pm – 12.30pm: Chuẩn bị mang thức ăn ra

12:30pm-2.00pm : Ăn trưa, dọn dẹp

2.00pm-4.00pm: Giúp thu dọn lều trại

5.00pm-7.00pm: Ăn tối, dọn dẹp. (Pizza)

7.00pm-11.00pm: Tự do, soạn hành lý, Tắm suối nước nóng

11.00pm-0.30am: Thiền tại phòng

Ngày 8) thứ bảy 31/3/2018: Check out-Thu xếp ra về

Ghi Chú: Bạn đạo bận đồ trắng trong 2 ngày: khai mạc 25/3 và bế mạc 30/3/2018.

Xin cảm ơn quý bạn.

Thiền Đường Duyên Lành tại Melbourne Úc Châu

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo: Nguyễn Đức Hồ, sinh năm 1961, mất lúc 9h ngày 22 tháng 09 năm 2017 dương lịch tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, hưởng dương 57 tuổi được siêu thăng tịnh độ. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Bạn đạo Việt Nam kính báo.