



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1301 14 tháng 6 năm 2020

Nhớ nhung

*Nhớ nhung bắt buộc tâm động loạn
Xe duyên Trời độ thành gia thất
Trí tuệ phân minh đời lần đạo
Cùng chung xây dựng tiến từ hồi*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1994

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Những người tu Vô Vi cần thiền nhiều hay không?*
- 2) Người tu đọc kinh nhiều có lợi ích gì không?*
- 3) Muốn tìm hiểu một y sư có hạnh đức thì phải làm sao?*
- 4) Thế gian ai ai cũng ham vui và hạnh phúc tại sao?*
- 5) Hôm nay Bé phải rời khỏi Hong Kong sang Manila, Bé nghĩ sao về thời tiết nóng nẩy ở bên kia?*
- 6) Bé đã bình an đến nơi, Bé có thấy những gì lạ không?*
- 7) Người đời thường hay còn duyên và hết duyên là sao?*

1) 23-03-94

Hỏi: Những người tu Vô Vi cần thiền nhiều hay không?

Đáp: Những người tu Vô Vi cần thiền nhiều thì mới dễ sớm thức tâm, ngược lại người thiền ít nói nhiều thì chỉ có dẫn sai tâm thức, trí khó sáng tâm khó minh, đạo sẽ được học nơi cõi siêu giác do sự dày công thực hành của mỗi hành giả.

Kệ:

*Vui trong tự thức tự an bài
Khai sáng tâm linh tiến chẳng sai
Điều luyện hằng ngày tâm tự giác
An vui thanh nhẹ sáng hằng ngày*

2) 24-03-94

Hỏi: Người tu đọc kinh nhiều có lợi ích gì không?

Đáp: Thưa người tu đọc thuộc lòng tất cả kinh kệ lớn tiếng không có lợi ích gì cả, khẩu khai thần khí tán, không lợi ích bằng suy nghiệm từ chữ một, xét xem lời kinh kệ từ đâu đến? Có phải từ hành giả đạt thành bằng phương tiện thực hành thanh tịnh mà tự thức, rồi lưu lại lời hay ý đẹp gom góp thành kinh, chuyên ý cho người kế tiếp tự thức mà tu, tu thì phải hành thì mới có, chứ không phải ê a mà thành được việc gì?

Kệ:

*Tu tâm tự thức trí tâm hòa
Trí tuệ khai minh tịnh thức ra
Vượt khỏi tâm đời minh trí đạo
Cần khôn vũ trụ chẳng còn xa*

3) 25-03-94

Hỏi: Muốn tìm hiểu một y sư có hạnh đức thì phải làm sao?

Đáp: Thưa muốn hiểu rõ một y sư có hạnh đức thì phải nhìn vào linh khí hiện trên mặt của người, thì mới rõ được đức độ của chính họ. Nếu người không có linh khí thì nói rất hay nhưng bốc thuốc không hay vì thiếu y đức.

Kệ:

*Thuốc hay người trị không thông suốt
Dẫn điễn đi đường không chuyên tiến
Không thông lại nghệt gieo thêm bệnh
Gieo nạn bệnh nơn tạo nỗi phiền*

4) 26-03-94

Hỏi: Thế gian ai ai cũng ham vui và hạnh phúc tại sao?

Đáp: Thưa như loại mang xác phàm cấu trúc bởi cận bả của thanh quang, ai ai cũng thích sáng và vui, chung hợp hòa bình là hạnh phúc. Nhờ vậy cho nên loài người ham sống và sợ chết, tiếc uổng mà không biết làm sao để đạt được mục đích, chạy theo nghịch cảnh mà tiến thân, không chịu thực hành một phương pháp cải tiến tâm linh hữu ích cho chính mình như Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp khứ trước lưu thanh minh chánh, tự truy tầm tận gốc, tùy hoàn cảnh mà tiến, tùy khả năng mà trụ.

Kệ:

*Tu tâm giải tiến giải mê mù
Thế giới vui chung chẳng góc ngu
Thanh tịnh do mình tâm tự thức
Giải phân đời đạo tự mình tu*

5) 27-03-94

Hỏi: Hôm nay Bé phải rời khỏi Hong Kong sang Manila, Bé nghĩ sao về thời tiết nóng nẩy ở bên kia?

Đáp: Thừa thời tiết nóng lại được gần mặt trời hơn, Bé có cơ hội tận hưởng sự quang chiếu của mặt trời, tất cả đều nằm trong nguyên lý độ tha tại trần, mỗi mỗi đều hữu ích và quý trọng cả.

Kệ:

*Chung vui nguyên lý thật thà tiến
Minh cảm an vui chẳng có phiền
Sanh tử thực hành trong thức giác
Tình thương vũ trụ vẫn gieo duyên*

6) 28-03-94

Hỏi: Bé đã bình an đến nơi, Bé có thấy những gì lạ không?

Đáp: Thừa Bé cảm nhận mọi người vui khi được gặp lại Bé. Xứ này dân đông, sự đòi hỏi hưởng về vật chất càng ngày càng đông, nhu cầu điện nước gia tăng, hoạt động nhiều thì ô nhiễm nhiều hơn. Xứ này đại đa số tin tưởng nơi Chúa cũng được giúp đỡ một phần nào về sự khai hóa tâm linh.

Kệ:

*Nhớ thương quý Chúa triển hành trình
Thức giác tâm tu xét xét mình
Khai ngộ bền lâu tâm tự giác
Phân minh đời đạo rõ hành trình*

7) 29-03-94

Hỏi: Người đời thường hay còn duyên và hết duyên là sao?

Đáp: Thừa người đời hết duyên là bệnh hoạn sắp xảy đến, còn duyên là thần khí dồi dào rất dễ hòa với mọi người, gia cang ổn định.

Kệ:

*Sống còn hòa cảm mới tinh vi
Chẳng có sân si chẳng tại vì
Trí óc an vui cùng chung tiến
Sống vui thanh nhẹ chẳng phân bì*

Người Tình

Người tình nguyên lý vô minh
Thương yêu chẳng rõ hành trình ra sao
Tuổi xanh cho đến tuổi cao
Tình nào cũng vậy ước ao sửa hoai
Tình đâu có phụ loài người
Tình yêu trong khổ tình tươi hơn người
Trời ban thanh đẹp tình người
Vô minh không thấy tình cười khóc mê
Tình lâu cũng phải chán chê
Tình vui tình đẹp hướng về tâm linh
Tình yêu dẫn giải sinh trình
Thương yêu vô tả tình minh đạo đời
Tình yêu diễn tả nơi nơi
Trời cao tận độ những lời thanh tao
Tình yêu tô đẹp thêm màu
Người tình quái lạ ước ao được gần
Người tình chẳng có xét phân
Không cần giai cấp tiến gần bên nhau
Người tình sâu sắc đổi trao
Yêu nhau không bỏ trước sau nhớ hoai
Người tình chơn thật chẳng sai
Nhớ nhưng trao đổi chẳng ai bỏ mình
Người tình càng nhớ càng minh
Duyên đâu dẫn đến hành trình ngộ nhau.

Lương Sĩ Hằng.

Trực Diện Quán Thông

Perth, 5 tháng 5 năm 1990 (tiếp theo và hết)

Cho nên gia đình nào có con biết đi tu là quý! Không nên nghĩ chuyện sai lầm đối với con. Người nào mà nó có phát tâm đi tu và nó làm cái việc cho quần chúng! Quần chúng là cha mẹ nó đó! Từ cái gia đình rối loạn mà nó nói gia đình nó phục và gia đình nó phải đi nhà thờ để nghe lời chân lý của Chúa là quý lắm rồi. Chùa cũng vậy, mỗi ngày mỗi cơ hội bà con đi chùa chiêm ngưỡng Đức Phật, cái gì hay về nói với nhau, mách nhau, rồi rủ người đi càng ngày càng đông. Tới đó ông sư phải minh triết và minh giải thì tận độ được mọi người! Rồi mọi người sẽ biến thành chùa, gia đình mọi người rồi thành một căn chùa, đó mới là đúng đường đạo. Người tu Pháp Lý Vô Vi bây giờ cũng đang thực hiện và nhà họ là chùa, nhà họ là thiền đường, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người khác! Cho nên quý vị biết những người tu Vô Vi cứ tới nhà chơi, không có gì xa lạ với người tu Vô Vi hết. Vì người tu Vô vi nó hiểu rõ rồi, nó là vũ trụ, vũ trụ là nó, là tình thương yêu bao la lớn rộng, của ăn không hết, tại sao nó sợ người ta tới.

Cho nên cả thế giới, Vô Vi, những người tu nó phát tâm, người ta đem nhà ra làm thiền đường, thành ra tùm lum cả thế giới chỗ nào cũng có, mà tới chỗ nào các bạn thấy Vô Vi, thực hiện về Vô Vi các bạn điện thoại tới là nó đi rước máy bay, vui vẻ tiếp đón, y như là bạn đem của tới nhà nó, mà nó đâu có nhận của gì, nó chỉ xài tiền thôi! Nhưng mà rốt cuộc cái tình thương yêu càng ngày lại càng càng gắn bó, càng gần với nhau, trong tình thương rõ ràng, rồi tự phá mê phá chấp, quên đi những sự thù hận, và nung đúc sự giúp đỡ lẫn nhau, tiên hóa! Cho nên bên công giáo, người ta cũng vậy, người ta cũng khuyến thủ các cha tu, cũng nhiều người cũng thành đạo, cũng tốt, khuyên tất cả con em phải đi truyền bá, những cái tin lành của Chúa, để mọi người nung nấu và xây dựng niềm tin sẵn có của chính mình và để tiến về con đường giải thoát. Thì Phật cũng vậy! Cho nên Thượng Đế sắp đặt nhiều cái nút để độ chúng ta trở về Bến Giác.

Cho nên cái đạo nào mà nghiên cứu tới cuối cùng cũng là giải thoát, để đi về thiên đàng. Thì vốn chúng ta là ở thiên đàng xuống thế gian mà, chứ không phải vốn chúng ta ở đây. Tôi đã nói nếu vốn nếu chúng ta là người ở đây là ở đây nó chế ra được rồi, chế không được! Thì chúng ta tìm cái chỗ mà chế chúng ta ra, đó là cái gốc của chúng ta. Phải trở về với thanh tịnh, và hiện tại sự hiện diện của tất cả mọi người trong gia đình là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Một lời qua tiếng lại cũng là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, chứ không có ghét bỏ đâu! Vì thương mình mới rầy mình! Nhiều bạn tu Vô Vi về nhà bị chửi tới tấp! Nhiều người tu Cơ Đốc về nhà cũng bị giận hờn. Nhiều người tu bên Công Giáo về nhà cũng bị giận hờn! Cái đó là cái luật đời! Đó là từ trong cái mầm mống thương yêu của gia đình! Cho nên các cha cũng tha thứ, mà các mục sư cũng không bao giờ dám nói động tới gia đình! Còn bên Vô Vi cũng càng nhịn nhục hơn, chịu người ta chửi hơn, người ta đấm nhiều, người ta tấn công tới Vô Vi, tới nhà Vô Vi, té ra thấy tội này nó dễ chịu, dễ thương, sai lúc nào cũng được, lúc đó mới thương nó! Có gì, chỉ học hai chữ nhịn nhục thôi, hai chữ nhịn nhục là đem đạo vào đời, mà thiếu nhịn nhục không được, hăm đánh người này ghét người nọ, không được! Ở đời này không chấp nhận! Nhịn nhục tha thứ thương yêu thì mới có cơ hội!

Cho nên hôm nay tôi về đây thăm các bạn, không nhiều thì ít, người nào có sự thắc mắc có thể lên đây bàn bạc với tôi, tôi sẽ diễn giải ra theo trình độ sẵn có để các bạn nghiên cứu thêm hay là dạy dỗ thêm tôi học thêm trên đường tu học.

Đề tài suy gẫm

Đạo Công giáo và niệm Phật

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con là một người theo đạo Công Giáo, nhiều khi đến nhà thờ không đọc kinh Công Giáo lại niệm Phật Di Đà nhiều hơn; vậy khi chết sẽ đi về đâu?

Đức Thầy: Niệm Phật là sửa mình, còn đọc kinh mà không sửa mình thì cũng như không! Lời Chúa nhắc nhở từ ly từ tí mà mình không có sửa đúng Kinh Thánh cũng tới nhà thờ vô ích! Mà niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" và sửa tâm sửa trí mà vô trong cái nhà thờ chúng ta mới thấy trước thanh nó ra thế nào, người có thực chất hành và người không hành nó thế nào. Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật để trở về Không, mới học từ bi và thực hiện từ bi được! (Thực hành tự cứu)

Thông báo video mới

Thông báo video Tuần Lễ 24, 14-06-2020

1. Tự Tu Tự Tiến Để Khai Triển Tâm Linh - Đức Thầy tại TĐ Inglewood 25-11-1985

Youtube Link: <https://youtu.be/EGoaV9fGtJA>

2. Cái Xác Là Luật Của Ông Trời - Đức Thầy tại TĐ anh Hạnh Tây Đức 1988

Có khổ mới hết tham - Không tái phạm nữa mới thật sự yên - Tu mà không trở về thanh tịnh sáng suốt đâu có nắm được chủ quyền - Con người mất hạnh phúc vì mất trật tự - Đòi đạo song tu - Đặt luật khắp trần gian - Con người là tội hồn chưa hoàn tất - Tu là sửa - Hành là phải làm, v.v...

Youtube Link: https://youtu.be/iOV0U_P2cJA

Thông báo video Tuần Lễ 23, 07-06-2020

Video củ dù không được tốt về âm thanh - hình ảnh nhưng lại tràn đầy những lời giảng mà chúng ta khao khát được nghe. Xin quý vị cùng theo dõi video tuần này.

1. Xây dựng về phần hồn tiến giải - Đức Thầy giảng tại Nam California 5-26-1985

Youtube Link: https://youtu.be/Bm6MowH_Jlg

2. Vấn Đạo bên Đức Thầy - Nam California 5-26-1985

Youtube Link: <https://youtu.be/hclRbl7ktXw>

3. Tự Mình Trở Về Với Thực Chất - Đức Thầy giảng 24-11-1985

Youtube Link: <https://youtu.be/5StJyG7rxuU>

4. Quán Thông Đòi Là Tạm - Vấn Đạo bên Đức Thầy 24-11-1985

Youtube Link: <https://youtu.be/pf-TXMwDNA8>

Kính mời

Ban video

Thiền Viện Nhẫn Hòa, Olympia Washington

THƠ BẠN ĐẠO

HOẠ HỒ HOẠ BÌ NAN HOẠ CỐT, BIẾT MẶT BIẾT NGƯỜI KHÔNG BIẾT ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI

HOẠ tạo bên ngoài, đẹp làm sao
HỒ phách nhân thân, thấy thanh tao
HOẠ cảnh cuộc đời, giàu quý phái
BÌ so kỳ thị, thấp với cao
NAN đặc nhân thân, người có được
HOẠ gieo người khác, thù oán cao
CỐT cách tu hành, che phạm mất
BIẾT rõ cũng nhờ, sóng ba đào
MẶT người thú tánh, không nhận rõ
BIẾT người chẳng biết, lòng ra sao
NGƯỜI hại con người, nghiệp chông chất
KHÔNG giữ tín nghĩa, lời xạo trao
BIẾT sai không sửa, luôn cố chấp
ĐƯỢC Pháp Vô Vi, chẳng hành cao
LÒNG tâm chẳng có, sao tròn Đạo
NGƯỜI ơi sửa tánh, để thanh cao

Thủy Bùi Missouri 2/6/2020

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bạn đạo **Phạm Anh Tuấn** mất ngày 6/6/2020 tại Montreal thọ 78 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Xin cảm ơn

Hội Vô Vi Canada

2) Quý đạo hữu kính mến,

Xin quý đạo hữu cầu nguyện cho đạo hữu **Lưu Văn Ngọc**, từ trần ngày 11/05/2020 tại Saint Ouen L'Aumône, Pháp Quốc, hưởng thọ 74 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.

Cảm ơn quý đạo hữu

Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc

2) Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cho Anh bà con của bạn đạo Hoàn Hảo
Tên là: **Cao Hải Hà** sinh năm 1979, mất vào lúc 12:40 pm ngày 05 tháng 06 năm 2020, vì đột quỵ, tại nhà 317 Thôn Phú Mỹ, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Hưởng dương 42 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Hoàn Hảo thành kính cảm tạ quý bạn đạo.

3) Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho Má của bạn đạo Trần Hải Tân là Bà **Đặng Thị Ba**, pháp danh Diệu Bảo, sinh năm Tân Mùi 1931 tại Phú Yên, Việt Nam, mất ngày 6 tháng 6, năm 2020, nhằm ngày Rằm Tháng Tư, năm 2020, tại Sydney Úc Châu, hưởng thọ 90 tuổi ta, được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Trần Hải Tân xin cảm ơn quý bạn đạo.

4) Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho vợ của bạn đạo Nguyễn Văn An là bạn đạo **Kiều Thọ** sanh ngày 10 tháng 4 năm 1950, mất ngày 6 tháng 6 năm 2020 tại Florida, hưởng thọ 71 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Nguyễn Văn An thành kính cảm ơn quý bạn đạo.

5) Kính xin quý bạn đạo thiên hướng tâm cho bạn đạo **Lê Đình Tân** sanh ngày 27 tháng 12 năm 1948, vừa mới mất ngày 9 tháng 6 năm 2020 tại Calgary, Canada, hưởng thọ 72 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Vợ Lê Ngọc Báu cùng gia đình thành kính cảm ơn quý bạn đạo.

6) THIỀN VIỆN NHÃN HÒA XIN BẠN ĐẠO HƯỚNG TÂM

Kính thưa Quý Bạn Đạo,

Ngày 6 tháng 6 năm 2020 nhằm đúng Ngày Rằm Tháng Năm, Âm Lịch, gia đình anh chị Khổng Văn Cúc sẽ cử hành Lễ Rải Tro ra Biển Thái Bình Dương của chị Ba nữ danh Võ Thị Ảnh, Bạn Đạo Oregon mất ngày 11 tháng Giêng năm 2020 tại Hillsboro, thọ 88 tuổi và tro của Bạn Đạo Lê Ngọc Mỹ mất ngày 30 tháng Giêng năm 2020, thọ 70 tuổi. Chị Ba là chị của chị Khổng Văn Cúc, và anh Lê Ngọc Mỹ là Quản Lý Thiền Viện Nhãn Hòa ở Olympia Washington trong suốt thời gian 24 năm qua, gần một phần tư thế kỷ!

Vì Đại Dịch Corona Virus với lệnh Stay-at-home (cấm túc) số người tham gia buổi lễ bị hạn chế tối đa, chỉ có một số ít người trong gia đình được hiện diện. Chúng tôi xin Quý Bạn Đạo vẫn ở nhà và thiên hướng tâm cho Chị Ba và anh Mỹ sớm được siêu sinh Tịnh Độ.

Xin cảm tạ Quý Bạn Đạo và kính chúc Quý Vị thiền tinh tấn, luôn được an toàn và khỏe mạnh.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh chị Khổng Văn Cúc đã giúp chúng tôi thật tận tình lúc chúng tôi gặp khó khăn vì đường xa cách trở.

Nguyễn Trí Vượng,