



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1241 21 tháng 4 năm 2019

GIẢI PHẦN

*Giải phần mê chấp chẳng lo âu
Chuyển tiến phân qua đồng chuyển tiến
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên
Thành tâm tu học rõ lòng người*

*Kính bái
Lương Sĩ Hằng*

Mục Bé Tám 1993

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Lúc này Bé lại thích viết mục Bé Tám hơn xưa?
- 2) Tại sao lúc nào cũng không thấy Bé mệt mỏi cả?
- 3) Sự sáng suốt của Bé do đâu mà có?
- 4) Trời Phật có trách chúng sanh không?
- 5) Ở mặt đất này từ xa xưa cho đến nay có chế độ nào lý tưởng và hạnh phúc nhất?
- 6) Tại sao người ta bị ma nhập xác?
- 7) Muốn tránh việc này xảy ra thì phải làm sao?

1) 04-02-93

Hỏi: Lúc này Bé lại thích viết mục Bé Tám hơn xưa?

Đáp: Thưa Bé cần nói ra những gì Bé biết được, để phục vụ bạn đạo khi cần đến Bé bất cứ ở lúc nào và nơi nào.

Kệ:

*Tình thương quý mến đạt dào độ
Phục vụ tâm linh tạo trí đồ
Phân giải bền lòng tâm tự tiến
Kỳ công điều luyện thức Nam Mô*

2) 05-02-93

Hỏi: Tại sao lúc nào cũng không thấy Bé mệt mỗi cả?

Đáp: Thưa suốt đời của Bé thích phục vụ thay vì nhận sự phục vụ của người khác, thành thử Bé lúc nào cũng không thấy mệt mỗi cả.

Kệ:

*Gieo trồng ý lực tự thông qua
Chẳng có khó khăn chẳng hưởng quà
Ý niệm thực hành không mệt mỗi
Thanh cao Trời độ tự mình qua*

3) 06-02-93

Hỏi: Sự sáng suốt của Bé do đâu mà có?

Đáp: Thưa vì Bé cảm thấy chính mình chưa sáng suốt, cho nên Bé cần thiền định nhiều hơn để phục vụ cho bạn đạo, mọi người thực hành pháp lý và chịu khai thác lấy chính mình và cống hiến sự thật cho mọi người kế tiếp là quý giá biết là bao.

Kệ:

*Thành thật tự tâm tự bước vào
Cần khôn vũ trụ chẳng thấp cao
Trì tâm tu luyện Trời ban phước
Pháp giới môn huân chuyển ra vào*

4) 07-02-93

Hỏi: Trời Phật có trách chúng sanh không?

Đáp: Thưa Trời Phật lúc nào cũng sẵn sàng giáo dục chúng sanh tiến hóa theo duyên nghiệp sẵn có của chính bản thân của chính họ. Người đời thường nói Trời Phật quả phạt, chính tâm của họ không minh chánh mới cảm thấy điều này. Ngược lại giữ nghiêm luật tu học thì lại quý thương Trời Phật nhiều hơn.

Kệ:

*Khai minh chẳng có giận hờn tiến
Trí độ thanh cao chẳng có phiền
Phục vụ bèn lòng gieo ý đẹp
Có không không có sống an yên*

5) 08-02-93

Hỏi: Ở mặt đất này từ xa xưa cho đến nay có chế độ nào lý tưởng và hạnh phúc nhất?

Đáp: Thừa từ xa xưa cho đến ngày nay, chưa có chế độ nào lý tưởng và hạnh phúc nhất trần gian, chỉ có người chịu tu sửa tâm thân, cảm thông được phần hồn và nguyên lý sanh tồn của Trời Phật là lý tưởng và hạnh phúc nhất mà thôi.

Kệ:

*Sửa tu tự tiến chẳng sang tôi
Cảm thực trần gian đi đứng ngò
Một mối Trời ban tình quý đẹp
Chẳng còn mơ mộng tạo thành ngôi*

6) Hỏi: Tại sao người ta bị ma nhập xác?

Đáp: Thừa cơ tạng của người bị nhập bị ô trược và thần kinh yếu, luồng điện của người ấy thấp, hợp với tầng số nào thì phần thiêng liêng của tầng số ấy tá nhập, loạn thuyết mất trật tự, cũng xưng danh Tiên Phật, nhưng không có hữu ích cho nhơn sanh.

7) 09-02-93

Hỏi: Muốn tránh việc này xảy ra thì phải làm sao?

Đáp: Thừa phải biết cách thanh lọc cơ thể, đem độc tố ra khỏi bản thể và tinh tấn tu hành, tương đến vị Phật thanh cao mà mình đánh lễ Ngài, tâm thân thường nhẹ thì điện năng sẽ được dồi dào, tà khí không lai vãng, khó khăn chẳng còn.

Kệ:

*Siêng năng phát triển thần kinh
Tuệ giác phân minh trí ý khinh
Chấn động không còn lưu ý trược
Tâm linh phát triển cũng do mình*

Thiền Viện

*Thiền viện nơi tu giải nghiệp duyên
Giải mê phá chấp giải tâm phiền
Vô Vi bặt đạo hôn qui thức
Nhập định tham thiền tự tiến xuyên.*

*Tiến xuyên đời đạo hai miền
Qui y chơn giác tâm yên đời đời
Thực hành pháp lý chẳng rời
Qui không dễ dãi mở lời cứu nhơn
Dẹp tan cái cảnh giận hờn
Thương yêu vô tận rõ ơn Cha Trời
Bàn tay huynh đệ hợp thời
Dựng xây đóng góp nơi nơi an toàn
Đồng bào lai vãng nghĩ an
Nam phụ lão ấu khai màn đạo tâm
Chung vui thức giác mừng thâm
Cảnh rừng hùng vĩ tự tâm nguyên lai
Chẳng còn loạn động tranh tài
Nụ cười wóm nở tiến hoài không ngưng
Hai hàng nước mắt rung rung
Mừng cho nhơn loại tiến từng phút giây
Cần khôn vũ trụ gió mây
Trong không mà có ngày nay hợp bàn
Chơn tình chơn nghĩa cảm an
Cùng nhau xây dựng vui bàn thành công
Muôn người một dạ một lòng
Dựng xây đền đáp khai vòng điện tâm.*

Lương Sĩ Hằng.

Melbourne, 29-12-1984

TỰU TAN DŨNG TIẾN (tiếp theo)

Cho nên nhiều vị đã ra đây cũng ý thức và cũng chịu tu. Nhưng từ giai đoạn một. Các bạn phải mở, mở lần lần, mở trong sự đau khổ yêu thương, các bạn mới có thể thực hiện được tình thương và đạo đức vững vàng ở tương lai. Cho nên chúng ta không còn sự cầu xin động loạn nữa, nhưng chúng ta lại thực hành đề đi đến sự sáng suốt. Nói hai chữ sáng suốt rất dễ, nhưng mà lấy đâu làm sáng suốt, lấy đâu làm tiêu chuẩn? Khi trong tâm khảm các bạn được thanh tịnh, các bạn mới thấy rõ, đó là sáng suốt. Ai có thể an ban sự thanh tịnh đó cho bạn? Chính bạn thực hành rồi mới gặt hái được, sau cơn khốc lốc, sau cơn đau khổ, rồi các bạn tìm lại sự thanh tịnh, thanh nhẹ của nội thức. Cho nên sau bão bùng nguy hiểm là có giờ giấc bình minh. Cho nên chúng ta phải thực hành đi sâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa, đức Thích Ca đã hi sinh cái thể xác này và để tìm ra “tứ đại giai không”, đã ban rải sự thanh tịnh khắp nơi, khắp giới, cùng đi với chúng ta, hỏi lấy bằng chứng gì mà cùng đi với chúng ta? Chúa đã ban thanh tịnh cùng đi với chúng ta. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta lại biết kêu Trời kêu Phật, đó là Ngài cùng đi với chúng ta, mà chúng ta không chịu đi là chúng ta không chịu trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình.

Cho nên chúng ta lại động loạn thêm, nhiều khi chúng ta hỗn loạn chửi Phật, chửi Tiên, chửi cả ông Trời. Rồi lại thấy mình cô đơn, thấy mình tăm tối, thấy mình chậm tiến, rồi muốn hủy hoại bản thân này. Đó là đường lối trừng phạt của Thượng Đế rất rõ ràng. Các bạn có thể đưa tâm thức các bạn xuống địa ngục và cũng có thể xây dựng tâm thức của bạn đến vô cùng. Cho nên chúng ta càng tu, càng hiểu sự thanh tịnh là quý giá. Cho nên chúng ta phải dày công thực hành, khứ trước lưu thanh, và đem lại thử phải đã thanh chưa? Cho nên nhiều bạn đã và đang bị thử. Được một chút thanh tịnh là phải bị thử ngay trong gia cang của các bạn, lời nói và hành động của các bạn bị đã kích kích liệt, để xem thử bạn có thanh tịnh không? Rồi để cho các bạn thấy rõ ràng, Vô Vi đã và đang làm việc và đang điều tiền các bạn ở chỗ nào?

Cho nên cái phương pháp công phu này, thấy rằng tôi ngồi xa ông Tám, soi hồn, pháp luân, thiên định ông biết khi gì? Nhưng mà không phải quyền năng của ông Tám, đó là huyền vi của Vô Vi, nó nằm trong thức các bạn. Nó có thể thưởng các bạn và có thể phạt các bạn, nếu các bạn làm sai và trì trệ, thì các bạn sẽ chuốt lấy sự bức bối trong nội thức. Lúc đó các bạn vững vàng, ông thầy trong bạn, ngay trên đỉnh đầu các bạn, không bao giờ bỏ các bạn, dù các bạn sống trong một hoang đảo đi nữa, các bạn cũng liên kết với Thượng Đế. Trời còn, thanh khí điển còn, Vô Vi còn. Trời mất, thanh khí điển mất, Vô Vi mất! Thì các bạn thấy không bao giờ mất. Mảnh đất này có thể mất, nhưng mà khối thanh nhẹ không bao giờ mất. Cho nên chúng ta đừng ôm lấy sự kích động của ngoại cảnh, như sự chiến tranh hù nhát, mà làm cho tâm linh chúng ta bơ vơ đau khổ, theo dõi thời cuộc nhưng mà kết quả chẳng có gì cho ta và cho người. Thì chúng ta không nên theo! Chúng ta nên theo sự thanh tịnh sẵn có của chính mình để hòa tan trong sự thanh tịnh đời đời bất diệt của nội thức. Điều đó chúng ta nên làm. Chúng ta đang khao khát thanh tịnh, không khao khát sự động loạn. Sự động loạn chúng ta có thừa, có dư, có thể cho người khác. Chúng ta không cần thiết sự động loạn nữa trong giờ phút này. Các bạn đã làm cha mẹ, rước biết bao nhiêu sự trần trước động loạn vào nội thức. Ngày nay các bạn biết xây dựng cho thanh tịnh. Các bạn đang khao khát sự thanh tịnh, các bạn phải tìm tàng sự thanh tịnh mới thấy hạnh phúc của Thượng Đế đã ân ban cho các bạn. Cho nên chúng ta không nên chấp trong cái hình ảnh nữa, nhưng mà chấp chúng ta phải hòa tan trong cái thức đời đời bất diệt mới là thật sự người tu, học đúng rõ ràng, không còn sợ sệt, tiến mãi mãi, tiến tới vô cùng.

Khi các bạn thanh nhẹ, các bạn ngồi trên chiếc xe hơi, các bạn thấy sung sướng vô cùng. Các bạn đang ngồi trên sự đóng góp trí khôn của loài người, trí khôn đó ở đâu? Thượng Đế đã ân ban và chính Ngài đã hỗ trợ, sung sướng vô cùng. Nếu các bạn thấy các bạn là thanh nhẹ, thì đương nhiên cảnh thiên đang trong nội thức các bạn đã xuất hiện ra, du dương sung sướng vô cùng. Ở đây, nơi vật chất, có xe hơi. Ở quê nhà có hai bàn chân, các bạn cũng vẫn hãnh diện. Những bạn đã đi từ bước một, mà ở trong thanh tịnh thì những bạn đó còn được học nhiều hơn chúng ta và sớm thức hơn chúng ta nữa.

Thấy sự huyền diệu cao cả của Trời Phật đã ân ban cho người, được qua từ giai đoạn một, đau khổ này, nguy hiểm kia vẫn vượt, tâm thức vẫn bừng sáng, chấp nhận, không vì thiếu thốn mà đau khổ nhưng mà thiếu thanh tịnh mới thấy đau khổ. Cho nên những vị ấy không có xe hơi như chúng ta, không có vật chất nhiều như chúng ta nhưng mà những vị ấy tu và hiểu Thượng Đế thì những vị ấy được giải nghiệp trước chúng ta. Không có đem nghiệp bám vào thân vào thức nữa. Được giải tỏa, thanh nhẹ, sung sướng vô cùng. Cho nên chúng ta càng tu, càng thấy cái chuyện hay ho huyền vi của Trời Phật đã và đang sắp đặt cho mọi tâm linh trong chu trình tiến hóa. Chúng ta mới nhìn nhận rằng thức hồi sinh là thức tiến hóa. Phần hồn chúng ta có sự hiểu biết, đó là thức hồi sinh. Nhiều phần hồn đang ngự trị trong thể xác, nhưng mà không biết là không thức. Mà nhiều phần hồn đã tu và thấy rõ ràng ta đang ngự trị trong thể xác ô trược và đang điều luyện cho thể các này tiến tới tinh vi và sáng suốt hơn. Thì chúng ta không một người mà chúng ta hai ý thức: một ý thức hòa tan với Thượng Đế và một ý thức trì trệ trong thể xác này.

Và sự sáng suốt hòa tan với Thượng Đế là có trách nhiệm dẫn tiến sự trì trệ này. Cho nên mới thấy rõ ràng chúng ta có quyền năng đang cai quản cái tiểu vũ trụ này. Và chúng ta phải chịu trách nhiệm dẫn tiến vạn linh trong cơ thể, rồi mới hòa tan với mọi nơi mọi giới, thông suốt vô cùng. Càng tu càng thấy rõ, càng tu càng minh triết, thì ý chí chúng ta mới đạt tới cảnh vô cùng, an vui hạnh phúc. Cho nên các bạn không nhiều thì ít, cũng đã gặt hái, cũng đã thực hành. Nhưng mà tôi nói trước cho các bạn biết rằng, một thời gian nào đó rồi sẽ chán đi, là vì sao? Vì đã đi lên được một giới khác, nên các bạn đừng cho cái chán đó là thất bại. Các bạn tin rằng các bạn đã bước qua một cái giới khác và sau cái chán đó các bạn trì chí thì các bạn sẽ đạt sự thông suốt và hãnh diện được vượt qua, trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Lúc đó các bạn mới quý cái đạo pháp và các bạn mới từ tâm đi phổ biến cho nhân quần, không vụ lợi. Vì các bạn đã có một nơi tốt đẹp hơn, các bạn đã được hưởng thanh khí điển của Trời Phật trực tiếp và thấy rõ sự gián tiếp của những người trì trệ tại thế. Thì chúng ta có phận sự đìu tiên và giúp đỡ họ. Cho nên tôi nói, một truyền mười cũng đủ rồi. Cứ đi như vậy thì chúng ta sẽ có một thiên đường lớn rộng và chúng ta có thể xây dựng cho mọi nơi mọi giới.

Để tránh cảnh làm than chém giết vô lý mà chả ai giết được ai. Tức giận nói vậy chứ hồn bắt diệt làm sao giết. Cho nên cái luật luân hồi vẫn có, hóa hóa sanh sanh vẫn còn, bom nguyên tử xuống đi nữa rồi mảnh đất đó cũng lại phì nhiêu trở lại. Các bạn đã thấy rõ ràng, bom đạn đã cày trên mảnh đất của chúng ta, rồi nó cũng vẫn hồi sinh. Những kẻ độc ác đã làm nhiều điều bất chánh rồi nó cũng phải buông xuôi với mười ngón tay sẵn có của nó. Cho nên chúng ta thấy rõ chúng ta không lo, chúng ta chỉ lo sửa mình, lo xây dựng, lo tiến hóa giữ không làm đích, mới thấy rõ Thượng Đế là ai, mới thấy rõ sự quý giá thành công của chư Phật chư Tiên ở điểm nào. Cho nên quý vị không phải là thế gian có thể tạo cái gì được đâu. Tôi rất kính trọng và quý mến hơn loại vì tôi thấy hơn loại tiến hóa không ngừng, tâm thức được xây dựng, huyền diệu vô cùng. Quý vị được nghe qua tôi nói trong cái âm thanh phân tách cho quý vị hiểu quý vị. Thì cảnh tiên, cảnh Trời, cảnh Phật nó đâu có xa quý vị, nếu quý vị chịu hành. Chúng ta thấy rõ phải thực hành, vui chấp nhận, chấp nhận để thăng hoa tu tưởng, chấp nhận để vượt qua mọi sự nan giải hiện hành chớ không phải từ chối mà tiến đâu. Chấp nhận mới là tiến hóa được! (còn tiếp)

ĐƠN XIN ĐẠI HỘI NĂM 2020

Tiếp theo đơn xin của Hội Vô Vi Hoa Kỳ, sau đây là các đơn xin tổ chức Đại hội năm 2020

1) CALGARY

THÔNG BÁO

Chúng tôi Thiên Đường Calgary xin được tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39 năm 2020 tại Kananaskis Village Resort, West of Calgary, Alberta, Canada.

Để nhớ lại những kỷ niệm bên Đức Thầy đã tổ chức Đại Hội Kỳ Quan năm 1994 tại Lake Louise. Chúng tôi xin nộp đơn xin tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39 tại Kananaskis Village để bạn đạo thế giới có thể tận hưởng 3 ngày sống với cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp của miền núi Canadian Rockies. Nơi đây cũng đã được tổ chức G8 Summit lần thứ 28 với các vị tổng thống Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Ý, Nhật, Gia Nã Đại, Nga.

Ba ngày sống với cảnh thiên nhiên, không khí trong lành, những bước niệm hành quanh khu Resort, những hơi Pháp Luân Thường Chuyển thật sâu và đầy thanh khí cỏi Trời, những giờ hàn huyên ngoài chương trình Đại Hội sẽ giúp chúng ta thăng tiến trên đường Tu Học.

Kính mến

Đại diện Thiên Đường Calgary, Canada

Lai Sách Thi

2) SYDNEY - Du thuyền, viếng thăm South Pacific Islands vào khoảng tháng 11 năm 2020.

Sydney, ngày 15 tháng 4 năm 2019

Kính gửi Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Kể từ khi Úc Châu được bầu chọn cho tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế năm 2013, đã có rất nhiều bạn đạo trên thế giới đề nghị với chúng tôi nên xin tổ chức ĐHVVT tại Úc Châu một lần nữa. Sau khi hội thảo với bạn đạo Sydney và Melbourne, tôi xin đại diện bạn đạo Úc Châu xin tổ chức ĐHVVT tại Úc Châu năm 2020.

1. Địa điểm Thành phố:
Xứ Úc nổi tiếng nhất là Opera House và Sydney Harbour Bridge nên chúng tôi xin phép chọn thành phố Sydney là địa điểm bắt đầu cho ĐH.
2. Khách sạn: Rydges Sydney Airport cho tiền và hậu đại hội.
Vị trí của khách sạn Rydges Sydney Airport rất thuận tiện. Chỉ có 181 bước là đến quầy để check in tại phi trường. Khách sạn cách trung tâm thành phố Sydney và bến tàu 16km (22 phút lái xe). Khách sạn này khá lớn với 318 phòng.
3. Đại Hội sẽ được tổ chức trên du thuyền, viếng thăm South Pacific Islands vào khoảng tháng 11 năm 2020.

4. Bạn đạo có thể đến Sydney sớm để tham quan:

- Sydney Harbour bridge
- Opera House
- Darling Harbour: khu vực này có Aquarium, Wildlife Park, Monorail, Vườn hoa thành phố, phà để đi đến Opera house hoặc ngắm vịnh Sydney.
- Paddy market để mua quà lưu niệm
- Ngoài ra bạn đạo có thể đi tour 1 ngày đến Blue Mountains.

Xin cảm ơn quý Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Khuru Thị Phầm
Thiền Đường Dũng Chí, Sydney

3) **Á châu**

Kính gửi Ban Tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Tôi tên NVT, bạn đạo ở Việt Nam

Trước xin kính chúc tất cả thành viên trong Ban tổ chức được nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc và tu tiến. Sau đây tôi có tâm tư nguyện vọng như sau. Tôi cũng như các bạn đạo khác ở Việt Nam hằng mong muốn Ban Tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ tới được tổ chức ở Châu Á lần nữa, cho bạn đạo và bạn đạo VN nói chung có cơ hội đi dự Đại Hội nhiều hơn. Để bạn đạo VN được giao lưu, học hỏi tu học ở nơi các bạn hải ngoại cũng như ở sự sắp xếp của ban tổ chức Đại Hội và cũng được mở mang trí tuệ nhiều hơn, và cũng là động lực thúc đẩy sự tu học nhiều hơn, cũng được hưởng thanh điền của cộng đồng v.v...Bề Trên nhiều hơn. Nếu được Ban tổ chức mở Đại Hội kỳ tới ở Châu Á như Singapo hay Thái lan thì chắc bạn đạo VN vui lắm. Còn tổ chức ở Âu Mỹ thì bạn đạo đạo VN phần đông có muốn đi cũng đi không được. Chỉ có số ít bạn đạo đi mà thôi, còn quê nhà biết chừng nào tổ chức Đại hội. Thương tình bạn đạo quê nhà đi lại khó khăn cho mở Đại hội ở Châu Á lần nữa. Tôi cùng bạn đạo VN xin chân thành cảm ơn.

Chúc tất cả bạn đạo cùng thành viên Ban tổ chức vui khỏe và vui tiến.

NVT