



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI..ORG

Số 324

ngày 16 tháng 9 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tự Thức

*Tự thức chính mình hiểu tiến thân
Điều lành sẽ đến nguyện góp phần
Cùng chung xây dựng trong nền tảng
Khó khổ tự cam tự sửa lần*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 15/07/01 đến 21/07/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Thực hành chánh pháp phải làm sao?
- 2) Qui nguyên thiền giác là sao?
- 3) Muốn giải nghiệp lực thì phải làm sao?
- 4) Chấp mê là sao?
- 5) Sự tham lam của nơn loại do đâu hình thành?
- 6) Thế giới càng ngày càng động loạn tại sao?
- 7) Người đời có địa vị thì phải tham tại sao?

<p>1) Atlantic city, 15-07-2001 9 : 45 AM <i>Hỏi : Thực hành chánh pháp phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thực hành chánh pháp thì phải dứt khoát thất tình lục dục như duyên</p> <p>Kệ : <i>Dứt khoát thực hành trong thức giác Bình tâm thực hiện duyên Trời đất Chơn hành đứng đắn niệm Nam Mô Qui hội tâm linh rõ tiến trình</i></p>	<p>2) Atlantic city, 16-07-2001 5 : 25 AM <i>Hỏi : Qui nguyên thiên giác là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa qui nguyên thiên giác là trở về gốc gác để cảm thức quá khứ và vị lai</p> <p>Kệ : <i>Thực hành thức giác nơi thanh tịnh Buông bỏ tình đời tự giác mình Đời tạm chơn hành qui một mối Tình thương sống động tự mình mình</i></p>
<p>3) Atlantic city, 17-07-2001 5 : 55 AM <i>Hỏi : Muốn giải nghiệp lực thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn giải nghiệp lực thì thường xuyên thực hành pháp môn và niệm Phật</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chơn pháp giải âm u Quyết chí tu tâm tự giải mù Mê loạn không còn tâm cảm thức Giải phần ô trược hồn an du</i></p>	<p>4) Atlantic city, 18-07-2001 2 : 45 AM <i>Hỏi : Chấp mê là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa chấp mê là chỉ hướng về một chiều ô trược mà thôi</p> <p>Kệ : <i>Tập quán sanh ra chỉ một chiều Mê lầm tưởng thật không hành triển Tâm không phát triển càng mê tín Tạo khổ cho mình sống chẳng yên</i></p>
<p>5) Atlantic city, 19-07-2001 7 : 10 AM <i>Hỏi : Sự tham lam của nhơn loại do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự tham lam của nhơn loại do điện năng của mặt đất liên hệ với điện năng của vũ trụ hình thành</p> <p>Kệ : <i>Điện năng phát triển liên hồi tiến Chơn pháp hành thông điển nổi liền Giải giới phân minh hành nội tuyền Phân minh đời đạo giải phân liền</i></p>	<p>6) Atlantic city, 20-07-2001 1 : 30 AM <i>Hỏi : Thế giới càng ngày càng động loạn tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thế giới càng ngày càng động loạn tại vì lòng tham của nhơn loại chưa chấm dứt, không biết sự tu sửa mới đạt tới hòa bình</p> <p>Kệ : <i>Thế giới phân tâm bất tự hòa Ai ai cũng muốn tự phân qua Trí tuệ không thông tăng ác độc Giết nhau động loạn khó tâm hòa</i></p>
<p>7) Atlantic city, 21-07-2001 2 : 35 AM <i>Hỏi : Người đời có địa vị thì phải tham tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa người có địa vị thì phải tham vì ý muốn vững bền hơn</p> <p>Kệ : <i>Tham dâm tại bởi lòng tham muốn Khó khổ phải cam vì muốn được Tư tưởng không yên lăm nổi buồn Không làm muốn có tự mình buông</i></p>	

 THƯ TỪ LAI VẮNG

Cà Mau, ngày 6/8/2000

Kính thưa Đức Thầy,

Trước tiên con xin kính chúc Đức Thầy tràn đầy sức khỏe và trường thọ để con và các bạn khắp nơi được dịp học hỏi đến ngày linh hồn chúng con được giải thoát hoàn toàn.

Thưa Đức Thầy, trên đường tu học của con gần 20 năm thăng trầm, buồn vui, nên có nhiều điều thắc mắc, xin Thầy giải tỏa cho con :

- Con hiểu người tu đại nguyện giải thoát phải chịu nhồi quả. Con đang bị khổ đảo dồn dập, sao vợ con cũng bị khổ đảo theo (vợ con không tin).
- Trước đó con có chỉ vài người. Khi con giúp họ, họ tu rất tiến bộ, gia cang họ được bình an. Trái lại gia đình con bị lộn xộn, mất hạnh phúc, nhiều người dèm xiểm, thị phi, đến bạn đạo cũng không hiểu con luôn. Nổi oan này chồng chất lên nổi oan khác, làm đầu óc con không lúc nào yên, như vậy con phải làm sao ?
- Nghiệp quả con nặng hay phần vô hình quấy phá con, vì mỗi năm giỗ tổ bạn bè vui vẻ ăn uống, thì ngày này con lại bị hàm oan hay bị quấy rối, tại sao ?
- Con sống nghề buôn bán hàng may mặc, có nhiều kẻ tiểu nơn quấy phá, vậy kinh tế gia đình tương lai có ổn không ?
- Hiện tại con bị dày xéo mọi mặt, sự nhịn nhục cực điểm đến khó thở. Càng nhịn thiên hạ càng coi không ra gì. Con phải làm sao? Chừng nào cơn đại khổ đảo mới chấm dứt, vì ra ngoài họ cười ngạo và nhua mạ; con có nên chuyển đi tỉnh khác ở được không ?
- Thầy xem con tu được không ? Chừng nào mới giải hết nghiệp, vợ con mới được yên ổn ?
- Con có nên qua Canada làm ăn được không ?

Lời khẩn thiết, xin Thầy cứu giúp con.

Con,

T V P

Atlantic City, ngày 5/10/2000

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6/8/2000 được biết con đang thực hiện đại nguyện giải thoát, nên bắt buộc phải chịu nhồi quả. Vợ chồng là duyên nghiệp, cộng hưởng khi vui và nhận lãnh khi bị nhồi. Sự liên hệ đó không ngừng nghỉ được.

Người tu bị hàm oan là chuyện thường. Người đời không hành như con thì họ sẽ cảm thấy con không tiến về đời. Nay con lui về một góc để thực hành pháp môn, càng ngày con càng vun bồi ý chí hướng về thanh tịnh mà tu, thì mọi nghiệp chướng sẽ tiêu tan.

Giai đoạn này con cần niệm Phật liên tục để giải tà khí và ổn định tâm thân.

Nếu con có dịp xuất ngoại, nên đi Canada một chuyến cho vui. Ở Canada cũng có nhiều người hành nghề may mặc mà vẫn tu, và mọi sự vẫn được bình yên.

Quý thương,

Lương sĩ Hằng

Thông Báo Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California – Ấn tống kinh sách Vô Vi

12-9-2001

Tiếp theo thông báo trên TBPTĐN số 284, chúng tôi đã soạn xong và đang cho ấn tống các kinh sách sau đây (mỗi loại 1000 cuốn):

Sách tiếng Việt:

- 1) Thư Từ Lai Vãng (Lương Sĩ Hằng)
(Sách mới gồm thư từ lai vãng trong năm 1996)
- 2) Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (Lương Sĩ Hằng)
(Sách mới gồm Mục Bé Tám Bàn Bạc Cùng Bạn Đạo khắp năm châu Năm 1996)
- 3) Thiền Vô Vi (tức Phương Pháp Công Phu theo PLVVKHHBPP) (Lương Sĩ Hằng)
(Sách tái bản theo cuốn Thực Hành Tự Cứu bìa xanh)
- 4) Tôi Tầm Đạo (Hồ văn Em)
(Sách tái bản gồm Tập 1 – 5, 8-9)

Sách tiếng Anh:

- 5) Vo-Vi Meditation – A Path to Self healing of Mind and Body (2000 cuốn)
(Sách mới – Bản Anh Ngữ dịch từ cuốn Thực Hành Tự Cứu Tiếng Việt và Hoa – loại booklet mỏng)

Hội sẽ kính biếu các sách trên cho quý bạn đạo tham dự Đại Hội và Thiền Ca Dũng Hành tại Orlando, Florida, vào tháng 10 này. Tuy nhiên, vì số lượng chuyên chở sách đến Orlando có hạn, chúng tôi sẽ ưu tiên cho quý bạn ở Canada, Âu Châu và Úc Châu có thể mang số nhiều về lại địa phương mình cư ngụ. Bạn đạo tại Mỹ nếu cần thêm kinh sách có thể liên lạc thẳng về Hội.

Chúng con thành tâm ghi ơn sự quang chiếu của Đức Thầy và sự phát tâm của quý bạn đạo đã giúp chúng con có cơ hội phục vụ tốt.

VoViLED Publications kính tường

Chúng tôi thành thật cảm ơn quý đạo hữu đã phát tâm ấn tống
(danh sách tiếp theo bản đăng trên TBPTĐN số 294, 18 tháng 2 năm 2001):

1. Trần văn Thoa	20 USD	Oregon
2. Lưu Trần	200 USD	California
3. Lâm Thị Viên	100 USD	Texas
4. Đặng Lê Bạch Mai	120 USD	Santa Ana, California
5. Trần Thị Ngọc Bích	50 USD	Florida
6. Nguyễn Xuân Mai	355 USD	San Jose, California
7. Phạm Minh Hoàng	190 USD	Australia / Sydney
8. Nguyễn On	400 USD	San Jose, California
9. Mỹ Hà	50 USD	California
10. Nguyễn Thúy Huệ	600 USD	San Jose, California
11. Lý Hồng Anh	600 USD	San Jose, California
12. Phạm Christina	20 USD	California

13. Nguyễn Thị Nhi	150 USD	San Jose, California
14. Phạm Thị Tâm	100 USD	New Jersey
15. Nguyễn Như Hoàng	500 USD	San Jose, California

Liên lạc Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California (VoVi LED Publications):

Xuân Mai email: maioro@yahoo.com, tel. (530) 589-6972

Nguyễn Như Hoàng email: john_hoang_nguyen@yahoo.com, tel. (408) 272-1428

Mọi phát tâm về ấn tống kinh sách, xin gửi về:

VoVi Friendship Association of Northern California

P.O. Box 18304, San Jose, CA 95158, USA

Thông Báo Của Hội Ái Hữu Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ

Nhằm mục đích phổ biến “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” đến cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ sẽ thực hiện những buổi phát thanh hàng tuần tại Nam California vào mỗi chiều Chủ Nhật trên làn sóng 1480 AM của đài Văn Nghệ Truyền Thanh từ 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều giờ California.

Buổi phát thanh đầu tiên sẽ được truyền đi vào chiều ngày Chủ nhật ngày 23 tháng 9 năm 2001 sắp tới từ 5 giờ 30 đến 6 giờ (giờ California).

Trân trọng kính mời quý bạn đạo nhớ đón nghe.

HAHVV Hoa Kỳ

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

"Kính xin toàn thể B/D hướng tâm cho Cụ Bà Nguyễn Thị Chi, là Thân Mẫu của b/d Trần Thị Xâm, cũng là Nhạc Mẫu của anh Trần Mạnh Ái đã thất lạc tại San Jose ngày Sep 10, 2001 (tức là ngày 23 tháng 7 âm lịch).

Hưởng thọ 83 tuổi.

Xin thành thật cảm ơn các B/D.

Hội Ái Hữu Vô Vi North-California-USA"

THƠ

TỊNH

Tỏ riêng cùng, người đầu sáng choang
 Xa lìa nhân ngã, xã gian nan
 Càng hoà càng tỏ thông như quả
 Hoá giải thăng hoa, dụng điển quang
 Thần thức khai thông nên tánh trụ
 Chuyện đời vô niệm, hoá thành ngoan
 Tùy duyên khai mở là chơn pháp
 Vạn thể đi về, đâu chỗ mang.

Nguyễn Danh.
 (QN, 23/8/01)

ĐIỂN THƠ

Thơ văn phân giải hướng tâm linh
 Thấy rõ nghệt thông ở chính mình
 Tâm thức phơi bày phân thiện ác
 Điển thần gom tụ hoá quân bình
 Công phu hành khổ rèn thân xác
 Công quả ban vui cứu vạn linh
 Sau một giấc thiền tâm tĩnh thức
 Dụng thơ làm pháp tự răn mình.

B.B
 (SG, 29/8/01)

THẨM THẨM ĐƯỜNG TU

Đường về Tiên cảnh vẫn mù xa
 Thơ thần trần gian buổi xế tà
 Lạc lõng đường đời thêm đắm nhiễm
 Lòng bông nẻo đạo tuổi dần qua
 Thiên đường rộng mở không người viếng
 Địa ngục vô môn khách hằng hà
 Biết đến bao giờ thì mới được
 Trở về về cũ thỏa lòng ta?

Thiên Tâm.
 (T/Đ Phú Nhuận, 22/7/01)

SAU VẮNG NHẬT NGUYỆT

Phật Tám chán ta tự thuở nào !
 Lòng ta thất lại đã năm nao
 Vô Vi mở lối cho người đến
 Pháp lý khai trương để thức mau
 Toả sáng tâm linh trừ nghiệp chướng
 Gìn gương trí tuệ diệt thương đau
 Điển tâm tam giới hằng luân chuyển
 Tỏ ngộ đạo mầu hiệu trước sau
 Trong ta vẫn nhớ lời Thầy dạy
 Vấp ngã bên đường bớt núng nao
 Thiên thai tiên cảnh từ bi hởi
 Hãy nhớ cùng ta giọt máu đào
 Thế nhân đếm mãi vắng nhật nguyệt
 Cũng có một ngày tỉnh bước mau.

Quế Phương.
 (PN, 07/8/01)

THIÊN VIỆN

THIÊN viện Tâm Linh Tự cứu mình
 VIỆN cầu Phật Pháp sáng soi kinh
 TÂM buồng chủ kiến, hoà vui đến
 LINH địa tắt dần lửa chiến chinh
 TỰ hối cải, làm tỉnh bất biện
 CỨU hồn mê thoát cảnh vô minh
 CHÍNH trong tỉnh thức thâm tu tiến
 MINH rõ viện thiêng ở giữa mình.

Q.Q.
 (Sài Gòn, 07/8/01)

Viếng Thiền Viện Hai Không

“Đường lên thiên đàng không phải dễ đâu chị!”

Đó là lời của Xuân Mai ở thiền viện Hai Không nói khi tôi có ý định lên viếng thiền viện kỳ này. Lần trước đến vào mùa đông tuyết phủ lạnh lẽo. Chúng tôi đã lái chiếc xe truck lên Hai Không nhưng khi đi đến đoạn đường sỏi đá gồ ghề gập gềnh rất khó đi và nguy hiểm lại lạc đường nên phải trở xuống núi. Rồi Xuân Mai xuống rước chỉ có một mình tôi thôi. Lần này quyết định đi cho được nhưng cũng đường gồ ghề sỏi đá, xe chạy rất là khó, lặn quạn bị bể bánh xe thì mệt lắm.

Thiền viện Hai Không chỉ cách thủ đô Sacramento, California chừng hai tiếng lái xe và nằm trên dãy núi Oroville có hồ Oroville thơ mộng cùng đập nước Oroville xanh mát dưới bầu trời xanh lơ của mùa hè nóng bức. Mỗi thiền viện đều có sắc thái riêng như Nhẫn Hoà, Qui Thức, Vĩ Kiên và Hai Không. Còn những thiền viện khác mà tôi chưa được viếng thăm thì không biết sao.

Nơi đây thật là thanh vắng. Đi ngoài đường cái tráng nhựa thật là trơn tru nhưng đến một ngã rẽ khoảng 5 miles đường vào thiền viện là một con đường trải đá lổm chổm ổ gà và vào trong dễ bị lạc vì ở ngã ba không biết rẽ chỗ nào mà đi mặc dầu có hỏi đường trước.

Con đường lồi lõm dốc dốc, xung quanh là nhà mà họ ở miết bên trong không thấy ai cả. Có gọi ới ới họ cũng chẳng ới nên rất ư là vắng vẻ dễ sợ. Cổng nhà lại có bảng cấm vào nên khó mà hỏi thăm. Chúng tôi lạ nước lạ cái vì ở Nam Cali đến. Nhớ câu ông bạn đạo của tôi cứ kêu ngạo tôi mỗi khi tôi thích chốn phồn hoa:

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người tìm chốn ồn ba”

Phải mà! Dại đâu chẳng thấy chứ nơi vắng vẻ này rất ư là thanh tịnh. Cho nên khi Thầy sang Úc năm rồi, tôi gọi hỏi thăm Người thì Người nói: Thầy chỉ muốn về Hai Không để nghỉ ngơi cho khoẻ.

Có lẽ nơi này mới thật sự là thanh vắng phải không? Vì nó cách biệt đâu trong rừng mà nếu đi lạc tưởng chừng như Lưu Nguyễn lạc thiên thai không biết đường về.

Không biết thiền viện này có từ năm nào nhưng tôi cũng có dịp dự Đại Hội Long Vân ở đây. Hồi đó chưa có Khang Trang như bây giờ, vì chưa có nhà thiền rộng rãi mà có cái cốc của Thầy nhìn xuống sườn núi rất đẹp. Và đường niệm hành thì đi lổm chổm trên sỏi đá hoang dại. Nay mới làm xong đường niệm hành tráng nhựa còn mới tinh như chưa có nhiều bước chân niệm hành đến đây. Và nhà thiền thì sạch sẽ và rộng rãi với nền gạch sáng choang. Tôi nghĩ đây là sự phát tâm đóng góp lớn lao của các bạn đạo Bắc Cali rất nhiều.

Mới đến chưa kịp gì cả đã thấy Lão Tiên Bà và Cô Tiên Con ra đón. Cổng chùa đã mở sẵn chỉ đón có hai mẹ con tôi là Bạch Mai và Vĩnh Đức. Vì có hẹn sẵn nhiều ngày trước rằng tôi sẽ xin tá túc một tuần để tịnh khẩu, nhưng cuối cùng chỉ lên viếng rồi về. Bạn có thể tưởng tượng Tiên Bà là bà

cụ trên bát tuần mà vẫn khoẻ và gương mặt lúc nào cũng tươi cười đưa hai hàm răng trắng vẫn còn đầy đủ. Trông Tiên Bà không một chút gì là trên bát tuần cả. Lành thay! Lành thay!

Lần trước trời lạnh tuyết vừa mới tan trơn trượt vậy mà Tiên Bà định rủ tôi chạy đua. Cụ biết cái thân bồ tượng nặng kị của tôi không sao chạy kịp cụ nên cụ thách tôi. Xuân Mai nói Me à! Chị đến thăm rồi đi liền không kịp thì giờ đâu mẹ.

Tôi thật thán phục hai vị tu hành này. Mẹ và con cùng tu mà chỉ có tu mới được như vậy chứ ở tuổi của cụ trên 80 mà vẫn khoẻ, mắt sáng không đeo kính, nói năng thì nhớ rất rõ nhất là tính tuổi tác để xem quẻ cho quý tử tôi một quẻ. Cụ khoe cho tôi những quyển sách tiếng Anh và tiếng Việt dạy về cách ăn uống và cây cỏ làm thuốc mà cụ để riêng trong cốc. Trông cụ rất là hồn nhiên khi nói chuyện với chúng tôi.

À quên khi vừa mới đến chưa kịp hỏi han cụ bèn phát cho hai mẹ con tôi mỗi người một cái nón để đi niệm hành. Cụ bảo đi xem có biết đường về không? Tôi bảo: Đường nào cũng đến La Mã cả thưa cụ. Chúng tôi vừa đi vừa niệm Phật nhìn xuống con đường tráng nhựa đen mới tinh có nhiều lá khô rơi rụng trên đường. Nhớ bài thơ cụ Tản Đà hay ai đó viết:

“Từ độ thu sang rụng lá vàng
Lá từ hàng xóm, lá bay sang
Em mau nhặt lại về cho chị
Chị kết giùm em áo ngự hàn“

Bây giờ chưa Thu mà lá vàng đã rụng đầy trên đường niệm hành mới làm lúc nào đó nghe nói cũng bộn tiền và do gia đình một người Mỹ làm. Kể cũng cực khổ lắm mới bang đá lỏm chỏm cho bằng phẳng để tráng nhựa. Nơi đi không mà lái xe còn vất vả huống hồ ban xây cất phải khó nhọc mới làm được con đường niệm hành này. Thế mới biết cái công lao và công quả của người thợ làm đường cũng như kẻ tu hành vừa đi vừa niệm Phật trên con đường thẳng tắp do công lao đóng góp của kẻ thiện tâm người thiện chí. Thật quý hóa thay!

Lá rơi đây không phải của hàng xóm mà lá rừng. Đố ai quét sạch lá rừng, để tôi khuyến gió gió đừng rung cây. Tiếng Việt Nam thật là thâm thúy và phong phú. Lại nữa chúng ta rất sung sướng nhận được báu Pháp của Đức Tổ Sư và Đức Thầy ban cho ta dạy cho ta từ bi bác ái và dũng chí nên mới có những thiền viện để chúng ta cùng hưởng ngày hôm nay. Thật vậy, hàng ngày chúng ta phải vật lộn với đời sống vật chất, xã hội, gia đình quá ư là mệt mỏi và động loạn. Nếu có dịp nào tìm đến nơi thanh vắng ngồi dưới gốc cây có bóng mát phe phẩy cái quạt nón vừa quạt vừa nhìn lên trời cao xanh ngát, xanh ngát có đôi chim hạt trắng bay xa để tưởng Trời tưởng Phật tưởng Chúa tưởng Tiên thì ôi thôi sung sướng biết là bao. Vàng bạc không đổi được!

Hai mẹ con tôi tìm về được ngôi nhà đổ sau khi đi niệm hành trên con đường dài đổ mồ hôi hột. Ánh nắng của buổi trưa hè thật là gay gắt, băng qua những lùm cây có nhiều cây nho dại quả chín xanh xanh như blue berry ăn ngọt ngọt chua chua đỡ khát nước. Gần đến thiền viện là nghe tiếng suối đổ róc rách. Lạ thật! Thầy mình ưa chọn những miếng đất có giòng suối để làm thiền viện. Có lẽ đây là nguồn đạo. Đạo là vô tận, là mát mẻ như con suối đem mát mẻ cho cây cối muôn loài cho người và vật được tắm mát ơn lành của Thượng Đế. Đứng trên chiếc cầu nho nhỏ bắc qua giòng suối nghe nước suối chảy róc rách như điệu nhạc nghe thường và thả hồn theo gió. Mới thấy kỳ

công của Thượng Đế ban chiếu nơi nơi mọi chốn vạn vật muôn loài không dư không thiếu. Nhận được hay không tùy căn mạng của mỗi người.

Khi về đến nhà bếp thì cụ Xuân cho bần đạo một tách trà ngon mà cụ đã pha sẵn từ cái chai chỉ cần hâm nóng. Hớp một miếng trà nóng thơm ngon mà cụ bảo là trà blao của Việt Nam mà ai đã tặng cụ. Sao trà ngon thế? Nghe như ướp ngâu ướp lài gì đó là lạ hay là trà tiên uống vào cải lão hoàn đồng như cụ? Hà hà hà. Rồi Tiên Cô tặng cho mỗi người chỉ có một tô xà lách trộn thôi. Kểunày mấy người bịnh lên đây cho đi bộ niệm hành ngày 2 cử và ăn 2 tô xà lách trộn thì bịnh sẽ tiêu tan hết! Cứ nhìn hai mẹ con Sư Bà và Tiên Cô thì đủ biết họ sống thanh đạm ra sao và Tiên Cô làm việc đời việc đạo ra sao? Đầu tắt mắt tối không có thì giờ để nghỉ ngơi để bàn thế sự. Mới biết tu là cội phúc tình là dây oan. Sao ta chưa dứt đường tình để còn đa mang thế sự?

Trời đã xé chiều mẹ con tôi già từ mẹ con Tiên Bà và cảm ơn Thượng Đế và vị Cha già đã dẫn dắt chúng con trên đường tìm về nguồn cội. Cảm ơn bạn đạo Bắc Cali mặc dù ở rời rạc và hơi xa thiền viện vẫn quan tâm đến nơi vắng vẻ để sửa sang thiền viện khiến cho ngày hôm nay chúng tôi đến thăm được hưởng tràn đầy ân điển của Đấng Cha Lành và Cha trần thế mà hưởng thú an nhàn và thanh tịnh.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Vĩ Kiên Phật

Vạn Vật Thái Bình

Thanh Tịnh Mai

Viếng Bắc Cali

08/27/01

=====