



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI..ORG

Số 322

ngày 02 tháng 9 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Đại Đồng

*Đại đồng thế giới khắp nơi nơi
Khai triển chơn tâm tiến hợp thời
Vận chuyển chơn hành không loạn động
Bình tâm thanh tịnh đón chơn lời*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 01/07/01 đến 07/07/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Trí tuệ phân giải bằng cách nào?
- 2) Nguyên lý bao trùm khắp các nơi là sao?
- 3) Muốn tâm trí phát triển thì phải làm sao?
- 4) Muốn hội tụ điển tâm thì phải làm sao?
- 5) Sự thành tâm tu tiến do đâu hình thành?
- 6) Trí tuệ phân minh ở chỗ nào?
- 7) Sự công bằng do đâu hình thành?

<p>1) Atlantic city, 01-07-2001 5 : 20 AM <i>Hỏi : Trí tuệ phân giải bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa trí tuệ phân giải bằng cách thực hành hướng tâm về chiều hướng nhưt định</p> <p>Kệ : <i>Hướng tâm phân tịnh giải phân nhiều Lý luận phân minh trí dẫn siêu Học hỏi không ngừng trong thức giác Bình tâm thanh tịnh hiểu nhiều điều</i></p>	<p>2) Atlantic city, 02-07-2001 5 :35 AM <i>Hỏi : Nguyên lý bao trùm khắp các nơi là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa nguyên lý bao trùm khắp các nơi là nhờ thanh khí chuyển tiếp</p> <p>Kệ : <i>Càn khôn vũ trụ chuyển khai minh Khai triển phân minh rõ chánh trình Đời đạo gieo trồng chơn ý tốt Triển khai giải tiến thân tâm hình</i></p>
<p>3) Montréal, 03-07-2001 4 : 50 AM <i>Hỏi : Muốn tâm trí phát triển thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn tâm trí phát triển thì phải hướng về thanh tịnh mà nhịn nhục</p> <p>Kệ : <i>Thực hành nhịn nhục triết minh khai Hành pháp thân thương tự sửa sai Thanh bình tự đạt lòng tha thiết Xây dựng bình tâm tự tiến hoàn</i></p>	<p>4) Atlantic city, 04-07-2001 <i>Hỏi : Muốn hội tụ điển tâm thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn hội tụ điển tâm thì phải hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì mọi việc sẽ được giải tiến qui không nhẹ nhàng</p> <p>Kệ : <i>Qui nguyên thiên giác tự phân minh Giải tỏa phiền ưu tự xét mình Trí tuệ phân minh cùng giải tiến Thành tâm tu tiến tự phân huyền</i></p>
<p>5) Atlantic city, 05-07-2001 4 : 40 AM <i>Hỏi : Sự thành tâm tu tiến do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự thành tâm tu tiến do sự tham muốn tu tiến hình thành</p> <p>Kệ : <i>Hướng tâm giải thoát sẽ hình thành Giải tiến tâm linh hành tiến nhanh Thực hiện công phu cần ráo riết Qui y đầu Phật sẽ hình thành</i></p>	<p>6) Atlantic city, 06-07-2001 3 : 15 AM <i>Hỏi : Trí tuệ phân minh ở chỗ nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa trí tuệ phân minh khi dụng chạm</p> <p>Kệ : <i>Dũng chí tiến tu trí tuệ khai Thực hành công phu chẳng lầm sai Qui nguyên trực giác tâm thanh đạt Thức giác chính mình tự sửa sai</i></p>
<p>7) Atlantic city, 07-07-2001 8 : 20 AM <i>Hỏi : Sự công bằng do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự công bằng do tâm từ của mọi người hình thành</p> <p>Kệ : <i>Vạn sự do tâm tự tiến hành Công bằng bác ái chẳng còn tranh Tự nhiên kết hợp đường thanh thoát Xây dựng thành hình khai triển thanh</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

Hilton, ngày 17/7/2000

Đức Thầy kính yêu !

Bà Tám, cô B và các anh chị gần gũi Thầy kính quý. Con tên là T Đ T. Kính thưa Thầy, tuy đã được đánh lễ Đức Thầy trong đại hội, nhưng con nghe nói chân của Thầy bị đau, nên trong lòng cảm thấy buồn ngủi thương nhớ. Lá thư này con viết cho Thầy trong lúc đang được sống bên cạnh Thầy, để chia sẻ những tâm tình và lòng thành kính lên Đức Thầy, lên Cha già đã hết mình cho đạo pháp, đã hết mình cho đàn con khờ dại, và cũng đã hết mình hạ mình, chia sẻ gánh vác và nâng đỡ cho hàng hà sa số những sinh linh như những tội hồn chưa hoàn tất, đang ngập lặn trong cảnh tiền tình danh lợi. Kính thưa Đức Thầy, con cũng không tránh khỏi quy luật này, nhưng nhờ ơn phước nay bắt được pháp quý. Con vốn lằng người ngang bướng và thiếu niềm tin, nhưng nhờ cuộc sống đụng chạm với tiền tình duyên nghiệp, không không, có có, nên từ thiên ca Paris thì con nhận pháp và hành pháp, từ lý luận cho đến rắc rối và bản chất xấu xa, con thấy con cần phải cải sửa rất nhiều.

Kính thưa Đức Thầy, trong hoàn cảnh đời đạo song tu còn ít thắc mắc mà con đã nhiều lần dùng pháp tự sửa, mà cứ bị phạm rồi tái phạm. Và mỗi lần phạm lỗi thì con cảm thấy như có lỗi với vợ con rất nhiều. Con nghĩ mình đã ngu muội chậm trễ lại còn kéo niều người bạn đồng hành với mình. Vấn đề này con cũng đã nhiều lần khóc và khóc thật sự và con đã tự hỏi tại sao đã 4 năm rồi mà không dứt khoát được tuy vợ chồng đã ăn chay từ khi hành pháp một thời gian. Vậy lỗi ấy do con thiếu trí hay là do con hành pháp chưa rốt ráo, hay là căn cơ của con còn quá nặng, con thật vô minh.

Con kính mong Đức Thầy thứ lỗi cho con và cho con lời chỉ bảo

Con kính lạy Cha nếu Đức Thầy cho phép. Con kính bái Cha.

TDT

Montréal, ngày 23/8/2000

ĐT,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 17/7/2000 được biết con đã ăn năn sám hối vì hành động tham dâm của con đã liên lụy đến vợ con, gây thành một tập quán xấu, tạo ra trước khí gia đình bất ổn. Nếu con thật tâm tu Vô Vi thì phải ý thức rõ ràng là hồn xác của con cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, cương quyết tu tiến sẽ đạt tới điểm giới trọn lành, xuất hồn đánh lễ Phật. Muốn đạt tới điểm này thì không được mang một chút trước vào thân, dứt khoát tu tiến thì mới có kết quả. Phần hồn là chủ của tiểu thiên địa có trách nhiệm xây dựng trong thực hành liên hệ với Trời Phật. Nếu con muốn tu thì phải dứt khoát mà thực hành, thì tâm thân của con sẽ được ổn định. Mong con ý thức rõ những điều không cần thiết và thực hiện điều cần thiết, thì cuộc sống sẽ được bình an. Vạn sự khởi đầu nan, con phải siêng hành thì mới có kết quả. Trì tâm niệm Phật thường xuyên, đại trí sẽ mở, lúc đó con mới thấy rõ hoàn cảnh là ân sư, con mới quý thương vợ và giúp đỡ cho chúng tiến hóa. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương sĩ Hằng

GIỚI THIỆU VÔ VI

Sau một thời gian nghiên cứu về Vô Vi, chị Myriam Tôn đã viết ra bài viết sau đây, để giới thiệu sinh hoạt của cộng đồng Vô Vi đến với những người bạn của chị ấy. Vì cảm kích nội dung súc tích, đầy đủ và gọn gàng của bài viết này, chúng tôi xin được đăng bài này lên để chúng ta có dịp cùng chia sẻ với nhau, đến với những người bạn khác chưa hề biết đến Vô Vi. Bài này được dịch từ tiếng Pháp do dịch giả Vương Tấn Phong với sự đóng góp của anh Phạm X. Bằng và Bảo Huỳnh.

Duyên may dầu thai trong kiếp người, chúng ta không thể phó mặc cuộc đời cho sự rủi may, mơ hồ hỗn độn của hồng trần. Ước mong tâm cầu một cuộc sống hài hòa thanh tịnh, thân tâm an lạc, nhưng muốn đạt được tuyệt đỉnh này, thường là, nếu không thích hợp thì cũng đầy gian lao, cam khổ, có nghĩa là chúng ta chưa ngộ được chánh pháp. Vô Vi chính là con đường, một pháp thiền đưa chúng ta tới sự tâm cầu đó. Vô Vi là nguyên lý cho cuộc sống, đáp ứng sự tâm cầu, hòa hợp giữa cuộc sống hiện đại và an lành cho nội thức.

Trước tiên, Vô Vi là một pháp thiền đem lại sự tự chủ và niềm tin cho chính mình.

Bằng cách nào?

Thưa, bằng cách tái lập sự quân bình, chấn chỉnh thần kinh khối óc, thanh lọc điển năng cơ tạng.

Thiền Vô Vi với một phương pháp đơn giản, thích hợp cho mọi người, không giới hạn tuổi tác, không phân biệt nam nữ và điều kiện sức khỏe.

Dựa trên các phương pháp tập trung điển năng, phương pháp hít thở và tham thiền, Vô Vi thực hành trong tự nhiên và hỗn nhiên, không lệ thuộc nơi thiền vị (tư gia hay thiền đường, nơi vắng lặng hay ồn ào), và không ràng buộc với thiền nhân (một mình hay tập thể) và chỉ một điều bắt buộc duy nhất là phải thực hành đều đặn.

Không khí thiên nhiên trong lành chính là nguồn lực tuyệt đỉnh tạo điển năng cho người thiền Vô Vi. Xin nhớ rằng chỉ có một khoảng thời gian trong ngày thực hành pháp thiền đạt được nhiều hiệu quả tốt nhất, đó là giao điểm giữa ngày và đêm, khoảng từ 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng, giờ tỵ, giờ âm dương giao tiếp, giờ này khí điển của vũ trụ thanh nhẹ và dồi dào nhất.

Lợi ích của phương pháp này là ảnh hưởng đến nhịp sống và cư xử của chúng ta.

Hòa hợp với chính mình là yếu tố tối quan trọng để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ có thể thoát khỏi được sự kích động khi chúng ta đạt được sự tự tin và làm chủ lấy chính mình. Một trong những kết quả rõ ràng nhất chúng ta có thể gặt hái được sau thời gian tu tập là tìm lại được sự sáng suốt trước mọi biến cố. Phân tích chính xác mọi trạng huống, biết người biết việc, biết người biết ta là phản ảnh cái nhìn thông suốt nhân sinh. Sự quân bình tâm thức đem lại sự thành công trong cuộc sống. Có khả năng giải quyết những khó khăn của chính mình thì có khả năng giúp được những người chung quanh chúng ta một cách hữu hiệu hơn. Sự ảnh hưởng vô vụ lợi của chúng ta với tha nhân đương nhiên là tốt đẹp dầu rằng nhiều khi chúng ta không nhận thức được điều này.

Giúp đỡ những người chung quanh là những gì Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đã và đang làm trong suốt cuộc đời của Người. Hơn bốn chục năm cam go tầm pháp, vĩ kiên thực hành, thấu triệt được đạo lý cao thâm, ngày nay Thiền Sư muốn đem tinh hoa của pháp thiền mà Người đã khổ tâm chuyên cần tập luyện cống hiến cho đời, chia sẻ kinh nghiệm tu học cho những ai muốn tìm an lạc nội tâm, giải thoát "ngục tù thân xác" trong kiếp phù sinh này.

Trót sinh ra là người Việt nam, phải cam chịu trầm luân trong một quốc gia chinh chiến đời đời kiếp kiếp, Thiền Sư đã không ngừng phấn đấu với định mệnh an bài cho mình.

Từ lúc ấu thơ, Người đã đương đầu một cách cam go và quyết liệt với khổ cảnh, với cuộc sống bấp bênh và với bệnh hoạn triền miên.

Khi lớn lên, Người đã từng bị cầm tù một cách độc đoán, bị xỉ nhục và bị lưu vong ra khỏi quê hương. Tuy nhiên, với sự minh triết và nghị lực đong đầy, không những Thiền Sư đã vượt khỏi những nguy nan cho chính mình mà còn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Và hiện nay, Thiền Sư cư ngụ tại Gia-Na-Đại, muốn truyền bá pháp môn cho những ai mong muốn thừa hưởng. Người đã đi khắp năm châu chia sẻ những gì đã gặt hái được với mọi người trên thế giới.

Thực hành đến trình độ nào đó, quý vị sẽ tự biết và cảm nhận một nhu cầu lớn hơn trong việc thực hành phương pháp Thiền này. Thiền Sư chỉ vạch ra một con đường tâm linh, để xướng một cuộc sống hoàn thiện (tu sửa thân tâm), liên hệ cuộc sống tâm linh với cuộc sống trần thế bình phàm trong hoàn mỹ.

Vô Vi không phải là một tôn giáo. Vô Vi là một phương pháp giúp cho hành giả muốn trau dồi tâm linh. Vô Vi thích hợp với mọi người và mọi tín ngưỡng, trong tự do hoàn toàn, không một ràng buộc nào. Những người muốn tìm hiểu Vô Vi, muốn dẫn thân tu học pháp thiền lúc ban đầu, có thể liên lạc với các trung tâm, các thiền đường Vô Vi khắp nơi trên thế giới sẽ được tận tình hướng dẫn và miễn phí.

Vô Vi đã mở rộng tầm ảnh hưởng tốt và đã trở thành một cộng đồng không biên giới. Cộng đồng Vô Vi là một cộng đồng thân hữu, tương thân tương trợ. Vô Vi còn tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các trại tỵ nạn hay những người thiếu thốn, tuy âm thầm nhưng đều đặn.

Hành giả Vô Vi có mặt khắp nơi trên thế giới. Họ gặp nhau trong những cuộc họp mặt, trong các kỳ Đại Hội Quốc Tế được tổ chức mỗi năm một lần, địa điểm khác nhau do các Hội Ái Hữu Vô Vi địa phương đảm trách.

Và để siết chặt đạo tình khắp năm châu, để chia sẻ kinh nghiệm tu học, những bạn hữu của Vô Vi, dù có hành Thiền hay không, cũng được nhiệt tình mời gọi tham dự những tổ chức sinh hoạt văn hóa và giải trí. Chẳng hạn như "Thiền Ca" là một chương trình văn nghệ được tổ chức hằng năm đan kết giữa nghệ thuật văn học dân tộc với nhạc tâm linh hướng thượng. Những nhạc sĩ tài danh đã chuyển tác và cảm tác những áng thơ siêu việt với đạo lý cao thâm của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thành những Thiền Khúc đóng góp cho nền văn học nghệ thuật tâm linh Việt Nam qua những thể điệu từ cổ nhạc, hồ quảng, dân ca đến tân nhạc. Những nghệ sĩ điêu luyện, thượng thặng góp mặt trên sân khấu Vô Vi đã đem lại nguồn vui cho đời, nguồn đạo cho Thiền trong những buổi Thiền Ca trước đây. Dĩ nhiên các cuộc gặp gỡ như vậy được diễn ra trong an lành, vui tươi, thoải mái và cũng không tránh khỏi ưu tư của nhạc sĩ, của nghệ sĩ và của ban tổ chức làm sao tổ chức một buổi văn nghệ đặc thù có đời có đạo được đặc sắc và kiện toàn.

=====

