



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 318

ngày 05 tháng 8 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Không Đến

*Hồn đến từ không cũng về không
Không cần trí tuệ chẳng còn mong
Giữ không làm đích là duyên tốt
Vận chuyển chánh pháp triển một lòng*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 03/06/01 đến 09/6/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Thiên cơ biến chuyển bất ngờ tại sao?
- 2) Sự trung nghĩa có hữu ích gì không?
- 3) Tại sao chọn tâm bất biến?
- 4) Sự kích động và phản động có hữu ích gì đối với người tu thiền?
- 5) Làm người căn bản của nó là ác tại sao?
- 6) Nguyên lý của Trời Đất xây dựng cách nào?
- 7) Người đời hàn gắn mãi không xong tại sao?

<p>1) Montréal, 03-06-2001 6 : 50 AM <i>Hỏi : Thiên cơ biến chuyển bất ngờ tại sao?</i> Đáp : Thừa thiên cơ bất khả luận bàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào</p> <p>Kệ : <i>Thiên cơ biến chuyển khắp nơi nơi Thời tiết phân minh đường tiến hóa Thể hiện chơn hồn qui một mối Cùng chung tiến hóa tiến từ hồi</i></p>	<p>2) Montréal, 04-06-2001 12 : 10 AM <i>Hỏi : Sự trung nghĩa có hữu ích gì không?</i> Đáp : Thừa sự trung nghĩa rất hữu ích cho người tu thiên và sẽ hiểu được nguyên lý của Trời Đất</p> <p>Kệ : <i>Vía hồn tương hội lý trung dung Tiến hóa không ngừng đạt tiến vùng Trình độ Trời ban trong quý tướng Thành tâm tận độ tự gieo gươm</i></p>
<p>3) Montréal, 05-06-2001 5 : 20 AM <i>Hỏi : Tại sao chơn tâm bất biến?</i></p> <p>Đáp : Thừa đã nói là chơn thì lúc nào cũng không thay đổi</p> <p>Kệ : <i>Dứt khoát tâm tư lộ ý tồn Trí minh tâm đạo không ác ôn Gieo trồng ý tốt không hư hoại Cảm thức chơn hồn tự tiến tồn</i></p>	<p>4) Montréal, 06-06-2001 8 : 45 AM <i>Hỏi : Sự kích động và phản động có hữu ích gì đối với người tu thiên?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự kích động và phản động rất hữu ích cho người tu thiên để xét sự thanh tịnh của chính mình</p> <p>Kệ : <i>Cuối cùng thanh tịnh mới hồi tâm Cảm giác thông minh rõ tiến thâm Khi trí diệu thâm hành tiến hóa Chẳng còn suy luận tự phân tâm</i></p>
<p>5) Montréal, 07-06-2001 10 : 40 AM <i>Hỏi : Làm người căn bản của nó là ác tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa làm người phải ác với tham</p> <p>Kệ : <i>Làm người sợ đời phải tham dâm Muốn có tránh không phải tự tâm Học khổ học đau cùng một mối Giúp thân tiến hóa tránh sai lầm</i></p>	<p>6) Montréal, 08-06-2001 9 : 45 AM <i>Hỏi : Nguyên lý của Trời Đất xây dựng cách nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa nguyên lý của Trời Đất xây dựng bằng cách bất bạo động</p> <p>Kệ : <i>Thực hành thu nhận không ngừng nghỉ Giải quyết si mê tự thức về Nguyên lý tràn đầy xây dựng tiến Bình tâm học hỏi tự mình thi</i></p>
<p>7) Montréal, 09-06-2001 9 : 50 AM <i>Hỏi : Người đời hàn gắn mãi không xong tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa người đời hàn gắn mãi không xong tại vì mỗi người đã tự soi bói lẫn nhau không cách gì hàn gắn được như xưa, phá luật tự nhiên và hỗn nhiên mất hẳn sự thân thương sẵn có</p> <p>Kệ : <i>Phá vỡ tình thương của đất trời Tình thương biến mất sống chơi vơi Không bền không bờ tăng thêm động Rắc rối gia tăng tự xa rời</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

H, ngày 8/4/2000

Thưa Cha,

Kính Thầy khai triển cho con thấu
 Tâm sáng tự nhiên thưở ban đầu
 Nó đã bật ra từ vô thức
 Làm sao thay đổi con thỉnh cầu

Con hỏi rồi lại tự trả lời :

Bụi trần phương tiện quả cao sâu
 Tại sao con mãi vướng bụi sâu
 Nhiều đêm dứt khoát lần đi tới
 Cái tánh lười kia lại đứng đầu

Nhưng con cũng không chịu lý luận. Trong Kinh Di Đà con nhớ có câu : "Tả bành cư, hữu bành chất, trung bành mạng". Lười cũng có, siêng cũng có. Cuối cùng cũng phải thỉnh cầu.

Con,

C

 Montréal, ngày 23/8/2000

V C,

Cha vui nhận được thư con đề ngày 8/4/2000 được biết con đã và đang gặp trở ngại trên đường tu tiến, nhưng con cương quyết rồi mọi việc nó cũng sẽ qua. Người tu Vô Vi chuyên lo niệm Phật để dẹp con ma làm biếng, chuyên môn ăn rồi ngủ, cố gắng thiền thì lần lần sẽ khôi phục trật tự, điển năng hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, thì ánh sáng sẽ đến với con và con ma lười biếng sẽ tự động rời khỏi vị trí của nó. Người tu Vô Vi đầu tiên lo niệm Phật và siêng năng tu thiền thì mọi việc sẽ được yên.

Câu : "Tả bành cư, hữu bành chất, trung bành mạng" là nhắc nhở hành giả biết rõ nguyên lý cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, khi đạt tới điển quang sáng choang từ khối óc cho đến cơ thể thì sẽ thấu triệt nguyên lý này.

Chúc con vui hành trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

Người tu Vô Vi nên thâm tu thâm tiến hay nên nói đạo để ảnh hưởng người khác?

Không biết đạo mà nói đạo là hại người ta. chưa biết mình mà nói đạo gì? Phải biết nguyên lý cuộc sống của chính mình mới thật thà nói sự thật. Đạo là không có nói láo được, nói sự thật. Chứ đừng có mới hiểu chút chút, nghe đạo chút chút rồi ăn cắp chút chút, nói chút chút, nó không có ích gì hết ,hại người ta không. Mình phải thật thà lo tu trong thanh tịnh. Người ta nhìn mặt mình thấy người này trước kia hung hăng bây giờ trở nên một người thật thà và có tâm phục vụ mọi người, đó cũng đủ ảnh hưởng người ta rồi. Không nên nói mà không làm. vô vi có một số vì quá tự do: nói mà không làm. Thành ra tự hại và hại luôn người khác, xuống địa ngục chỉ bị cứt lưỡi mà thôi, không có tiến được

Thỉnh thoảng mình thấy rằng: Con cháu nó đang bận rộn quá, mà mình dành thì giờ mình đi thiền, con cảm thấy giống như mình chỉ lo cho mình không hà, không có lo bổn phận đời

Không phải vậy, mình thiền để đạt quân bình, bị vì mình có vị trí rồi, bà nội rồi bà ngoại rồi, phải có từ quang cho con cháu. Mình phải thiền để gom góp cái từ quang sẵn có của chính mình kêu bằng: mới tiếp được cái thanh quang Bên Trên tận độ gia cang bình an. Cái đó cần thiết, mình làm chuyện cần thiết, không có làm bậy đâu.

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI DŨNG HÀNH

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng tôi đã bắt đầu gửi cẩm nang Đại Hội đến quý bạn đạo trong tuần lễ này.

Xin quý bạn lưu ý:

- 1) Dò lại tên trong cẩm nang có giống tên trong sổ thông hành (passport) hay thẻ xanh (green card) vì tên này sẽ dùng cho vé tàu và check-in hotel.
- 2) Nếu có điều gì thiếu sót, xin vui lòng thông báo cho BTC càng sớm càng tốt (trước 8 tháng 9) để chúng tôi kịp điều chỉnh. Sau ngày 8 tháng 9, mọi khiếu nại về tên của quý bạn viết sai sẽ phải đóng tiền phạt là 25USD cho mỗi người.
- 3) Có một số bạn đạo ghi danh tên nhưng không cho ngày, tháng, năm sanh hay quốc tịch. Xin quý bạn liên lạc với BTC để chúng tôi bổ túc hồ sơ. Hãng tàu cần ngày, tháng, năm sanh và quốc tịch của quý bạn trước khi phát vé tàu.
- 4) Chúng tôi sẽ gửi cẩm nang ưu tiên đến các bạn đã đóng tiền đầy đủ. Xin quý bạn nào đóng trễ, vui lòng đóng tiền đúng thời hạn chót (10 tháng 8) để chúng tôi kịp gửi cẩm nang cho quý bạn.

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Liên lạc:

Mỹ châu và Úc châu: Xuân Mai, Tel: (530) 589-6972, Email: maior@yahoo.com

Canada: Phan Cao Thăng, Tel: (514) 362-0259, Email: aphancao@videotron.ca

Âu Châu: Dominique Santelli, Tel: (0)(4) 50708355, Email: santelli.dominique@wanadoo.fr

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho :

1) Ông Nguyễn Hữu Hiệu, chồng của bà Đỗ Kim Liên (con gái thứ tám của cụ Đỗ Thuần Hậu),
là thân phụ cô Nguyễn thị Loan Anh,

Từ trần vào lúc 7h40 ngày 29/07/2001 Thọ : 76 tuổi

Thiêu : 31/07/2001

Địa chỉ : 93 Điện Biên Phủ Quận I Phường Đa Kao, Tp Hồ Chí Minh

2) Cụ Nguyễn Thi Thuận là bà ngoại của bạn đạo Nguyễn Trương Ly, Đức Quốc, sinh năm 1908,
mất ngày 07.07.2001 (nhằm ngày 17.5 âm lịch) tại Hà Nội, hưởng thọ 93 tuổi, sớm được siêu thoát
Hội AHVV Đức Quốc thành thật chia buồn cùng gia đình bạn đạo Ly và Tung.

Xin cảm tạ quý đạo hữu

THƠ

MỘT THOÁNG MƠ XUÂN

Ngoảnh lại tuổi xuân có chút duyên
Bon chen danh lợi chuốt ưu phiền
Giờ tóc pha sương nhiều sợi bạc
Nay vầng trán hẹp lắm oan khiên
Vô Vi hành pháp tu tâm điển
Hít thở lòng sao vẫn đảo điên
Đến lúc tàn xuân soi bóng nguyệt
Ta còn lưu luyến đến Trời Tiên ?

Quế Phương

(T/Đ Phú Nhuận Việt Nam, 22/7/01)

QUY KHÔNG TỰ ĐẠT

Mơ huyền ẩn chứng chớ vội tin
Cảnh sắc thử tâm rõ chính mình
Dù đời bia nặng nơi lều quán
Vẫn đạo nơi mình chốn viên dinh
Ai trách ai chê ai kích bác
Tự mình tự hiểu tự làm thành
Tu trong mọi cảnh lòng không nhiễm
Khó tánh tiêu trừ tâm trí yên.

B.B

(T/Đ Phú Nhuận Việt Nam, 19/7/01)

TRỌN ĐỜI THỆ NGUYỆN

Trọn dạ cứ mang những tử sâu
Trọn lòng tu sửa, đạo tâm cầu
Trọn tình phu phụ cam duyên phận
Trọn hiếu mẹ cha vẹn phụng hầu
Trọn nghĩa Tổ Thầy ơn dẫn dắt
Trọn niềm huynh đệ ý tương cầu
Trọn đời trung tín Vô Vi pháp
Trọn kiếp hành thiền rõ nhiệm mầu.

K.K

(T/Đ Phú Nhuận Việt Nam, 26/7/01)

PHẬT CÓ CÒN DUYÊN ?

Phật Tám còn duyên hay hết duyên.
Sao còn lẩn quẩn với nhờn duyên ?
Nửa đời tận độ người đau khổ,
Một kiếp dặt dìu kẻ thiện duyên.
Phá Chấp phá Mê giúp đời tỉnh,
Dạy THIỀN dạy NIỆM đoạn trần duyên.
Vì lòng bác ái hay vì nợ,
Mà Phật vẫn còn vương nghiệp duyên ?

K.K

(T/Đ Phú Nhuận Việt Nam, 16/1/2000)

Thầy hoa đáp bài: PHẬT CÓ CÒN DUYÊN

Ánh sáng chơn hành cứu nhờn sanh
Nhiệm vụ không nguôi, rõ chính mình
Bầu Trời thanh tịnh không còn động
Hướng tâm tu tịnh rõ chính mình.

17/2/2000

