



# TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỀN NĂNG

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca  
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 250

ngày 18 tháng 4, 2000

Tờ báo hằng tuần ĐIỀN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

## Dũng Hành

*Dũng hành tự đạt lý thâm sâu  
Rõ lẽ Trời ban rất nhiệm mầu  
Thực hành chọn pháp chung hành tiến  
Tâm đạo quang minh rõ chung天涯*

## Lương Vĩ Kiên

## Mục Bé Tám từ 13-02-00 đến 19-02-00

Copyright (©) 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

*Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với tử quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiêu sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiêu hướng phát triển của tâm linh.*

Kính bái,

**Bé Tám**

## Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) *Du hành có hữu ích gì không?*
- 2) *Làm người sống ngup lận trong bể khổ có hữu ích gì không?*
- 3) *Sự sáng trong không dấy bạn là sao?*
- 4) *Trung tín quý hay lường gạt quý?*
- 5) *Sự mong đợi không thành thật thì sẽ ra sao?*
- 6) *Ngủ ngon có thuận ý Trời hay không?*
- 7) *Hào quang buổi sáng phát triển bằng cách nào?*

<p><b>1) Motorua, 13-02-2000 8: 20 AM</b></p> <p>Hỏi: <i>Du hành có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa du hành rất hữu ích và sẽ được tăng gia kiến thức, hành thiền nhiều rất có lợi</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Qui nguyên giềng mối chịu tham tòng Kiến thức gia tăng tự lòng trong Học hỏi không ngừng bót ước mong Đạo đời rõ rệt triển ngoài trong</i></p>	<p><b>2) New Zealand, 14-02-2000 2: 37 AM</b></p> <p>Hỏi: <i>Làm người sống ngуп lặn trong bể khổ có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa làm người sống ngуп lặn trong bể khổ chịu tu thì rất hữu ích, sẽ có cơ hội khao khát sự thanh nhẹ của chư tiên chư Phật mà tự ăn năn sám hối tu tâm</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Thân tâm loạn động muốn thanh nhàn Đời đạo minh tâm tự chuyển sang Khổ não bần cùng theo ý tốt Thực hành chánh pháp tự mình an</i></p>
<p><b>3) New Zealand, 15-02-2000 4: 22 AM</b></p> <p>Hỏi: <i>Sự sáng trong không dấy bận là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự sáng trong không dấy bận, là mỗi mỗi đều thực tâm</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Trong lành tại gốc tự phân minh Đời đạo song tu rõ hành trình Gốc gác trong lành do tâm phát Hành trình thanh nhẹ tự mình minh</i></p>	<p><b>4) New Zealand, 16-02-2000 12: 40 AM</b></p> <p>Hỏi: <i>Trung tín quí hay lường gạt quí?</i></p> <p>Đáp: Thưa người tu thiền cần thật thà và trung tín</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Thật thà trung tín là cần thiết Xây dựng niềm tin tự sửa mình Ngược lại tự sát tự hại mình Tưởng lầm mình đạt khó phân minh</i></p>
<p><b>5) New Zealand, 17-02-2000 3: 45 AM</b></p> <p>Hỏi: <i>Sự mong đợi không thành thật thì sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự mong đợi không thành thật thì kế hoạch sẽ bị thất bại và sẽ đạt được kết quả xấu của nội tâm</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Tâm không thành thì sẽ không yên Trí tuệ không minh lại tạo phiền Phá rối chơn tình gây sức mẻ Tâm chưa dứt khoát lại không yên</i></p>	<p><b>6) Aucland, 18-02-2000 4: 20 AM</b></p> <p>Hỏi: <i>Ngủ ngon có thuận ý Trời hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa ngủ ngon tâm thận tương giao rất thuận ý Trời Đất</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><i>Nhịp nhịp phân minh thuận ý Trời Quang chiếu phân minh tiến hợp thời Thanh tịnh trong lòng không my mộng Bình tâm tiến hóa chẳng chờ mong</i></p>

**7) Melbourne, 19-02-2000 7: 15 AM**

*Hỏi: Hào quang buổi sáng phát triển bằng cách nào?*

**Đáp:** Thưa hội tụ thành hào quang phát triển do tâm thức bình an xuất phát một từ quang thanh nhẹ từ trung tim bộ đầu xuất phát và hòa hợp với càn khôn vũ trụ

**Kết:**

*Vòng quanh phát triển không ngừng tỏa  
Quang chiếu thâm sâu tự cảm hòa  
Xây dựng hình thành trong tốt đẹp  
Chung hành tốt đẹp trí phân qua*

## **THƯ TỪ LAI VĂNG**

M, ngày 19/10/1999

Đức Thầy kính thương,

Thưa Thầy, con mới ở VN về, vào Sài Gòn con có đến thăm Ông H. Ông coi lá thư của Thầy viết cho con, sau đây ông mới cho con địa chỉ bạn đạo ở Hà Nội và Sài Gòn. Ông đưa cho con tờ Led weekly rất cẩn thận, vì ở VN vẫn chưa thật sự có tự do tín ngưỡng. Con nghĩ Thầy đã chỉ dạy cho mỗi người về cách tu hành theo Pháp Lý Vô Vi và mỗi người phải tự mình đêm đêm hành thiền mà tu, đâu cần phải tụ họp đông đảo cho người ta để ý, và con cũng nghĩ rằng chưa phải lúc Thầy về VN,

Thưa Thầy, có nhiều đêm con thiền không được, đầu óc nghĩ vớ vẩn, chưa buông bỏ hết được. Mấy bữa nay con đọc Led Weekly, trong đó Thầy nói là phải niệm Phật nhiều khi thiền mới buông bỏ được. Vậy từ nay con xin cố gắng.

- 1) Thưa Thầy, ngày trước con chưa tu theo PLVV, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật như đọc thường. Bây giờ, con nghe Thầy niệm ở trong cassette "Nam..." mỗi tiếng đều ngân dài rã rutherford, niêm ngân dài như vậy có tác dụng gì ?
- 2) Khi nằm sấp đi ngủ con có thể niệm Phật được không ?
- 3) Khi con đau lưng nỗi dựa vào gối, con có thể niệm Phật được không ?

Xin Thầy chỉ cho con để con khỏi mắc tội Thưa Thầy, lúc con nói chuyện với ông H, thì đỉnh đầu con điển nó rút mạnh. Tuy con thiền khi được khi không, nhưng trong tâm con lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ, an nhiên tự tại, không buồn lo gì cả. Con ở VN tới 9 tháng mà không nhớ con cái gì cả.

Trên đường vào Sg, con ghé xa hơn T H 40 cây số, con đem quần áo cũ và chút ít tiền giúp người nghèo. Ông bà già trên 70, con cái không có, những bà già đi lượm ve chai để bán, những người nghèo bán hàng ngoài chợ. Dân mình còn nghèo khổ lắm Thầy ơi.

Con cầu xin Trời Phật ban cho Thầy nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc. Con kính lạy Thầy

Con

LT B

-----  
Montréal ngày 31/10/99

T B,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 19 tháng 10 năm 1999 được biết con đã từ VN trở về bình an. Những tình cảnh đau khổ và thiếu thốn mà con đã thấy là giáo dục cho con người sử dụng tâm từ bi sẵn có độ tha tại trần, quý thương giữa con người. Đó cũng là

giáo dục của Thượng Đế giúp cho phần hồn tiến hóa, người giàu kề nghèo nhìn nhau trong thâm tình của Trời Phật mà cảm động giúp đỡ lẫn nhau, gặp được cảnh nghèo khổ thì mở lòng vị tha của mọi người đều có. Chỉ cần dấn thân độ đời là cần thiết trong giai đoạn này!

Mỗi tiếng niệm Phật ngân dài và rõ rệt để chứng minh luồng từ quang của người tu thật mới có và cảm động lòng người được nghe qua, sau đó rất êm á và thanh tịnh.

Niệm thường niệm và vô biệt niệm bất cứ lúc nào cũng được cả, nhìn cảnh khổ mới thấy rõ chơn tâm, tham lam của người còn mang xác phàm hành sự, tức là tham sống sợ chết.

Trong Thượng Đế Giảng Chơn Lý : Các con khổ là Cha khổ ! chứng minh tình người liên hệ cùng Trời Phật.  
Chúc con vui tiến trong thực hành.

Quí thươn  
Lương Sĩ Hằng

## VÔ VI VÒNG QUANG THẾ GIỚI

### DUYÊN LÀNH QUY HỘI

*Thân già lê lết khắp năm châu  
Nhịn nhục thương yêu độ giải sầu  
Qui hội người người chung học đạo,  
Giải mê phá chấp giữ gìn lâu.*

Một sáng chớm thu hôm nay, thiền đường Melbourne rộn rã hơn lên với tà áo dài tha thươn của các chị Kim Thanh, Tư Hoa, Đời, Sang, Bích ... để nghinh đón Đức Thầy về đây thăm viếng thiền đường. Đến 11:30 cha già kính yêu đã đến. Chị Phạm Thị Tranh đại diện bạn đạo Vô Vi Úc Châu ngỏ lời chào mừng Đức Thầy và tường trình những diễn tiến đã đang và sắp tới của các hội Vô Vi địa phương . Theo lời chị để nới rộng và phát triển thiền đường, bạn đạo Melbourne đã đóng góp được 40,000; nhưng vì có chương trình mua đất ở Tolga nên 40,000 này đã dồn hết trên đó và hiện nay bạn đạo đã đóng góp thêm 25,000 để tiếp tục nới rộng thiền đường. Về hoạt động của tổng hội Vô Vi Úc Châu, chị đã trình lên Đức Thầy:

Tổng Hội đã có giấy phép, đã khởi công xây cất căn nhà 4 phòng làm cơ sở tu học tại lô đất chung số 3 do bạn đạo đóng góp tại Tolga, Cairns và dự trù hoàn tất vào tháng 6 năm 2000.

Anh Trần Hải Tân cũng ra thông báo về việc trên và một thông báo khác về quyết định của Tổng hội tổ chức đại hội Vô Vi Úc Châu vào cuối năm 2000 .

Chị Tranh với tư cách là Tổng Hội trưởng kính trình lên Đức Thầy và xin Đức Thầy đồng thuận về những chương trình đã làm của chị . Đức Thầy đã minh giải nguyên văn như sau:

*" Cám ơn sự chú ý của các bạn hướng về con đường tu học. Nhưng mà tôi thấy gần đây tôi đã làm việc gần 2 năm trời tại Úc Châu, chắc hẳn các bạn đã biết là đã mua được một đồi núi ; nơi đó đã phổ biến trên LED Weekly đã qua rồi. Các bạn đạo cũng đã hiểu về giấy phép, thủ tục đang lo xây cất hình thành Làng Vô Vi tại đó. Chỉ có 1 làng Vô Vi nơi thiền viện Vô Vi quốc Tế ; các nơi sẽ về đây hội tụ đầy đủ phương tiện; thì các bạn ở đây, những người tại Úc Châu phải tham gia như trong thư tôi đã viết, đã nêu rõ. Úc Châu, Melbourne hay tất cả phải bành trướng thuận lợi cho mọi người có noi tu tiến hợp pháp, yên ổn thì mọi người sẽ gần gũi để thực tâm đóng góp như trong đại hội vừa qua.*

Tôi mong rằng lá thư của tôi được phổ biến rộng rãi ; phải hiểu và hân diện gia nhập một khố để cầu mong sớm hình thành tốt đẹp, điều đó là rất cần thiết. Từ hồi nào Melbourne đã làm nhiều chuyện lầm rồi nhưng không đi tới đâu. Nói thì lúc nào cũng hay hết nhưng rốt cuộc không có kết quả. Các bạn đã biết trong tâm, nói đủ chuyện hết, dẫn tôi đi cũng như cho ăn bánh vẽ vậy đó! Nói mai mốt sẽ cất chõ này, mai mốt sẽ cất chõ kia rốt cuộc không làm được.

Cho nên vì đó không dốc lòng làm việc. Cho nên chúng tôi đã họp lại và đã tìm một nơi tốt và với những người thực tâm làm việc, không phải nói mà chối. Cho nên ngày nay dần dần lộ dạng ra các bạn thấy công việc sẽ lần lần di tới, thì chúng ta phải dốc lòng hợp tác cho chung, đó là hân diện cho bạn đạo Úc châu, chứ đừng nên kêu Bè Trên xây dựng mà Bè Trên không lo. Bè Trên lo lầm rồi, bây giờ đã thành hình thì khi các bạn nói tôi là Vô Vi Úc Châu khắp thế giới đều biết, chứ không nên chia rẽ ra nhóm này nhóm nọ. Đầu óc lộn xộn, cứ chia nhóm này nhóm kia, nói xấu lẫn nhau, không phát triển, không phải là người tu học, đó là tánh thú còn luân lưu trong óc, không dứt khoát. Cho nên nhân dịp về đây, tôi cũng xin nhắc lại với các bạn về buổi họp hôm trước có chị Tranh, có tất cả bạn đạo và đã thông báo trong tờ Phát Triển Diển Năng, hẳn các bạn cũng đã đọc. Nếu các bạn cảm thấy thuận ý thì hợp tác xây dựng, còn không thì công việc làm của chúng tôi vẫn tiến tới, các bạn muốn làm gì thì làm, ở trên Cairns chỉ có một nơi không có hai nơi, một nơi phải dang hoàng tu học, mà nơi đó cũng là một nơi gương lành cho tất cả thế giới. Chính bản thân của tôi cũng đã đóng góp vô số không ít mới có. Cộng đồng Vô Vi của Bè Trên, tôi tin tưởng rằng nếu không chuyển cho chúng tôi làm thì việc đó không thành. Những chuyện trước mắt lúc nào các bạn cũng nói hay lầm. Nguyên với Bè Trên, nguyên hợp tác xây dựng, rốt cuộc chỉ có chia rẽ không thực tâm, từ hồi nào nói nhiều chuyện nhưng không thực tâm, chính tôi đã nghe và tôi chứng nhiều chuyện rồi, không thực tâm.

Cho nên ngày hôm nay đưa các bạn ngồi đây chung một nhóm để tiến hóa thanh nhẹ tạo thành súc mạnh thanh tịnh chung ở tương lai. Tôi nghĩ rằng sự mong muốn của các bạn bè trên không bao giờ bỏ, thực tâm xây dựng càng ngày càng tốt đẹp hơn, hân diện hơn để chứng minh rằng chúng ta thực lòng tu ngày nay chúng ta mới có cơ hội ngồi lại để chọn một con đường tiến hóa cho chung”.

Đức Thầy cũng không quên dành một thời gian dài để hướng độ và giải đáp những thắc mắc và những ấn chứng của các bạn đạo đã gặp trên đường tu tập.

Dư âm lời thiết tha kêu gọi của Đức Thầy, số đông bạn đạo đã tề tựu về thiền đường Duyên Lành vào chiều hôm đó. Dưới thanh quang của Đức Thầy, bạn đạo đã có dịp nói lên những tâm tư trong nếp sống đạo của mình từ nhiều năm qua và nhất là vấn đề xây dựng Thiền Viện Vô Vi Quốc Tế tại Cairns. Những năm qua bạn đạo đã đóng góp để mua mảnh đất nhỏ hai mẫu tại Tolga gần nhà anh chị Bùi Đông Phương. Nay với công trình xây dựng Làng Vô Vi và TVVVQT tại mảnh đất lớn 35 mẫu tại Bruce Highway mà Đức Thầy đang ban ân điển hỗ trợ, bạn đạo mong ước sẽ được chuyển số tiền đã đóng góp ở Tolga qua Hội Từ Thiện Vô Vi Charitable Trust để công trình xây dựng tại đây mau chóng hình thành. Đức Thầy đã dạy rằng, Thầy đã tiếp xúc với những người liên hệ của đất Tolga như chị Phạm thị Tranh, anh Lưu Hữu và đã yêu cầu các anh chị hãy cho Thầy biết danh sách bạn đạo thế giới đã đóng góp vào đất Tolga để Thầy dễ trả lời khi bạn đạo thế giới hỏi đến, vì khi họ gửi tiền đóng góp, họ đã không nhận được biên lai và không biết số tiền đi về đâu. Thầy cũng đã yêu cầu chị Tranh anh Hữu

hãy đem mảnh đất Tolga sát nhập vào đất lớn Bruce Highway để tập trung tài lực vào duy nhất một công trình. Dưới ánh sáng minh triết của cộng đồng Vô Vi không có một sự khuất lấp nào được che đậy. TVVVQT & LVV Cairns được ủy nhiệm xây dựng bởi một hội từ thiện Vô Vi hợp pháp, phục vụ chung cho tất cả bạn

đạo Vô Vi và cộng đồng xã hội. Tất cả tài sản mà bạn đạo năm châu góp phần công đức xây dựng thuộc về Hội Từ Thiện Vô Vi, không một phe nhóm hay cá nhân nào đứng tên và lũng đoạn.

Đức Thầy tuổi hạc đã cao, điểm son đánh dấu giai đoạn hoằng pháp này của Người là sự hình thành Làng Vô Vi và TVVVQT Cairns. Chúng ta là những bạn đạo Vô Vi tự tu tự tiến, hiểu chiềulâu của chính mình bằng PLVVKHBBPP và hằng ngày niệm Phật để khai mở đại trí thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng, công trình xây dựng LVV & TVVVQT Cairns là một thử tâm, quán thông và khai mở những điều mà chúng ta cần khai mở, đó là Danh và Lợi.

Ngày đêm nguyện niêm Nam Mô  
Thức tâm học hỏi tự vô cửa Trời

Khi Danh và Lợi không còn ràng buộc thân tâm, việc quy hội bạn đạo Vô Vi chung lưng đấu cật dưới sự hướng độ của Đức Thầy, chúng ta sẽ ngồi gần nhau hơn, bắt tay làm việc và xây dựng TVVVQT & LVV Cairns, để mai này vui hưởng những ngày thật đầm ấm thương yêu, có Thầy có bạn tại cảnh thiên tiên, thiên đàng tại thế, để tu hành tinh tấn hơn, mau khai mở hơn để đi về cõi Trời đại la quân bình tự tại.

Thành tâm đánh lễ Đấng Cha Lành,  
Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

Viết trong ngày hạnh ngộ Đức Thầy, Melbourne 02-04-2000

Thái Hồng Phương Trang kính bái

---

## Thơ

---

<i>Tánh linh mộng</i>	<i>An cư tâm đạo</i>
<p>Xác già hồn trẻ bạch y phao          Nguyên khí càn khôn thật nhiệm маш          Trì pháp thâm tu tâm bất động          Tân lưu tiến hóa niệm Phật mau</p> <p>Y mau tinh báu hòa trần lao          Nhắc nhở dưỡng sinh thích hợp nào          Nhân gian tiên tiến tùng thiêng ý          Thực hành pháp lý rõ dưỡng vào</p> <p>Đường vào cực lạc tâm trí giao          Nhẫn hạ thông linh quí báu nào          Hữu xạ nhiên hương hành lai đáo          Tuyển nhân thiên thể hạnh bàn đào</p> <p>Bàn đào tuyển tập phẩm vàng thau          Lượng đa khiếm diện thức hư hao          Tình Trời chiếu độ linh hồn tất          Quí thương qui đǐnh khởi lòng nao</p> <p>Lòng nao khởi động tự chế trào          Nội tâm diễn trụ tinh thần ao          Ý luôn niệm Phật kệ kinh túc          Chuyển lọc tánh tình đạt trăng sao</p> <p>Kính bái          Nguyên quang Vinh</p>	<p>Tạo cảnh an cư tạm ổn nhàng          Vun bồi đạo đức thẳng gia trang          Nằm trong trật tự của nguyên lý          Quản trường nhân gian tựa ngọc vàng</p> <p>Ngọc vàng định mệnh chuyển lân sang          Hạo khí thanh quang Trời Phật ban          Học hỏi tiến hóa cùng vật chất          Hành trình kết quả bối tựu tan</p> <p>Tựu tan thâu phóng chuyển tắc ngang          Đường chánh giải thoát đạt an khang          Chơn linh sáng suốt hòa giềng mối          Tinh ba vũ trụ cửa thiên đàng</p> <p>Thiên đàng tâm diễn chẳng hoang mang          Cảnh giới tam thiên tịnh muôn hàng          Huyền vi diệu dụng cơ năng xuất          Đại hóa thiện căn thật vũng vàng</p> <p>Vũng vàng vạn linh hòa ca vang          Âm thịnh truyền cảm nội tâm càng          Đồng thanh tương ứng cùng diệu hát          Cất tiếng ngân nga chốn địa đàng</p> <p>Kính bái,          Nguyên quang Vinh</p>